

ΕΛΩ ΜΕΡΙΔΙΟ
Π' ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΙΠΟΔΡΑΚΗ

ΚΛΗΣΗ
Ο ΛΑΟ

ΝΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΑΣ



Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πόλη που την έλεγαν Λουλουδενιοσίτες.
Οι άνθρωποι της πόλης ήταν ευτυχισμένοι.

Έκαναν ποδήλατο, διάβαζαν βιβλία, χόρευαν και έπαιζαν στο σχολείο.

Είχαν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Σε αυτήν την πόλη μαζευόντουσαν στα σπίτια και έπαιζαν «πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί»



Οι άνθρωποι χόρευαν με τις γυναίκες
τους.



Μια μέρα βγήκε ένας , ο κύριος Τρελίλας ,και
είπε:

«Θα κάνετε ότι σας λέω. Δεν θα διαβάζετε. Θα
ζωγραφίζετε ότι λέω εγώ. Δεν θα χορεύετε. Δεν θα
πηγαίνετε όπου θέλετε αλλά θα με ρωτάτε. Δεν
θα τραγουδάτε»



Αυτός βρήκε κάποιους που ήθελαν να πάνε μαζί του και έφτιαξε ένα στρατό για να πολεμήσει όσους δεν τον άκουγαν. Όσους δεν άκουγαν θα τους πήγαινε στην Μακρόνησο.



Έφτιαξε μια σημαία που θα την κρατούσαν
και θα φώναζαν «ΖΗΤΑ Ο ΤΡΕΛΙΛΟ»



Αυτό δεν άρεσε στον κόσμο. Έλεγαν
«Σταματήστε . Να έχουμε ειρήνη. Να
μπορούμε να πηγαίνουμε όπου θέλουμε.»



Ένας ντύθηκε σαν το Θεό Ερμή και πήγε
νύχτα να τους ξεσηκώσει.



Εφτά άνθρωποι πήγαν μαζί του και έλεγαν
«Ελάτε να πολεμήσουμε τον Τρελίλο.»



Ο κύριος Τρελίλο έκανε το μπάνιο του ,
ντύθηκε και πήγε να πάρει το αυτοκίνητό
του. Εκεί τον έπιασαν .



Τον πήγαν στην φυλακή.

Ο κόσμος φώναζε: «Κάτω ο Τρελίλο. Κάτω ο Τρελίλο»



Επάνω από την πόλη πέταξε το πουλί της
Ειρήνης.

Έρθε ξανά η Δημοκρατία στην πόλη τους.

Τα παιδιά δούλεψαν με τους πίνακες του ζωγράφου Γαΐτη και έφτιαξαν την δική τους ιστορία για το Πολυτεχνείο.

Νοέμβριος 2023

Επιμέλεια : Νομικού Μαρία Φλώρα

Πρωινό τμήμα του 5ου Νηπιαγωγείου
Ηλιούπολης