

5^ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης-Ολοήμερο Τμήμα Α2

Η μαύρη γάτα του σχολείου μας



Φεβρουάριος 2022

Ομάδα συγγραφής και εικονογράφησης της ιστορίας: Λουκάς Αγγελούσης, Δημήτρης Θανόπουλος, Θοδωρής Λαφαζάνος, Σταμάτης Κάλης, Ηλίας Καμαρινόπουλος, Μυρτώ Κανάκη Σκαράκη, Ζαφείρης Καραϊσκος, Αντώνης Στέφανος Κουρμούλης, Μυρτώ Λώλη, Βαγγέλης Μάλφας, Εύη Μίχου, Αλέξανδρος Μουσχουντής, Αθηνά Πάλλη, Αποστόλης Πάντος, Βαλέρια Παππά, Άννα Σκαλίδη, Ευτυχία Σύρκου, Ειρήνη Άννα Τατόλη, Θανάσης Τερζής, Παναγιώτης Τσάτσος Καραϊσκος.

Συντονισμός ομάδας: Ιωάννα Χαραλαμπίδου





Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια πολιτεία. Είχε νοσοκομεία, να πηγαίνουν όταν χτυπάνε οι άνθρωποι και τα παιδιά για να τους γιατρεύουν οι γιατροί. Είχε σούπερ μάρκετ, ένα ξενοδοχείο και έναν κτηνίατρο για να γιατρεύει τα ζώα. Είχε ένα σχολείο, που τα παιδιά μάθαιναν πράγματα, έβγαιναν διαλείμματα και έπαιζαν.

Εκεί ζούσε μια μαύρη γάτα. Ήταν λυπημένη γιατί κανένας σε αυτήν την πόλη δεν της έβαζε φαΐ, ούτε και νερό.



Για να βρει φαγητό και νερό πήγαινε στο βουνό, τον Υμηττό.
Εκεί έβρισκε ποντίκια και μήλα. Όταν δεν έβρισκε φαγητό, πήγαινε στα σκουπίδια
στην πόλη κι έβρισκε φαγητό που είχαν πετάξει οι άνθρωποι.



Η γάτα ένιωθε λύπη και πείνα γιατί μερικές μέρες έβρισκε φαγητό κι άλλες όχι.
Ένιωθε θυμό γιατί οι άνθρωποι δεν της έδιναν σημασία και φαγητό.
Ένιωθε φόβο, γιατί στο βουνό είχε αλεπούδες.



Μια μέρα την άρπαξε ένας άνθρωπος και την πήρε στο σπίτι του για να την μαγειρέψει. Η γάτα τον γρατσούνισε στο χέρι, τον δάγκωσε στον ποπό και στο πόδι και στον αστράγαλο και έτρεξε να σωθεί μακριά από τον κακό άνθρωπο. Αυτός ήταν τρελός επιστήμονας και ήθελε να τη βράσει.



Μετά από αυτή την περιπέτεια η γάτα ήρθε εδώ στο σχολείο μας.

Τα παιδιά αποφάσισαν να τη φροντίσουν.

Της έδωσαν φαγητό και νερό.

Της έφτιαξαν σπίτι.



Μία μέρα χιόνισε. Ποτέ δεν είχε ξαναχιονίσει. Όλοι έπαιξαν χιονοπόλεμο και έφτιαξαν χιονάνθρωπο. Στην αυλή του σχολείου έπεσαν δύο δέντρα κι ένα σπιτάκι γκρεμίστηκε.

Η γάτα όμως είχε το δικό της σπιτάκι για να κοιμάται ζεστά.
Η γούνα της δεν είχε βραχεί από το χιόνι.



Μετά το χιόνι έλιωσε και τα παιδιά ξαναγύρισαν σχολείο.

Κι όταν γύρισαν χαιρόντουσαν πολύ. Η γατούλα περίμενε τα παιδιά.

Η γάτα τώρα που τη φροντίζουν τα παιδιά νιώθει χαρούμενη κι ευτυχισμένη.

Τα παιδιά που φροντίζουν τη γάτα νιώθουν χαρά, αγάπη, ευτυχία και φιλία.



Τα παιδιά έδωσαν όνομα στη γάτα. Την λένε Μαυρούλα Φαγάνα.
Μαυρούλα γιατί είναι μαύρη και Φαγάνα επειδή τρώει πολύ.



Και ζει η γάτα καλά κι εμείς καλύτερα.