

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ



ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΙΝΟ 1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Επιμέλεια: Νομικού Μαρία Φλώρα

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μία σκυλίτσα που ζούσε μόνη και ήθελε να αποκτήσει οικογένεια.

Το χρώμα της μαύρο με άσπρο.
Ήταν ήρεμη και φαινόταν λυπημένη.



Της άρεσε να βλέπει την θάλασσα και να ονειρεύεται ότι κολυμπάει και ότι είναι άνθρωπος.



Καθόταν λυπημένη σε μια γωνίτσα. Ήταν λιγάκι άρρωστη γιατί κάποιος την χτύπησε και έτρεξε να κρυφτεί εκεί.

Κάποια μέρα γέννησε μόνη της πέντε σκυλάκια.
Ήρθε κάποιος άντρας και της τα πήρε για να τα πουλήσει
και να βγάλει λεφτά για να γίνει πλούσιος.
Έμεινε ξανά μόνη της και ήταν δυστυχισμένη.





Σε αυτό το σπίτι έμενε ένα σκυλάκι που το έλεγαν Αμελί.
Η Αμελί ήταν πολύ όμορφη και χαριτωμένη αλλά
δεν ήταν πολύ χαρούμενη γιατί δεν είχε παρέα
όταν έφευγαν οι άνθρωποι για την δουλειά.

Μόλις είδε την σκυλίτσα της είπε: «Ελα εδώ. Οι άνθρωποι
που μένουν μαζί μου είναι καλοί και θα σε αγαπάνε».



Μια μέρα μπήκε μέσα σε μία αυλή και ξάπλωσε.
Ήταν κουρασμένη. Βγήκε μια κυρία από το σπίτι και της είπε:
«Περίμενε να σου φέρω φαγητό.»

Η σκυλίτσα μόλις έφαγε ξάπλωσε κάτω από ένα τραπέζι να ξεκουραστεί.

Η Αμελί ήθελε να ξαπλώνει στον καναπέ και να έχει το ένα ποδαράκι της ψηλά και να διαβάζει βιβλία. Έγιναν φίλες. Έδωσαν και όνομα στην σκυλίτσα, την είπαν Μπίλιω.



Οι δυο σκυλίτσες καθόντουσαν δίπλα, δίπλα και συζητούσαν γαβγίζοντας.



Τους άρεσε να πηγαίνουν στην παραλία να βλέπουν την θάλασσα και να παίζουν μπαλάκια.

Τους άρεσε να πηγαίνουν βόλτα στο βουνό και να ανακαλύπτουν αράχνες, αλεπούδες, λαγούς και να μυρίζουν τα λουλούδια.



Της Μπίλιω της άρεσε να πηγαίνει βόλτα με το αυτοκίνητο στην παιδική χαρά.



Μια μέρα στο σπίτι ο γιος της κας Μαρίας και του κύριου Κωστή έφερε μια γατούλα. Την είχε βρει πεταμένη στα σκουπίδια μέσα σε ένα κουτί. Την ώρα που πήγε το σκουπιδιάρικο να την μαζέψει, το αγόρι την άρπαξε.

Τα ματάκια της ήταν κλειστά από τσιμπλίτσες. Την πήγε στον γιατρό και της έδωσε φάρμακα.



Οι δυο σκυλίτσες άρχισαν να ζηλεύουν λιγάκι.
Το γατάκι αυτό ήταν σκανταλιάρικο...

Έτρωγε το καλώδιο του υπολογιστή, σκαρφάλωνε στα έπιπλα
και έμπαινε στην κουκούλα του κύριου Κωστή όταν δούλευε.



Της έδωσαν
το όνομα Έλσα.
Η Αμελί συζητούσε
μαζί του και
του έλεγε: «Είσαι
γλυκούλα αλλά
σκανταλιάρρα.
Μην κάνεις πολλές
σκανταλιές γιατί
η κυρία Μαρία
θα σε διώξει».



Όσοι μια μέρα η Μπίλιω αρρώστησε πολύ και ο κύριος Κωστής την πήγε στον κτηνίατρο. Της κρατούσε το χεράκι για να της κάνουν θεραπεία με ορό. Όταν γύρισε από τον κτηνίατρο η Έλσα την ρώτησε: «Πήγε καλά η εξέταση;» «Όχι» απάντησε εκείνη. «Καημένη».

Μια μέρα η Μπίλιω και ο κύριος Κωστής ξαναπήγαν στον κτηνίατρο. Ο κύριος Κωστής γύρισε μόνος... Είπε στην γυναίκα του, «Ήταν πολύ άρρωστη. Δεν θα ξαναγυρίσει!».



Η Αμελί αισθάνθηκε μεγάλη μοναξιά.



Το επόμενο καλοκαίρι η Αμελί καθόταν μόνη της στην παραλία και σκεφτόταν την Μπίλιω που ήταν αστεράκι...

Αποφάσισε να ζητήσει να της φέρουν ένα άλλο σκυλάκι από την Φιλοζωική γιατί τα ζώακια της Φιλοζωικής ζητάνε σπίτι και παρέα.



ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΒΕΝΤΖΗ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΞΕΝΟΣ

ΒΑΣΩ ΠΟΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΡΙΕΛΛΗ ΡΩΤΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΦΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΠΙΤΖΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΠΙΤΖΗ

ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΡΑ ΣΟΡΟΒΟΥ

ΠΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΝΤΥ ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ

ΣΑΡΑ ΖΑΖΟ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ