

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Σεπτέμβριος - Νοέμβριος

Συντάκτες- Δημιουργοί: Τα παιδιά του βασικού τμήματος 2
και η κυρία Πωλίνα. 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



2020-2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- 1) Πρώτες μέρες...
- 2) Μαθαίνουμε τη σωστή χρήση μάσκας
- 3) Το όνομά μου, το όνομά σου, τα ονόματά μας
- 4) Οι κανόνες μας
- 5) Γιορτή παππού και γιαγιάς
- 6) Παγκόσμια ημέρα των ζώων
- 7) Ένα σαλιγκάρι στην τάξη μας
- 8) Η «ΕΙΡΗΝΗ» στο σχολείο μας
- 9) 28^η Οκτωβρίου
- 10) Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ στη ζωή μας
- 11) Τρώμε υγιεινά, με φρούτα φθινοπωρινά...
- 12) Λαχανικά και μαγειρέματα σε δράση!
- 13) Ο μύθος του θεού Διόνυσου
- 14) Μια καινούρια φίλη στο σχολείο

Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο τριμηνιαίο τεύχος της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας.

Η εφημερίδα μας θα περιλαμβάνει νέα του σχολείου, που θα θέλαμε να μάθετε, καθώς και ιδέες και έργα μας. Ευχόμαστε να σας αρέσει και να νιώσετε χαρά και υπερηφάνεια για εμάς!

ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ

Τις πρώτες μέρες γνωριζόμαστε και παίζουμε πολλά παιχνίδια γνωριμίας όλοι μαζί στην παρεούλα.

Δεν γνωρίζουμε μόνο τους συμμαθητές μας και τη δασκάλα, αλλά και δύο καταπληκτικά κουκλάκια που θα μας συντροφεύουν, θα γίνουν φίλοι μας και θα μας μαθαίνουν πράγματα... την Λίτσα Καμηλοπαρδαλίτσα και τον Κουάξη Κουάξ.

Να τοι...



Όμως επειδή υπάρχει αυτή η επιδημία ο κορωνοϊός... οι δυο μας φίλοι φορούν μασκούλα και μάς τη μαθαίνουν...



Ο Κουάξη ,είναι αλήθεια, πως δυσκολεύτηκε λίγο, αλλά με τη βοήθεια της Λίτσας και τη δική μας ,τα κατάφερε! Έτσι καταφέραμε κι εμείς με απλό και διασκεδαστικό τρόπο να φοράμε τη μασκούλα μας στο σχολείο και να τη χρησιμοποιούμε σωστά!

Αφού πέρασαν αρκετές μέρες που λέγαμε το όνομά μας προφορικά ,είπαμε να το γράψουμε κιόλας...



Κάνουμε στάμπες με τέμπερα και μπατονέτες για να γράψουμε το όνομά μας



Μαθαίνουμε όμως και το αρχικό μας...



Γεμίζουμε το αρχικό μας γράμμα με πολύχρωμα χαρτάκια με την τεχνική του κολλάζ



Τις επόμενες μέρες φέρνουμε από το σπίτι τα ονόματά μας, που είναι φτιαγμένα με πάρα πολλά υλικά και τα παρουσιάζουμε.







Είδαμε, λοιπόν, ονόματα με κορδέλες, κουμπάκια, αυτοκόλλητα, γκλίτερ, όσπρια, μακαρόνια, αλλά και με χαρτάκια από γκοφρε κι εφημερίδα, κολλάζ κι ακόμη με κανέλα και λουλούδια! Μοσχοβόλησε η τάξη μας ονόματα! Ήταν όλων οι ιδέες πραγματικά υπέροχες, πρωτότυπες και ευφάνταστες και ευχαριστούμε πολύ τους γονείς μας, που μας βοήθησαν!!!



ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΣ

Μια μέρα η Λίτσα και ο Κουάξη μάς έφεραν τους κανόνες που έχουν στο δικό τους σχολείο. Μας άρεσαν και είπαμε να τους κρατήσουμε κι εμείς.

Συμφωνήσαμε ότι θα τους τηρούμε, για να περνάμε όμορφα κι αρμονικά στο νηπιαγωγείο μας με τους φίλους μας!

Και πέφτουν οι υπογραφές...





ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΣ

Την 1^η Οκτωβρίου γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Ήταν λοιπόν ευκαιρία να μιλήσουμε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Είπαμε ότι τους αγαπάμε πολύ και τι μας αρέσει να κάνουμε μαζί τους:

- ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Να μου μαγειρεύει η γιαγιά και να παίζω λίγο επιτραπέζιο με τον παππού
- ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Να τρώω με τον παππού παγωτό και να βλέπω με τη γιαγιά Μίκυ Μάους
- ΓΙΩΡΓΟΣ: Να παίζω ένα παιχνίδι στο play station
- ΔΗΜΗΤΡΑ: Να βλέπουμε όλοι μαζί τηλεόραση
- ΧΡΗΣΤΟΣ: Να παίζουμε παιχνίδια επιτραπέζια
- ΜΑΡΙΛΙΑ: Να πηγαίνουμε βόλτες και στις κούνιες
- ΡΑΝΙΑ: Κι εμένα μου αρέσει να με πηγαίνουν στις κούνιες
- ΕΛΕΝΑ Γ: Να παίζουμε τράπουλα
- ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Να βλέπουμε τηλεόραση και να παίζουμε cosmoopoly, παζλ, σκάκι και σκορ 4
- ΕΛΕΝΑ Δ: Με τη γιαγιά θέλω να πηγαίνω κούνιες και με τον παππού μ' αρέσει να παίζουμε το ηλεκτρονικό καρχαριάκι
- ΜΑΡΙΑ: Να παίζω με τον παππού κάρτες
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Να πηγαίνουμε στη θάλασσα και να φτιάχνουμε κάστρα στην άμμο
- ΗΛΕΚΤΡΑ: Μου αρέσει να μου διαβάζει η γιαγιά βιβλία και να παίζω με το σκυλάκι τους
- ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Να πάμε βόλτα σ' ένα βουνό στο Καρπενήσι

Θελήσαμε, όμως και να τους ζωγραφίσουμε!



Θαυμάστε μερικά από τα έργα μας...



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Μετά από λίγες μέρες ήταν η παγκόσμια ημέρα των ζώων. Όλοι μας είπαμε τη γνώμη μας, σχετικά με το τι χρειάζονται τα ζώακια για να είναι ευτυχισμένα και φτιάξαμε αφίσα:



*Υποσημείωση: Επειδή δεν φαίνονται καλά αυτά που μας είπαν κάποια παιδιά, τα σημειώνω ξεχωριστά : «Να τα φροντίζουμε και να μη τα βασανίζουμε», Ελενα Γ.

«Φαγητό, να μη τα βάζουμε φυλακή», Δήμητρα

«Να μη τα χτυπάμε», Ράνια

«Να τους δίνουμε φαγητό», Ηλέκτρα

Διαβάσαμε και το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη «Ποτέ δε θα πειράξω τα ζώα τα καημένα» και το βρήκαμε στο youtube σαν τραγούδι και το μάθαμε. Επίσης, τραγουδήσαμε, χορέψαμε και παίξαμε το τραγούδι «Οι δύο φίλοι» κι έμελλε να γίνει το αγαπημένο μας!

Έπειτα περάσαμε σε εικαστική απεικόνιση του αγαπημένου μας ζώου. Γάτα ή σκύλος;



Απ' ότι φαίνεται νίκησαν τα σκυλάκια....

ΕΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ

Μια μέρα η κα Πωλίνα, καθώς ερχόταν στο σχολείο βρήκε ένα σαλιγκαράκι και μας το έφερε να μας το δείξει. Ενθουσιαστήκαμε πολύ ! Το βάλουμε πάνω σε ένα φύλλο και αρχίσαμε να το παρατηρούμε...



Το κάναμε μπανάκι και το
βάλαμε σ' ένα καθαρό μπολ



Φυσικά δεν μπορούσε να μείνει χωρίς όνομα!!!! Τον είπαμε Γκάρι!

Η Κατερίνα και η Αναστασία του
κόβουν φυλλαράκια για να φάει



Έτοιμος ο Γκάρι !



Χαρήκαμε πολύ με την παρουσία του σαλιγκαριού στην τάξη μας! Έτσι, είπαμε να το αποτυπώσουμε εικαστικά με τις πλαστελίνες μας.





Όμορφα
πλαστελινοσαλιγκαράκια!



Μια μέρα, όμως συνέβη κάτι αναπάντεχο! Καθώς ο Γκάρρι ήταν μες στο κουτάκι του άρχισε να βγάζει από το σώμα του άσπρα, ολόλευκα μπαλάκια. Δεν ξέραμε τι μπορεί να είναι αυτά... Το ψάξαμε αμέσως στον υπολογιστή, αλλά δεν βρήκαμε κάποια σχετική πληροφορία αρχικά... Οι ιδέες βέβαια ήταν πολλές, αλλά αυτό που υποστήριζαν τα περισσότερα παιδιά ήταν το εξής: «Είναι αυγά!», «Είναι κορίτσι κι έκανε αυγά, μωρά!»

Και τα παιδιά είχαν δίκιο τελικά, γιατί σε δεύτερη αναζήτηση που έκανα, διαπίστωσα ότι πράγματι ήταν αυγά. (δυστυχώς ο ενθουσιασμός και η έκπληξη ήταν τόσο μεγάλη που δεν αποθανάτισα φωτογραφικά την στιγμή. Παραθέτω μια άλλη φωτογραφία από το διαδίκτυο)



Έτσι ακριβώς ήταν και τα αυγά της Σάλι μας

Αφού λοιπόν το σαλιγκαράκι ήταν κορίτσι αποφασίσαμε να του δώσουμε ένα καινούριο όνομα. Και το όνομα αυτής: Σάλι, το σαλιγκάρι.

Ήταν μια πραγματικά μαγική στιγμή να γεννήσει το σαλιγκαράκι μας μες στην τάξη κι εμείς πολύ τυχεροί να δούμε και να ζήσουμε αυτό το μοναδικό γεγονός!

Η Σάλι έμεινε μαζί μας περίπου μια εβδομάδα. Όταν ένα πρωινό την βγάλαμε έξω στον κήπο, για να είναι κοντά στη φύση, ξέφυγε της προσοχής μας και δεν την ξαναείδαμε. Στενοχωρηθήκαμε λίγο, αλλά είπαμε πως θα είναι καλύτερο για εκείνη να ζει στο φυσικό της περιβάλλον παρά μέσα σ' ένα πλαστικό κουτί. Έτσι την αποχαιρετήσαμε, αλλά πάντα την σκεφτόμαστε και τη θυμόμαστε!



Σ' αγαπάμε Σάλι!

Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Στις 26 Οκτωβρίου ήρθε στο σχολείο η θεατρική παράσταση ΕΙΡΗΝΗ.

Βγήκαμε με τις ομάδες μας στην αυλή και είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.







Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση που μας έμαθε
πόσο κακό κάνει ο πόλεμος και ότι η ζωή είναι
όμορφη με Ειρήνη, Αγάπη, Φιλία!

28^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Την επόμενη ημέρα είχαμε τη δική μας γιορτούλα για την επέτειο του ΟΧΙ.

Παίξαμε το θεατρικό: «Ασπρογάλανο πανί», το οποίο αναφέρεται σ' ένα λαϊκό παραμύθι για το πώς απέκτησε η ελληνική σημαία τα χρώματά της. Κάποιες νεράιδες χαρίζουν χρώματα στις σημαίες των χωρών, μα στην Ελλάδα δεν μπορούν να αποφασίσουν. Ρωτούν την ίδια κι εκείνη ρωτά τα παιδιά της: τα παιδιά της στεριάς και τα παιδιά της θάλασσας... Ας αρχίσει η παράσταση!



Οι αφηγητές μας,
Βασίλης και
Δημήτρης



Οι νεράιδες, Κατερίνα και Μαρία
συνομιλούν με την Ελλάδα,
Έλενα Γ.



Η Ελλάδα ρωτάει τα παιδιά της
ξηράς, τον Σταμάτη, τη Ράνια και
τη Δήμητρα ποιο χρώμα
προτιμούν για τη σημαία τους



...Ρωτάει και τα παιδιά της
θάλασσας, Αχιλλέα, Αλεξάνδρα,
Ηλέκτρα, Αναστασία και Χρήστο



«Νεράιδες, ακούσατε τι είπαν τα
παιδιά μου ...Με άσπρες και
γαλάζιες πινελιές να είναι η
δικιά μου...»



...Και οι νεράιδες ξεκινούν να
φτιάχνουν τη σημαία της
Ελλάδας



Έτοιμη η Ελλάδα με τη σημαία
της και τα παιδιά της



Στο τέλος έρχεται και ο ήλιος, ο
Γιώργος μας...



Και με ένα ζεστό φιλί του,
αφήνει έναν ολόχρυσο σταυρό
πάνω στη σημαία



Οι ηθοποιοί μας



Φυσικά, μια τέτοια μέρα δεν
μπορούσε να λείψει η
παρέλαση... εκτός κι εντός!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ παιδιά! Ήσασταν υπέροχοι! Και του
χρόνου!!!

ΤΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Με αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ μαθαίνουμε σε ποιες καταστάσεις είναι καλό να λέμε Ναι και σε ποιες να λέμε Όχι. Λέμε τις ιδέες μας και τις ζωγραφίζουμε:



ΕΛΕΝΑ Γ: «ΝΑΙ στις κούνιες», «ΟΧΙ στο να τραβάμε μαλλιά»

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: «ΝΑΙ στη φίλια», «ΟΧΙ στις πυρκαγιές»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: «ΝΑΙ στη θάλασσα», «ΟΧΙ στον πόλεμο και τα δέντρα που καίγονται»



ΓΙΩΡΓΟΣ: «ΝΑΙ στις βόλτες, ΟΧΙ στον πόλεμο»

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: «ΝΑΙ ,στον Μίκυ και τη Μίνι, ΟΧΙ στους πολεμιστές»

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: «ΝΑΙ στις βόλτες με το αμάξι, ΟΧΙ στον πόλεμο»



ΒΑΣΙΛΗΣ: «ΝΑΙ στο αγαπημένο μου παιχνίδι, ΟΧΙ στις βόμβες που κάνουν τον ουρανό γκρι και μαύρο»

ΧΡΗΣΤΟΣ: «ΝΑΙ στην παραλία, ΟΧΙ στις κακές λέξεις»

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: «ΝΑΙ στο παιχνίδι, ΟΧΙ στον πόλεμο»



ΔΗΜΗΤΡΑ: «ΝΑΙ, στη Σάλι το σαλιγκάρι μας, ΟΧΙ να μη με μαλώνει η μαμά»

ΡΑΝΙΑ: «ΝΑΙ, στις φίλες, ΟΧΙ στον πόλεμο»



ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: ΝΑΙ, στη θάλασσα να κολυμπώ, ΟΧΙ στον πόλεμο»

ΗΛΕΚΤΡΑ: ΝΑΙ στο φαγητό, το νερό και το γάλα, ΟΧΙ στις πυρκαγιές»



ΜΑΡΙΑ: «ΝΑΙ στις κούνιες, ΟΧΙ στους σκοτωμούς»

ΤΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ

Μια μέρα φέραμε από το σπίτι φρούτα του φθινοπώρου για να τα γνωρίσουμε. Ποια φρουτάκια και λαχανικά βγάζει η φύση αυτή την εποχή; Αφού τα είδαμε, τα αναγνωρίσαμε, είπαμε τα ονόματά τους, σκεφτήκαμε να τα γευτούμε κιόλας!

Έτσι φτιάξαμε μια νόστιμη φρουτοσαλάτα που γλείφαμε και τα δάχτυλά μας!



Και αρχίζει η δοκιμή!





Τόσο πολύ μας άρεσε που
αφήσαμε μόνο αυτά!

Στη συνέχεια γράψαμε και τη συνταγή, για να
θυμόμαστε ποια φρούτα χρησιμοποιήσαμε



ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ

ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Την επόμενη μέρα ο Αχιλλέας μας έφερε λαχανικά του φθινοπώρου. Αφού τα είδαμε και τα ονομάσαμε, αναρωτηθήκαμε πώς μπορούμε να τα δοκιμάσουμε, εφόσον κάποια από αυτά δεν τρώγονται ωμά... Η λύση που βρήκαμε είναι ότι θα πρέπει να μαγειρευτούν πρώτα και μετά να δοκιμάσουμε..



Η μανούλα της Ράνιας ικανοποίησε την επιθυμία μας, να φτιάξει ένα φαγάκι με λαχανικά. Μας το έφερε κιόλας την επόμενη μέρα. Την ευχαριστούμε πολύ!



Έτοιμο και το φαγάκι μας!!!!



Ο Νικηφόρος και η Δήμητρα
δοκιμάζουν μπριαμάκι!!!



Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Το σταφύλι έχει την τιμητική του και δοκιμάζουμε ποικιλίες σταφυλιών. Τι άλλο μας δίνει όμως το σταφύλι εκτός από τον καρπό του; Μαθαίνουμε πως, αν το πατήσουμε, το ζουμάκι που βγαίνει το λένε μούστο και ότι από τον μούστο βγαίνει το κρασί.

Μαθαίνουμε όμως και τον προστάτη των σταφυλιών, του κρασιού και του γλεντιού. Δεν είναι άλλος από τον θεό Διόνυσο! Και αποφασίζουμε να δραματοποιήσουμε τον μύθο της γένεσης του κρασιού: « Ένα πρωινό ο θεός Διόνυσος τριγυρνά στους αμπελώνες. Εκεί συναντά έναν βοσκό , τον Στάφυλο. Ο θεός προσφέρει στον βοσκό σταφύλια για να τα πάει δώρο στον βασιλιά του, τον Οινέα. Μόλις ο Οινέας δοκιμάζει, του αρέσει τόσο πολύ αυτός ο καρπός και το ζουμί του, που αποφασίζει να το φτιάξει ποτό.»

Έτσι γεννήθηκε ο οίνος, το κρασί, σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία.



Ο Δημήτρης μας, ως θεός
Διόνυσος



Οι ήρωες του μύθου:
Ο θεός Διόνυσος, ο βασιλιάς
Οινέας και ο βοσκός ο Στάφυλος



Ο βοσκός Στάφυλος προσφέρει το δώρο του Διόνυσου στον βασιλιά Οινέα. Κι εκείνος αποφασίζει να δώσει το όνομα του βοσκού του στον καρπό.



Ο Οινέας δοκιμάζει και ξετρελαίνεται! Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε το κρασί .

...Και ζωγραφίσαμε τον μύθο



ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΦΙΛΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στις αρχές Νοεμβρίου αποκτήσαμε μια καινούρια φίλη! Το όνομά της, Μαρίλια. Χαρήκαμε πολύ με την παρουσία της κι αμέσως την κάναμε να αισθανθεί μέλος της ομάδας. Για να της δείξουμε τη χαρά μας και για να την καλωσορίσουμε, της ετοιμάσαμε ένα βιβλίο με ζωγραφιές και πολλή αγάπη!!!





ΧΡΗΣΤΟΣ: Σ' αγαπάω!

ΗΛΕΚΤΡΑ: Καλώς όρισες Μαρίλια!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Είσαι βασίλισσα!

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θέλω να γίνουμε φίλοι και να έρθεις σπίτι μου!



ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Θέλω να γίνουμε φίλες!

ΕΛΕΝΑ Δ.: Καλώς ήρθες!



ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Σ' ευχαριστώ για τα σοκολατάκια!
Καλώς ήρθες στο σχολείο!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Θέλω να γίνουμε φίλες και να
παίζουμε μαζί!





ΠΑΝΙΑ: Θέλω να γίνουμε φίλες!

ΒΑΣΙΛΗΣ: Χαίρομαι που ήρθες στο σχολείο μας !



ΔΗΜΗΤΡΑ: Θα σ' έχω φίλη!

ΜΑΡΙΑ: Θέλω να πάμε βόλτα μαζί!



ΜΑΡΙΛΙΑ: Θα αγαπώ το σχολείο
για πάντα!

*Κάπου εδώ και κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο τεύχος
της εφημερίδα μας..*

Ελπίζουμε να σας άρεσε...

ΤΕΛΟΣ