

# ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

...του Γενάρη το  
φεγγάρι λάμπει  
σαν  
μαργαριτάρι!!!



Επιστρέψαμε από τις διακοπές των Χριστουγέννων γεμάτοι όρεξη και ενέργεια και υποδεχτήκαμε το 2023!! Με χρώματα και πυροτεχνήματα πολλά!!!



Γνωρίσαμε και τους μήνες του χρόνου και πώς αυτός ο χρόνος κυλάει γύρω γύρω... ασταμάτητα... και έρχονται οι εποχές κι οι μήνες ο ένας πίσω από τον άλλο...



Στου καινούργιου χρόνου την αυλή στρώνουν τραπέζια και γιορτή τρέχουν οι ώρες, τα λεπτά να τα βάλουν όλα στη σειρά



Κι όλα θα πηγαίνουνε μπροστά  
τίποτα δε θα τα σταματά  
και θα μένουν πίσω μοναχά  
κάτι παπουτσάκια τόσα δα  
Και θα μένουν πίσω μοναχά  
πέταλα, λουλούδια και φτερά.



Ζωγραφιές και δημιουργικές κατασκευές για το χειμώνα





Μιλήσαμε για το κρύο του χειμώνα και πώς μπορούμε να το νικήσουμε με τα ζεστά μας ρούχα .....και φτιάξαμε χιόνι!!!!



Μιλήσαμε για την εναλλαγή της ημέρας με τη νύχτα.

Τα παιδιά είπαν διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τη μέρα αλλά και εκείνα που κάνουμε τη νύχτα.

**Μα το πιο ωραίο απ' όλα; Τα παιδιά έγιναν η Γη κι ο Ήλιος και αναπαράστησαν την κίνηση της Γης γύρω από τον ήλιο και από τον εαυτό της!**





Γνωρίσαμε τα ζώα που  
κοιμούνται τώρα το χειμώνα,  
που πέφτουν δηλαδή σε  
χειμερία νάρκη ή χειμέριο  
ύπνο.

Τα παιδιά ζωγράρισαν και  
έκαναν κατασκευές και  
συμμετείχαν σε  
δραματοποιήσεις παραμυθιών.





Δραματοποίηση του παραμυθιού «Ο  
Λιχουδέλης»



Δραματοποίηση της ιστορίας μιας  
χελωνίτσας που ήθελε να γνωρίσει το  
χειμώνα



Μιλήσαμε για τα συναισθήματα και τα γεμίσαμε με χρώματα, σχήματα και μορφές....





# Τιμήσαμε τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών



## ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

**Οι 3 Ιεράρχες**

Γρηγόριος ο Θεολόγος	Ιωάννης ο Χρυσόστομος	Βασίλειος ο Μέγας

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
----------------------	--------------------------	-------------------------

Τα χεράκια μου σταυρώνω  
 Τη φωνούλα μου υψώνω  
 Και σας παρακαλώ θεμέ,  
 Ιεράρχες ταπεινά.

Σεις που είστε οι φωστῆρες  
 και του κόσμου οι σωτήρες,  
 φανώστε και εμένα το μικρό,  
 να 'μαι πρώτο στο σχολείο.