

Ένας καινούριος φίλος!



Είσαι έτοιμος να τον γνωρίσεις;

Όπως όλοι γνωρίζετε βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και σε μια καινούρια εμπειρία που πρέπει να τη χειριστούμε με υπομονή και προστασία. Σε αυτή την κατάσταση έχετε δίπλα σας και εμάς την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του σχολειού σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είμαστε εδώ να σας στηρίξουμε και πάνω από όλα να σας προτείνουμε δράσεις για την ενδυνάμωση της οικογένεια.

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε ποιος είναι αυτός ο άγνωστος επισκέπτης που μας χτύπησε τη πόρτα. Ας χαιρετήσουμε λοιπόν τον καινούριο φίλος μας που ονομάζεται COVID-19. Ο καλύτερος τρόπος γνωριμίας μας είναι το παραμύθι μέσα από το οποίο θα μας βοηθήσει να το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία και να νιώσουμε κάποια συναισθήματα γι' αυτόν. Όλοι μαζί ως οικογένεια, ως μια ομάδα να μπορούμε να στη διαδικασία να αρωματίσουμε και χρωματίσουμε αυτόν τον αγώνα που κάνει ολόκληρος ο πλανήτης. Είναι σειρά μας να δώσουμε το λιθαράκι μας λοιπόν και να βγούμε πιο δυνατοί από πριν.

Σημαντικό λοιπόν είναι να γνωρίσουμε το καινούριο αυτό «φίλο» μας. Έχουμε λοιπόν να σας προτείνουμε επισκεφτείτε τη σελίδα <https://www.openbook.gr/coronavirus-paramythia/> και να διαβάσετε γονείς και παιδιά την ιστορία του φίλου μας.

Συγκεκριμένα να εστιάσετε στα παρακάτω βιβλία:

- «Ένας ιός με κορώνα» – Παραμύθι της Χαράς Πάτρα
- «Coronibook: Το όνομά μου είναι Κορωνοϊός» Συγγραφέας: Manuale Molina Μετάφραση: Χαρά Σφέτσα
- «Ο κορωνοϊός: ένα αληθινό παραμύθι» Της Χριστίνας Δαμιανού Μπόγλου

Διαβάζοντας τα συγγράμματα ακολουθούν δραστηριότητα. Μαζί η οικογένεια θα μπορέσει να συνεργαστεί και να γεμίσει το χρόνο της με ένα δημιουργικό και διαφορετικό τρόπο. Θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο στα συναισθήματα σας και στη συνεργασία της οικογένειας. Η ισορροπία είναι σημαντική και μόνο με κοινές δραστηριότητες μπορεί να επιτευχτεί.

Δραστηριότητα

Διαβάζοντας ένα από τα παραμύθια και γνωρίζοντας τον καινούριο μας «φίλο» δημιουργήστε μια ζωγραφιά δίνοντας τη μορφή που εσείς θέλετε και αν μπορεί τελικά να γίνει ένας κάλος φίλος. Βεβαία είναι ελεύθερη για όλους γιατί μας ενδιαφέρει να περάσουμε ωραία και να δημιουργήσουμε την εικόνα του «φίλου μας». Αν επιθυμείτε μπορείτε να μας τα στείλετε να δούμε τις ιδέες σας.

Καλή διασκέδαση!!!!

Ελπίζουμε όλοι παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί να είστε ασφαλείς και υγιείς. Μην λησμονείτε να ακολουθείτε τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής, μέσα και έξω από το σπίτι, τόσο για εσάς και για την οικογένεια σας όσο και για τους γύρω σας. Ευχόμαστε να τελειώσει σύντομα αυτή η δοκιμασία για όλους μας.

Η Κοινωνική Λειτουργός και Ψυχολόγος του Σχολείου

Γιαννοπούλου Στεφανία – Γρηγορίου Σταυρούλα