

Οι κοινωνικές αξίες ψηλά στον πήχη από τους εφήβους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΦΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Mακάρι το 2025 να μπορεί οι άνθρωποι να κοιτάζουν πολύ περισσότερο τους διπλανούς τους, να ενδιαφέρονται τα μίσος στην κοινωνία». Μαθητές της Β' Τάξης του 5ου ΓΕΛ Βόλου προτάσσουν την ενδυνάμωση κοινωνικών σχέσεων ως θεμέλιο λίθο για την επιμερία του κοινωνικού συνόλου. Στην πλικά που βρίσκονται τα δώρα από τους γονείς και συγγενείς έχουν την απημονή, αλλά μεγαλύτερην αποδιάπτητη προκύπτει από τα άυλα αγαθά, όπως η υγεία, οι καλές οικογενειακές σχέσεις, οι σταθερές φιλές.

Η «θ» βρέθηκε στο 5ο ΓΕΛ Βόλου και συνομίλησε με οκτώ μαθητές και μαθητρίες του 5ου ΓΕΛ Βόλου. Τα δώρα που περιέμονταν από τους αγαπημένους τους, οι ελπίδες τους για τη νέα χρονιά, οι σημερινοί προβληματισμοί τους, και τα θέλω για μια καλύτερη κοινωνία τέθηκαν στο τραπέζι της ενδιαφέρουσας αυζήπησης από την οποία αναδεικτήκε μια συνειδοτοποιημένη και συγκροτημένη νέα γενιά. Είναι άλλωστε η γενιά που μεγάλωσε μέσα στην πανδημία και στην αβεβαιότητα των σημερινών οικονομικών δυσκολιών.

Να σταματήσουν οι πόλεμοι

Η Ευαγγελία Βαλατσάου τόνισε πως «κάθε χρόνο στις γιορτές λαμβάνω δώρα, όταν ήμουν μικρή, παιχνίδια, ενώ καθώς μεγάλωνα, πιο πρακτικά, όπως ρούχα, βιβλία. Η αλήθεια είναι πως όλοι περιμένουν να πάρουν το δώρο το οποίο μας προσφέρει καρά, ενώ το ίδιο συμβαίνει και, όταν εμείς προσφέρουμε ένα δώρο στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Το δώρο σημαίνει αγάπη, ότι σκέπτεσαι τον άλλο».

Ερωτήθησα τι θα πήθελε να άλλάξει το 2025, απάντησε ηώς «μακάρι για τελειώσει κάθε είδους πολέμου, όπως στην Ουκρανία, στην μέση Ανατολή, και γενικότερα να γίνει ο κόσμος καλύτερος, χώρες που είναι πιάνα να πάνε μπροστά».

Να έρθουν πιο κοντά οι άνθρωποι μεταξύ τους

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Γαρόφλος τόνισε πως «στα δώρα λιγότερο είναι το αντικείμενο που προσφέρει, και περισσότερο να δειξείς ότι έχεις καταλάβει, πόσο καλά ξέρεις το αγαπημένο σου πρόσωπο. Και νομίζω ότι πετυχαίνων τους φίλους στα δώρα. Για τον ίδιο τη νέα χρονία θα πήθελε να εξαφανίζονται το γενικό μίσος που υπάρχει στον κόσμο και σε όλους τους τομείς».

Πάριμοντας τόνο λόγω στο Τριαντάφυλλος Σβερώνης είπε πως «το δώρο είναι μια πράξη αγάπης και είναι μια κίνηση που δειχνεί πολλά. Δίνοντας ένα δώρο σε ένα φίλο σου δειχνείς εκτός από την παρουσία σου που είναι σημαντική, και την ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχει κάνει για σένα. Το ίδιο ισχεί και για τους γονείς, τους συγγενείς. Το δώρο είναι κάτι παραπάνω από ένα αντικείμενο. Άλλωστε οι έφηβοι είναι σε μια περίοδο που τώρα οικοδομούν τις φίλες τους».

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς είπε πως «θα πήθελα ο άνθρωποι να είναι πιο κοντά ο ένας στον άλλο, και να μπορέχει βία. Πρέπει να μειωθεί η αποστασιοποίηση. Ακούω για παιδιά που μένουν μόνα τους στο σχολείο χωρίς παρέα και αυτό πρέπει να σταματήσει. Να έρχονται πιο

κοντά οι άνθρωποι, να εκλείψει η μοναδιά, και να υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο».

Το καλύτερο δώρο, το γιορτινό οικογενειακό τραπέζι

Ο Θεόδωρος Τζουμέκας σημειώσας πως «εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα υλικά αγαθά. Όχι ότι δεν τα θέλω, αλλά σε μια κοινωνία με τόσες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, νοιζίω ότι είναι πολυτέλεια. Θα έλεγα πώς το δικό μου δώρο θα ήταν περισσότερο το γιορτινό οικογενειακό τραπέζι». Και μακάρι το 2025 να μην στερηθούμε ξανά όσα στερηθήκαμε το 2024. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και αλλού. Το 2024 στιγματίστηκε από πολέμους και φτωχεία».

Η Αναστασία Κουφογιώρου υπογράμμισε πως «επειδή το 2023 και τον 2024 ήταν δύσκολες χρονιές, γι' αυτό το μόνο δώρο που θέλω, είναι την οικογενειά μου στο τραπέζι. Μάλιστα για το 2025 θα πρέπει να αρχίσουμε και να σαγιάπαμε περισσότερο τον συνάνθρωπό μας, να σκεφτόμαστε τον διπλανό μας. Βλέπουμε στις μικρές και μεγάλες κοινωνίες, ακόμη και τα σχολεία, να ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Πρατηρείται μια εντειχόμενη απαξίωση της ανθρώπωνς ύπαρξης και αυτό πρέπει να άλλάξει».

Οι ανθρώπινες σχέσεις να είναι επιφανειακές

Η Αποστολία Χατζηιωάννου σημειώσας πως «οι γονείς μου πάντα που μου έκαναν δώρα, αλλά πλέον που μεγάλωσαν αυτό που θέλω είναι να είμαστε όλοι υγιείς και πόντα μαζί».

Παλαιότερα είχαμε τον μύθο του Απ-Βασίλη, αλλά το πνεύμα του, το γιορτινό το χρειαζόμαστε πάντα. Σε όποιο το πλαίσιο δεν θέλω άλλο πλέον οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων να είναι επιφανειακές, αλλά να είμαστε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο. Θέλω να υπάρχει αλληλεγγύη, αγάπη. Επίσης μακάρι τα παιδιά να καιρούνται την παιδική τους πλικά και αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων να χαρακτηρίζει την καθημερινότητα μας».

Πρώτα να αλλάξουμε τους εαυτούς μας και μετά τον κόσμο

Ο Λεωνίδας Καπέλας συνέφερε πως «λίγο πολύ όλα τα παιδιά λαμβάνουν κάποιο δώρο. Βέβαια από τους γονείς δεν περιμένουμε μόνο τα Χριστούγεννα το δώρο, καθώς όλο τον χρόνο είναι διπλά μας και μας συμπαραστέκονται. Και, όταν ήμασταν μικροί, αυτή τη βοήθεια τη θεωρούσαμε ως δεδουλένη, αλλά τώρα που μεγαλώνουμε, δίνουμε μεγαλύτερη αξία. Τώρα μαλιστά που μεγαλώνουμε, ένα δώρο μπορεί να μην είναι μόνο το υλικό, αλλά μια ψυχολογική υποστήριξη, μια βοήθεια ευρύτερη».

Τα άυλα δώρα εκτιμώνται περισσότερο. Και για το 2025 μακάρι πρώτα να άλλάξουμε ο καθένας τον εαυτό τους και μετά να μπορέσουμε να μεταμορφωσούμε τον κόσμο».

Περισσότερη ενουσιασμό στη ζωή μας

Η Βασιλική Πλακιωλόγου σημειώσας πως «για μένα τοπιο σημαντικό δώρο είναι ο μπτέρα μου και η σκέση που έχω μαζί της, όποτε μου φάνει αυτό και να έχουμε υγεία στο σπίτι. Οι σημερινοί έφηβοι έχουν πολλά υλικά αγαθά, αλλά τασ τους λείπουν περισσότερο τα συναιδηματικά αγαθά, όπως η αλληλούχηση, η ασφάλεια, η αγάπη».



Αν εύκεται κάτι για το 2025, απάντησε πως θα ήταν καλό να σταματήσουν οι άνθρωποι να σκέπτονται μόνο τους εαυτούς τους και να αναπτύξουν περισσότερο την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση.

Η φιλόλογος κ. Ελένη Ταμία σημείωσε πως «μας από αυτά που ανέφεραν, φαίνεται ότι έχουν κάνει μια υπέρβαση όσον αφορά τα υλικά αγαθά καὶ ζουν σε μια υλιστική εποχή, καταλαβαίνουν ότι δεν κρύβεται στην ύλη. Αισθάνομας περίφανη γιατί βάζουν ψηλά τις αξεις, όπως η αλληλεγγύη, η συναναστροφή, γ