



Λέγεται ότι εκείνο, τελικά, που σφραγίζει τη ζωή μας δεν είναι μόνο η παιδεία μας και οι επιλογές μας αλλά και οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους, τα συναισθήματα που μας συνδέουν μαζί τους και οι εμπειρίες που αποκομίζουμε από τα ταξίδια μας.

Μέσα από μία συλλογική δράση της θεατρικής ομάδας του 5<sup>ου</sup> Πειραματικού Γυμνασίου Κομοτηνής σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα του 4<sup>ου</sup> Γυμνασίου Κομοτηνής παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Βελιγραδίου της Σερβίας, η μουσικοθεατρική παράσταση "**Δον Κιχώτης**" του Ισπανού συγγραφέα Μιγκέλ ντε Θερβάντες, σε διασκευή του Γ. Καλατζόπουλου ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας.



Η πενθήμερη εκδρομή της θεατρικής μας ομάδας πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου του 2024, συνοδευόμενη από τις υπεύθυνες καθηγήτριες της θεατρικής ομάδας **Σοβατζίδου Ευγενίας** του 5<sup>ου</sup> Πειραματικού Γυμνασίου και τις **Σαλπινγίδου Άννας, Γακίδου Άννας και Θεοχαρίδου Δήμητρας** του 4<sup>ου</sup> Γυμνασίου, στα πλαίσια των πολιτιστικών προγραμμάτων των σχολείων, μετά από πρόσκληση του Τμήματος της Ελληνικής Γλώσσας του Βελιγραδίου, η οποία επικεντρώθηκε τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε ψυχαγωγικούς στόχους.

Οι μαθητές επισκέφτηκαν τα αξιοθέατα της πόλης, όπως το Φρούριο Καλεμεγκντάν, τον Πύργο Nebosja που αποτέλεσε τη φυλακή και τον τόπο θανάτου του Ρήγα Φεραίου, την Πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο, και τον Ζωολογικό κήπο, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Σάββα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων.



Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδρομής, ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Επιστημών Νικόλα Τέσλα, ο οποίος επινόησε το εναλλασσόμενο ρεύμα και αγωνίσθηκε για τη διάδοσή του, φιλοξενώντας πλέον διαδραστικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μοντέλων.

Τελικός προορισμός αποτέλεσε το μαγευτικό Νόβι Σαντ, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, που ανήκει στη λίστα πόλεων που είναι γεμάτη με χρώματα.

Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες, κάθε σας δράση να εξελίσσεται σ' ένα ταξίδι από αυτά που όλοι θα αναπολούν με γλυκιά νοσταλγία και βαθιά ευγνωμοσύνη στο διάβα της ζωής τους.