

# Τα απίθανα τριτάκια

## Η εφημερίδα των μαθητών της Γ' τάξης

Αριθμός φύλλου 1

Πρέβεζα, Δεκέμβρης 2024

Τώρα πια είμαστε τρία χρόνια μαζί και μπορούμε να συνεργαστούμε καλά. Μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα και να κατακτήσουμε τη γνώση ανακαλύπτοντας νέους τρόπους. Ένας απ' αυτούς είναι και η εργασία μας για την έκδοση της εφημερίδας μας. Αποφασίσαμε να της δώσουμε αυτό το όνομα, γιατί το βιβλίο της γλώσσας μας έχει τον τίτλο «Τα απίθανα μολύβια». Ελπίζουμε να σας αρέσει και να μάθετε και σεις πολλά πράγματα από τα απίθανα τριτάκια!



# **Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ και ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**



Η πόλη μας, η Πρέβεζα, βρίσκεται στην Ήπειρο και είναι μια πολύ όμορφη, παραθαλάσσια πόλη με πληθυσμό περίπου 25000 κατοίκους. Έχει μεγάλη ιστορία, πολλά αξιοθέατα, ωραίες παραλίες, παιδικές χαρές και πολύ καλό φαγητό. Παράγει πολλά κηπευτικά, εσπεριδοειδή και ο Αμβρακικός Κόλπος είναι γνωστός για τις σαρδέλες και τις γαρίδες του.

Έχει επίσης τρία κάστρα με τα οποία ασχολούμαστε αυτές τις μέρες στο μάθημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» Στην τάξη μας μένουμε σχεδόν όλοι στη περιοχή που λέγεται «Λευκαδίτικα». Τα

ονόματα πολλών δρόμων σε αυτή τη συνοικία προέρχονται από αποικίες των αρχαίων Ελλήνων. Μέσα από τις οδούς που μένουμε μαθαίνουμε την ιστορία και τη γεωγραφία.

## **Παναγής Τσαλδάρης**

Γράφει ο Μάριος

Η οδός που μένω λέγεται «Παναγή Τσαλδάρη». Ο Παναγής Τσαλδάρης ήταν πολιτικός, αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος και δύο φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας στην περίοδο του Μεσοπολέμου.



Γεννήθηκε στο Καμάρι Κορινθίας το 1868 και είχε Μικρασιατική καταγωγή. Σπούδασε νομική στην Αθήνα και συμπλήρωσε τις σπουδές στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς το 1936.

## **Δημήτριος Κρόκος**

Γράφει ο Ορφέας

Μένω στην οδό «Δημητρίου Κρόκου» που βρίσκεται στην περιοχή «Πυροβολικού». Η οδός έχει πολλά μαγαζιά και πολυκατοικίες. Έχει επίσης μια μικρή πλατεία όπου πηγαίνουμε και παίζουμε.

Η οδός πήρε το όνομά της από τον Δημήτριο Κρόκο, που ήταν γιατρός και πολιτικός. Γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1905 και σπούδασε ιατρική στη Βιέννη. Ήταν βουλευτής Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας από το 1956-1958 και βουλευτής Πρέβεζας το 1964-1967. Ήταν και δήμαρχος Πρέβεζας από το 1959 έως το 1963 και από το 1979 έως το 1982. Διακρινόταν για την εντιμότητα και την καλοσύνη του και αποκλήθηκε γιατρός των πτωχών και αδυνάτων. Το 1961 του απονεμήθηκε το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικα για την κοινωνική του προσφορά από τον βασιλιά Παύλο.

## **Ακράγαντας**

Γράφει η Βασιλένα



### **Ακράγαντας – Ναός του Ηρακλή**

Μένω στην οδό Ακράγαντος. Ο Ακράγαντας ήταν μια από τις λαμπρότερες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας στη Σικελία της σημερινής Ιταλίας. Σύμφωνα με τη μυθολογία η πόλη χτίστηκε από τον Ακράγα, γιο του Δία και της Αστερόπης.

Σήμερα η περιοχή ονομάζεται Ακριτζέντο και προστατεύεται ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην περιοχή μπορεί να επισκεφτεί κανείς την Κοιλάδα των Ναών με πολλά αρχαιολογικά ευρήματα.



## Στην Κοιλάδα των Ναών

### *Παργινόσκαλα*

Γράφουν Ίριδα / Διονυσία

Η οδός που μένουμε λέγεται «Παργινόσκαλας». Η οδός αυτή κρύβει κάποια ιστορικά γεγονότα μετά τον πόλεμο με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, που ανήκει στις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας και οι Έλληνες σκοτώνονταν μεταξύ τους. Στην οδό αυτή στις 21-22 Σεπτεμβρίου το 1944, ένας ταγματάρχης του ΕΔΕΣ, ο Δημήτριος Γαλάνης, συνέλαβε με αιφνιδιασμό, μέλη του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και τους μετέφερε στην Παργινόσκαλα, όπου τους εκτέλεσε δίχως δίκη. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 15 μαθητές γυμνασίου μαζί με τον διευθυντή τους Χρήστο

Κοντό. Η οδός είναι γεμάτη με όμορφα δέντρα και έχει και ποδηλατόδρομο. Είναι μια ήσυχη γειτονιά με ευγενικούς ανθρώπους



### Μνημείο Παργινόσκαλας

#### *Γρηγόριος Λαμπράκης*

Γράφει η Δήμητρα



Μένω στην οδό «Γρηγορίου Λαμπράκη». Πήρε το όνομά της από τον Γρηγόρη Λαμπράκη.

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης γεννήθηκε στην Κερασίτσα Αρκαδίας και ήταν το 14<sup>ο</sup> παιδί από τα 18 που απέκτησαν οι γονείς του. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στη γυναικολογία. Υπήρξε αθλητής με πολλές πανελλήνιες και βαλκανικές νίκες και κατείχε 23 χρόνια (έως το 1959) το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με 7,37μ. Στις εκλογές του Οκτωβρίου 1961, εξελέγη βουλευτής Πειραιά με την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά. Στις 21 Απριλίου 1963, αψηφώντας την απαγόρευση της αστυνομίας, πραγματοποίησε την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης. Βάδισε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής μόνος του, εν μέσω απειλών, πριν τελικά συλληφθεί και κρατηθεί. Πέθανε στις 27 Μαΐου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, μετά από τροχαίο ατύχημα που πιθανόν να οργάνωσαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

## Συρακούσες

Γράφουν Κωνσταντίνος -Βιλελμίνη -Μαίρη

Η οδός που μένουμε λέγεται «Συρακουσών». Πήρε το όνομά της από μια αρχαία ελληνική πόλη της Ιταλίας, τις Συρακούσες, που ήταν η σημαντικότερη ιστορική πόλη στη Σικελία.



Οι Συρακούσες είναι γνωστή πόλη για την αρχαία ελληνική ιστορία, τα έθιμα και τη μεγάλη βοήθεια που πρόσφερε στους Έλληνες, κορίνθιους και Σπαρτιάτες.



Εκεί γεννήθηκε και έζησε ο σπουδαίος μαθηματικός και επιστήμονας, ο Αρχιμήδης. Την πόλη αυτή την έφτιαξαν Κορίνθιοι το 734 π.Χ. Αργότερα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους.

Η οδός τώρα μετονομάστηκε σε «Μητροπολίτου Μελετίου», προς τιμήν του πρώην μητροπολίτη Πρέβεζας, Μελετίου.

### **Κίτσος Τζαβέλας**

Γράφει η Βασιλική

Ο Κίτσος Τζαβέλας ήταν Έλληνας αγωνιστής της επανάστασης του 1821 από το Σούλι, μετέπειτα στρατηγός, υπουργός και πρωθυπουργός. Γεννήθηκε στο Σούλι το 1800 και πέθανε στην Αθήνα το 1855.



Πήρε μέρος, μαζί με το Μάρκο Μπότσαρη το φθινόπωρο του 1822 στην υπεράσπιση του Μεσολογγίου κατά την Πρώτη πολιορκία και τον Αύγουστο του 1823 στη μάχη του Κεφαλόβρυσου.

Το πατρικό όπου γεννήθηκε ο Κίτσος, (οικία Λάμπρου Τζαβέλα) δεσπόζει και σήμερα στο Βορειοδυτικό μέρος του Σουλίου, αναστηλωμένο από τους απογόνους του.



Η προτομή του Κίτσου Τζαβέλα κοσμεί το Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα.

### **Μασσαλία**

Γράφει η Χρύσα

Η οδός Μασσαλίας που μένω, βρίσκεται κοντά στο 5<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας. Η παιδική χαρά,

το γήπεδο και η πλατεία είναι πολύ κοντά.

Η οδός ονομάστηκε έτσι για να τιμηθεί η πόλη που έχτισαν οι αρχαίοι Έλληνες από τη Φώκαια της Ιωνίας στη σημερινή Γαλλία.



Ιδρύθηκε το 600 π.Χ. και χρησιμοποιούνταν σαν λιμάνι για την είσοδο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σήμερα είναι ένα πολύ γνωστό λιμάνι και φημίζεται για το μαύρο κρασί της.



### **Το παλιό λιμάνι της Μασσαλίας**

Στη Μασσαλία μένουν πολλοί Έλληνες και υπάρχει εκεί ο Ιερός Ναός «Κοιμήσεως της Θεοτόκου».

### **Παζοί**

Γράφει ο Μενέλαος

Η οδός μου λέγεται οδός Παζών. Έχει ένα μικρό πάρκο με έναν πλάτανο και γύρω – γύρω θάμνους. Το πάρκο είναι στη μέση της γειτονιάς. Η οδός μου πήρε το όνομά της από τους πρώτους κατοίκους της περιοχής που κατάγονταν από τους Παζούς.



Οι Παζοί βρίσκονται στο Ιόνιο πέλαγος και ανήκουν στα Επτάνησα. Είναι νότια της Κέρκυρας και δίπλα τους είναι οι Αντίπαζοι με τις πανέμορφες παραλίες, που δεν κατοικούνται. Πρωτεύουσα των Παζών είναι ο Γάιος. Μπορεί να τους επισκεφτεί κανείς με καραβάκι από την Πάργα ή την Κέρκυρα.

Τώρα ξέρω την ιστορία και μου αρέσει η οδός που μένω.

## Κ. Καρυωτάκης

Γράφει ο Γιάννης

Η οδός που μένω είναι η οδός Καρυωτάκη. Πήρε το όνομά της από τον ποιητή και πεζογράφο Κώστα Καρυωτάκη που έζησε στην Πρέβεζα τον τελευταίο μήνα της ζωής του.

Ο Καρυωτάκης γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1896 και εργάστηκε σαν τραπεζικός υπάλληλος. Στην Πρέβεζα βρέθηκε με δυσμενή μετάθεση τον Ιούνιο του 1928.



Το σπίτι που νοίκιασε και έμεινε τις τελευταίες μέρες της ζωής του ο Καρυωτάκης βρίσκεται στην οδό Δαρδανελίων, στο λεγόμενο *Σειτάν Παζάρ*.

Αυτοκτόνησε στη θέση Βρυσούλα τον Ιούλιο του 1928. Τα έργα του

έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες.

## Πάργα

Γράφει ο Εργκίτο



Μένω στην οδό Πάργης και μου αρέσει πολύ ο δρόμος μας, μόνο που δεν έχει αυλή. Η οδός μας πήρε το όνομά της από την Πάργα. Η Πάργα είναι μια πολύ όμορφη κωμόπολη του νομού Πρέβεζας. Την έχουμε επισκεφτεί με το σχολείο μας αρκετές φορές. Έχει πληθυσμό περίπου 2500 κατοίκους και έχει πλούσια ιστορία. Στην πόλη υπάρχει το μεσαιωνικό κάστρο, καθώς η Πάργα ήταν στα χέρια των Βενετών. Έχει πολλές και όμορφες παραλίες και το καλοκαίρι την επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες.



## Μητροπολίτης Πρεβέζης Μελέτιος

Γράφουν Μαίρη/ Βιλεμίνη/  
Κωνσταντίνος

Μένουμε στην οδό Μητροπολίτου  
Μελετίου, όπως λέγεται τα  
τελευταία χρόνια. Πριν λεγόταν  
οδός Συρακουσών,

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης  
Πρέβεζας Μελέτιος Καλαμαράς  
ήταν επίσκοπος Νικοπόλεως και  
Πρεβέζης, για 32 χρόνια, από το  
1980 έως το 2012.



Γεννήθηκε στη Μεσσηνία το 1933.  
Βοήθησε πολύ κόσμο και  
προσέλκυσε στην εκκλησία τους  
νέους ανθρώπους, καθώς ήταν πολύ  
φιλικός μαζί τους. Έγραψε πολλά  
βιβλία και είχε βραβευτεί γι' αυτό.  
Μετέφερε στη νεοελληνική γλώσσα

τα κείμενα του Ευαγγελίου για να  
γίνουν ευκολότερα κατανοητά από  
τους χριστιανούς. Απεβίωσε στο  
Μοναστήρι του Προφήτου Ηλία,  
στα Φλάμπουρα Πρεβέζης τα  
ξημερώματα της 21ης Ιουνίου 2012,  
σε ηλικία 79 ετών μετά από  
πολύμηνη ασθένεια. Το μνήμα του  
υπάρχει στην εκκλησία του Αγίου  
Κωνσταντίνου.

## ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

Το α' τρίμηνο της σχολικής  
χρονιάς, η τάξη μας  
πραγματοποίησε διάφορες δράσεις.  
Μερικές από αυτές αναφέρονται  
παρακάτω:

### Επίσκεψη στο αεροδρόμιο Ακτίου

Γράφει η Βασιλένα



Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ του σχολείου μας, επισκεφτήκαμε το στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης μας. Αφορμή ήταν η γιορτή των Αρχάγγελων Γαβριήλ και Μιχαήλ οι οποίοι προστατεύουν την πολεμική αεροπορία.



Φτάνοντας μας υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι αξιωματικοί και μας έδειξαν ένα μεγάλο οπλοπολυβόλο που χρησιμοποιείται και μας έ για να ρίχνει τα αεροπλάνα σε περίπτωση πολέμου. Μας ξενάγησαν επίσης στο χώρο που ήταν παρκαρισμένα τα πολεμικά αεροπλάνα και μας έδωσαν πληροφορίες για αυτά.

Είδαμε ακόμη και ελικόπτερα να απογειώνονται.

Ήταν μια υπέροχη και δημιουργική μέρα για όλους.

### **Η γιορτή της 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου στην Κρυσπηγή**

Γράφει ο Γιάννης

Την 28<sup>η</sup> Οκτωβρίου η τάξη μας μαζί με την Τετάρτη τάξη πήγαμε στην Κρυσπηγή για να γιορτάσουμε την εθνική μας εορτή. Η Κρυσπηγή είναι μαρτυρικό χωριό γιατί στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1944 οι Γερμανοί, πίσω από την εκκλησία Αγία Τριάδα Αγρινίου, εκτέλεσαν την Μεγάλη Παρασκευή εν ψυχρώ 23 Κρυσπηγιώτες που τους είχαν αιχμαλωτίσει. Σήμερα στην πλατεία του χωριού υπάρχει μνημείο αφιερωμένο στην μνήμη των αδικοχαμένων. Όλα τα παιδιά είπαμε ποιήματα και κάναμε κατάθεση στεφάνου. Μας μίλησε και ο πρόεδρος του χωριού που είχε αιχμαλωτιστεί, ενώ ήταν μικρό παιδάκι, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.



Επισκεφτήκαμε επίσης και το πολύ όμορφο πέτρινο σχολείο του χωριού, που όμως τώρα δε λειτουργεί.



Στην επιστροφή επισκεφτήκαμε και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κασσώπης μιας σπουδαίας πόλης που ιδρύθηκε τον 4<sup>ο</sup> αιώνα π.Χ.

### **Ο Τρελαντώνης**

Γράφει η Ηλέκτρα

Στις 9 Δεκεμβρίου το σχολείο μας παρακολούθησε στην «Οαση» τη θεατρική παράσταση «Ο Τρελαντώνης», της Πηνελόπης Δέλτα.



Οι δύο βασικοί ήρωες του έργου ήταν ο Τρελαντώνης και η αδερφή του η Πουλουδιά. Είχαν πάει για καλοκαιρινές διακοπές στο σπίτι της θείας τους στο Πειραιά.



Ο Τρελαντώνης ήταν πολύ άτακτος και ζωηρός και έκανε συνέχεια ζαβολιές. Η θεία τους τιμωρούσε και τους δύο για τις αταξίες του Τρελαντώνη. Οι δυο τους έπαιζαν ανέμελα στην αυλή του σπιτιού και έκαναν αστεία ο ένας στον άλλο. Ήταν για αυτούς οι καλύτερες διακοπές τους. Μας άρεσε πολύ η παράσταση και θα θέλαμε να την ξαναδούμε.

## Έρευνα για τα ατυχήματα

Γράφει η Δήμητρα



Η τάξη μας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», ασχολήθηκε με τα ατυχήματα, που είναι τόσο συχνό φαινόμενο στα παιδιά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο στους μαθητές των μεγάλων τάξεων (Γ', Δ', Ε' και ΣΤ'). Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώθηκαν με γραφική παράσταση που έγινε από εμάς τους μαθητές σε συνεργασία με τον δάσκαλό μας. Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα:

## Πρόσφατο ατύχημα



## Πού συνέβη



## Αιτία ατυχήματος



## Αποτέλεσμα ατυχήματος



## Δεντροφύτευση στο πάρκο μας

Γράφει ο Μενέλαος



Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου η τάξη μας, μετά από πρόσκληση του Μουσικού Γυμνασίου Πρέβεζας, έλαβε μέρος στη δεντροφύτευση που έγινε στο πάρκο απέναντι από το σχολείο μας.



Φυτέψαμε πέντε δέντρα, στα οποία κρεμάσαμε καρτελάκια με μηνύματα για την προστασία τους, τα οποία είχαμε φτιάξει εμείς και τραγουδήσαμε το τραγούδι “Το δέντρο” με συνοδεία μουσικής που έπαιζαν τα παιδιά του Μουσικού Γυμνασίου. Κρεμάσαμε επίσης στα δέντρα σπιτάκια για τα πουλιά και βάλαμε μέσα τροφή (σποράκια). Ποτίσαμε τα δέντρα και βγάλαμε πολλές φωτογραφίες.

## Στόλισμα χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πόλη

Γράφει ο Αλέξανδρος



Στις 12 Δεκεμβρίου η τάξη μας και η Δ΄ τάξη πήγαμε στο χριστουγεννιάτικο χωριό της πόλης μας, της Πρέβεζας. Πρώτα παρακολουθήσαμε τη χορωδία της Δ΄ τάξης και ύστερα οι τάξεις μας στόλισαν ένα από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που υπήρχαν μέσα στην αγορά. Τα στολίδια τα είχαμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι. Μετά εξερευνήσαμε το χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο είχε πολλά ξύλινα σπιτάκια στα οποία μπορούσες να κάνεις διάφορες δραστηριότητες.

Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η επίσκεψη και περιμένω να ολοκληρωθεί το χωριό, ώστε να το δω έτοιμο.

## Χαλαρώνουμε και

## διασκεδάζουμε



# Αινίγματα

Γράφει η Βιλελμίνη



Ανεβαίνει, κατεβαίνει και στην ίδια θέση μένει.

Τι είναι ;

Έχει ξάδερφο το σκύλο, κι όμως δεν τον έχει φίλο.

Τι είναι ;

Την ημέρα στολισμένο και το βράδυ φορτωμένο.

Τι είναι ;

Μπαίνει μέσα από το τζάμι χωρίς να το σπάει.

Τι είναι ;

# Ανέκδοτα

Γράφουν Ίριδα/ Διονυσία /  
Βασιλική /Δήμητρα

Ο μπαμπάς λέει στο γιο του:

- Πρόσεχε Άκη τα παλιά και  
σκονισμένα βιβλία, γιατί έχουν  
μικρόβια.

- Μη φοβάσαι μπαμπά, .....δεν  
πιάνω ποτέ μου βιβλίο!



- Μαμά, το θερμόμετρο έπεσε!
- Πολύ;
- Κάτω από το μπαλκόνι!
  
- Μπαμπά, που είναι τα  
Ιμαλία;
- Ρώτα τη μητέρα σου, αυτή  
τακτοποιεί τα πράγματα  
μέσα στο σπίτι!

- Γιατρέ, έχω την εντύπωση  
πως έχει ελαττωθεί η όρασή  
μου!
- Σας πιστεύω, εδώ είναι  
κρεοπωλείο!

Ήταν κάποιος που τον έλεγαν  
Γιώργο Βλάκα. Μια μέρα  
αποφάσισε να πάει στο ληξιαρχείο  
για να αλλάξει το όνομά του. Όταν  
γύρισε τον ρώτησαν οι φίλοι του:

- Το άλλαξες το όνομά σου;
- Ναι!
- Και πώς το έκανες;
- Κώστας Βλάκα;!

Ο κύριος λέει στον μαθητή:

- Γιαννάκη πόσο κάνει οχτώ πλην  
οχτώ;
- Δεν ξέρω κύριε!
- Για σκέψου, άμα έχω οχτώ  
κεράσια και φάω και τα οχτώ τι θα  
μείνει;
- Τα κουκούτσια κύριε!
  
- Πώς λέγεται το γουρούνι που  
πετάει;
- Σαλάμι αέρος !

Ρωτάει ο δάσκαλος τη Μαρία:  
- Μαρία, είπαμε ότι ερπετά  
λέγονται τα ζώα που σέρνονται  
πάνω στη γη. Μπορείς να μου πεις  
ένα τέτοιο ζώο;  
- Μάλιστα κύριε, ο μπέμπης μας!



## Γλωσσοδέτες

Γράφει η Μαίρη



- Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη

- Ο παππάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή, γιατί παππά παχύ έφαγες παχιά φακή;
- Μια τίγρη με τρία τιγράκια
- Καλημέρα καμηλιέρη, καμηλιέρη καλημέρα

## Σπαζοκεφαλιές

Γράφει η Χρύσα



- Τι κοινό έχουν οι αριθμοί 11, 69 και 88;
- Τι είναι πιο βαρύ. Ένα κιλό πατάτες ή ένα κιλό μακαρόνια;
- Μπορείς να με φας το βράδυ, αλλά ποτέ το πρωί;
- Ποια ρόδα του αυτοκινήτου δεν κινείται, όταν στρίβει δεξιά;



## Παροιμίες

Γράφουν Μενέλαος/ Κωνσταντίνος



- Ο άνθρωπος ότι μπορεί κι ο Θεός ότι θέλει.
- Άμα δεις λαγό εμπρός σου, τρεις φορές κά' το σταυρό σου.
- Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια.
- Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο.
- Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξημερώσει.
- Άλλα τα μάτια του λαγού, κι άλλα της κουκουβάγιας.
- Μάρτης γδάρτης και παλουκοκάφτης.
- Ένα χελιδόνη δε φέρνει την άνοιξη.
- Νηστικό αρκούδι δε χορεύει.

Απαντήσεις στα αινίγματα: (η σκάλα, ο λύκος, το κεφάλι, το φως)

Απαντήσεις στις σπαζοκεφαλιές:

(Διαβάζονται και ανάποδα, Έχουν ίσο βάρος, Το πρωινό, Η ρεζέρβα)