

6^Η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Η 6^η Μαρτίου, φίλοι μου, έχει ορισθεί Παγκόσμια Ημέρα Ενδοσχολικής Βίας και Σχολικού Εκφοβισμού.

Βία και σχολείο, δυο λέξεις που δεν ταιριάζουν, όμως για να ορισθεί Παγκόσμια Ημέρα, τα πράγματα πρέπει να είναι πολύ σοβαρά!

Το σχολείο είναι για όλα τα παιδιά, χωρίς διάκριση χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας, ικανοτήτων, το δεύτερο «σπίτι» μας!

Στο σχολείο περνάμε τη μισή μας μέρα. Εδώ δουλεύουμε, παίζουμε, τραγουδάμε, γυμναζόμαστε, ζωγραφίζουμε, γελάμε, μεγαλώνουμε.

Όμως, κάποιες φορές, μερικά παιδιά, δε γελάνε και δε χαίρονται αλλά στενοχωριούνται από την άσχημη συμπεριφορά κάποιων άλλων παιδιών.

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να είναι άσχημες λέξεις, κοροϊδίες, άσχημες χειρονομίες, προσβολές, σπρωξίματα, σωματική βία, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων κ. α.

Πολλές φορές, αυτά τα παιδιά, σιωπούν και δε μιλούν. Ελπίζουμε, ανάμεσά μας, να μην υπάρχουν ούτε παιδιά που στενοχωριούνται, ούτε παιδιά που νομίζουν ότι πρέπει να ξεχωρίζουν με την άσχημη συμπεριφορά τους.

Αν, φίλοι μου, συμβαίνει σε κάποιους αυτό, θα πρέπει να μιλήσει στους συμμαθητές του, στους δασκάλους του και στους γονείς του αμέσως! Πρέπει να μιλήσει, όχι για να τιμωρηθεί το άλλο παιδί αλλά για να τροποποιηθεί η συμπεριφορά του και να πάψει να κάνει κακό στους άλλους αλλά και στον εαυτό του.

Θα πρέπει να μάθει ότι «μάγκας» είναι αυτός που σέβεται, που βοηθάει, που νοιάζεται, που έχει τα χέρια του για ν' αγκαλιάζει και τα λόγια του για να μιλάει όμορφα κι όχι για να πληγώνει!

Όλοι πρέπει να ζούμε ελευθεροί και να νιώθουμε ευχάριστα γύρω μας.

Ας προσπαθήσουμε να συνυπάρχουμε αρμονικά!

Το μήνυμα της ημέρας θα σας το μεταδώσουμε καλύτερα με ένα ποίημα που γράψαμε. Ο τίτλος του είναι:

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΙΣΑ ΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Εγώ κι εσύ, είμαστε διαφορετικοί,
μ' ένα χαμόγελο, γίναμε φίλοι καλοί.

Τρέχω αργά, διαβάζω με δυσκολία.
Μιλώ με τα... χέρια, τρέχω με τη φαντασία.
Βλέπω τ' αστέρια και τ' ακουμπώ με τα χέρια.

Έχω φύγει απ' την πατρίδα,
ψάχνω ελπίδα για μια ευκαιρία.

Τι κι αν είμαι μαύρος ή λευκός ;
Κίτρινος, κοκκινωπός;
Είμαι κι εγώ πολύ σημαντικός!

Δώσε μου το χέρι σου, σφίξε το δικό μου,
μην μ' αφήνεις μόνο, τρέμω από φόβο!

Μάθε να μη σιωπάς,
αν πρόβλημα έχεις και πονάς.
Μάθε ότι πρέπει να μιλάς
και τα προβλήματά σου να τα λες σε μας.

Κι αν κάποιος σου πουλάει «μαγκιά»,
φώναξέ του δυνατά:
«Μαγκιά, φίλε, είναι ν' αγαπάς,
να σέβεσαι, να εκτιμάς.
Όχι, να βρίζεις, να χτυπάς.»

Κι έτσι, λίγο γέλιο, λίγο κλάμα, λίγα λόγια φιλικά
κι όλα γίνονται όμορφα, σε μια ζεστή αγκαλιά!

Κοίτα, φτιάξαμε παρέα,
με τόσα διαφορετικά παιδιά,
που τα κάνει όλα ίδια
η καλή τους η καρδιά!!!!