

Επιχείρηση Απόδρασης από τη Σούβλα!



Πασχαλινό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής
Δράση "Μικροί Συγγραφείς"




Ομαδική εργασία
του 57ου Νηπιαγωγείου Πειραιά
στο πασχαλινό εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής
"Σκέφτομαι και Γράφω" της Ματίνας Ψωμά
Δράση "Μικροί Συγγραφείς"
19/4/2024 skftomaikaigrafo.blog

Ομαδική εργασία
του 57ου Νηπιαγωγείου Πειραιά
στο πασχαλινό εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής
"Σκέφτομαι και Γράφω" της Ματίνας Ψωμά
Δράση "Μικροί Συγγραφείς"
19/4/2024 skftomaikaigrafo.blog




ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΒΛΑ!



Πλησιάζει Πάσχα, βρεικόμαστε λίγο πριν το καθιερωμένο πασχαλινό τραπέζι. Γονείς, παππούδες, αδέρφια, ξαδέρφια, ανήψια, εγγόνια και άλλοι πολλοί τρώνε πολλά πασχαλινά φαγητά και νοστιμιές, και περιμένουν να σουβλιστεί το αρνάκι για να το φάνε. Αλλά, λογαριάζουν ζωρίς τον Ξενοδόχο!

Το Σούπερ Αρνί, είναι ένα αρνάκι που ετοιμάζεται να δραπετεύσει λίγο πριν το σούβλισμα. Θα το εκάσει και θα τους αφήσει όλους άφωνους! Δεν μπορεί όμως να το κάνει μόνο του, μαζί του έρχονται τρεις φίλοι του που ζουν μαζί στο ίδιο αγρόκτημα, ο Λαγός της Γκάφας, ένας λαγός που όλο μπερδεύόταν και έκανε γκάφες, ο Φίλος-Φίδι, ένα εικαμερό ψίδι και το Κουλ Παπί, ένα παπί που ήταν φοβερό στα πάντα.



Όταν οι άνθρωποι ήταν απασχολημένοι με το να μιλούν, να γελούν και να χορεύουν, κατάφεραν και τρύπωσαν στο επίτι στο οποίο γινόταν το γλέντι. Το Σούπερ Αρνί, χρησιμοποίησε ένα νεροπίστολο με το οποίο κατάβρεξε όλους τους καλεσμένους! Ξαν να μην έφτανε αυτό, εκέφτηκε να γεμίσει και κάποια νεροπίστολα με κόκα κόλα για να κάνει το χτύπημά του ακόμα πιο δυνατό, αφού θα έμπαινε με δύναμη στα μάτια τους και θα τους έτσουζε πολύ!





Ο Λαγός της Γκάφας, έριξε μικρά μπουκαλάκια με άρωμα αβού για να λιποθυμήσουν απ' την άεχη μυρωδιά και ο Φίλος-Φίδι άρχισε να τους τσιμπάει όλους. Το Κουλ Παπί πήρε φόρα, έπεσε μέσα σε μια πιέια και τους κατάβρεξε όλους! Όλοι ήταν ανάστατοι, μικροί και μεγάλοι. Μετά από αυτά, οι περισσότεροι καλεσμένοι το έβαλαν στα πόδια!

Τα τραπέζια καταστράφηκαν, όλα τα πράγματα βρέσκονταν στο πάτωμα και παντού ήταν χυμένη κόκα κόλα και άλλα αναψυκτικά. Άλλο να εας το λέμε, και άλλο να το βλέπετε! Ένα χάος...! Όσοι καλεσμένοι έμειναν, έφαγαν μόνο τζατζίκι, πέτρες, πατάτες, σοκολατένια αυγά, χαλασμένα αυγά και ό,τι είχε απομείνει, πάντως όχι αρνάκι σουβλιετό!

Το Πάσχα καταστράφηκε για όλους... Για όλους; Μα όχι βέβαια! Οι φίλοι μας το έεκασαν και πήγαν διακοπές στη Μύκονο! Έκαναν μπάνιο όλη την ημέρα, έπαιζαν, πήγαιναν βόλτες και περνούσαν υπέροχα. Ήταν γι' αυτούς το τέλειο Πάσχα, πολύ διαφορετικό απ' όλα τα προηγούμενα!

ΤΕΛΟΣ καλό,
όλα καλά!



Ομαδική εργασία
του 57ου Νηπιαγωγείου Πειραιά
στο πασχαλινό εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής
"Σκέφτομαι και Γράφω" της Ματίνας Ψωμά
Δράση "Μικροί Συγγραφείς"
19/4/2024



Στη δράση δημιουργικής γραφής έλαβαν
μέρος τα παιδιά των τάξεων της κας Λίας και
της κας Αθηνάς.

