

1^η Οκτωβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας



Η 1^η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην Τρίτη ηλικία. Γιορτάζουν σε όλο τον κόσμο οι πολυαγαπημένοι μας παππούδες και γιαγιάδες.

Συζητήσαμε στην τάξη μας ποιοι είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας και οι μικροί μαθητές μας είπαν τα όνομά τους. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι σε πολλές περιπτώσεις το όνομά μας το πήραμε από τον παππού ή την γιαγιά μας.

Με τους αγαπημένους μας παππούδες και γιαγιάδες ασχολήθηκαν πολλοί Έλληνες, αλλά και ξένοι ζωγράφοι. Οι μαθητές παρατήρησαν πίνακες ζωγραφικής του **Γιώργου Ιακωβίδη** και του **Νικόλαου Γύζη**.



- Βλέποντας/παρατηρώντας τους πίνακες ζωγραφικής οι μαθητές μίλησαν για:

- ✓ τους ήρωες/πρόσωπα των πινάκων ζωγραφικής
- ✓ τα χρώματα που χρησιμοποίησε ο ζωγράφος
- ✓ τα ρούχα των ηρώων
- ✓ το πως νιώθουν οι ήρωες;
- ✓ αν έχουν παρόμοιες εμπειρίες με αυτές που βλέπουν στους πίνακες ζωγραφικής.
- ✓ Μετρήσαμε πόσα εγγονάκια έχει κάθε πίνακας, πόσους παππούδες ή γιαγιάδες, πόσα πολύ μικρά ή μεγάλα παιδιά

- Γιατί αγαπάμε τον παππού και τη γιαγιά;

Γιατί:

- ✓ μου μαθαίνουν να κάνω ποδήλατο χωρίς ροδάκια
- ✓ μου αγοράζουν πολλά παιχνίδια
- ✓ γιατί πηγαίνουμε μαζί βόλτες
- ✓ μου αγοράζουν αθλητικές κάρτες
- ✓ πάμε βόλτες με το αυτοκίνητο στο βουνό
- ✓ ποτίζουμε μαζί τα λουλούδια
- ✓ γιατί η γιαγιά μου φτιάχνει τέλεια, νόστιμα φαγητά
- ✓ μου φέρνουν σοκολάτες και χυμό
- ✓ πάμε μαζί στη θάλασσα και κάνουμε μπάνιο...

- Πόσο αγαπάμε λοιπόν τον παππού και τη γιαγιά;

Πολύ! Πάρα πολύ κυρία μέχρι τον ουρανό!

• Πως μπορούμε να εκφράσουμε την αγάπη μας στον παππού και την γιαγιά:

- ✓ Με φιλιά
- ✓ Αγκαλιές
- ✓ Να τους κάνουμε δώρο λουλούδια ή κάρτα

Τα μαγικά χεράκια μας έπιασαν δουλειά για να κάνουμε δώρο στον παππού και στη γιαγιά μια κάρτα:

- ✓ Ζωγραφίσαμε πολύχρωμες καρδούλες, τις κόψαμε, αντιγράψαμε τις λεξούλες παππούς και γιαγιά και φτιάξαμε τις κάρτες μας!





Μελετήσαμε-παρατηρήσαμε-περιγράψαμε τον πίνακα του Γιώργου Ιακωβίδη «Παιδική Συναυλία»



Οι μαθητές κλείσανε τα ματάκια τους κι ονειρεύτηκαν πως θα ήταν αν μπορούσαν να μπουν μέσα στον πίνακα.. Στη συνέχεια περιγράψανε το ρόλο που θα ήθελαν να διαδραματίσουν στον πίνακα και τι θα ήθελαν να κάνουν. Τέλος, ζωγράφισαν τον εαυτό τους μέσα στον πίνακα.



Γιορτή χωρίς τραγούδι και χορό γίνεται;

Ακούσαμε το τραγούδι «παππουδογιαγιάδες» (Μανώλη Μητσιά και την Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου, Λάχανα και Χάχανα) και αφού το αναλύσαμε, το τραγουδήσαμε και το χορέψαμε.

Όμως σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραία να ερχόντουσαν όλες οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας και να στήναμε χορό στο νηπιαγωγείο μας. Φτιάξαμε λοιπόν με αυτό το θέμα την ομαδική μας εργασία!

Ζωγραφίσαμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, κόψαμε και κολλήσαμε!



Έτοιμη λοιπόν η αφίσα μας, η ομαδική εργασία μας!



Παππού και γιαγιά
χρόνια πολλά!
Σας αγαπάμε πάρα πολύ!