

Διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής στο κτήμα Συρμακέζη

Την Παρασκευή 17 Μαΐου πραγματοποιήσαμε διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής που βρίσκεται σε ένα υπέροχο κτήμα μέσα στο πράσινο , άψογα φροντισμένο και ασφαλές για τα παιδιά, στο κτήμα της οικογένειας Συρμακέζη στην Ελάτεια στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων.

Σκοπός μας ήταν να δουν τα παιδιά μας από κοντά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τα παλιότερα χρόνια για την καλλιέργεια των χωραφιών τους, αντικείμενα της καθημερινότητάς τους καθώς επίσης και τη διαδικασία ζύμωσης του ψωμιού.





Φτάνοντας καθίσαμε να ξεκουραστούμε και να φάμε καθώς ήταν η ώρα για φαγητό!



Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον την παρουσίαση για το πώς γινόταν το όργωμα, η σπορά και ο θερισμός του σιταριού τα παλιότερα χρόνια, τότε που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα εργαλεία και μηχανήματα που υπάρχουν σήμερα καθώς επίσης και τη διαδικασία ζύμωσης του ψωμιού και του πρόσφορου! Βοηθήσαμε κι εμείς στο ζύμωμα και στο τέλος φάγαμε πεντανόστιμο ζυμωτό ψωμί με λάδι και ελιές!



Παρακολουθούμε πώς
γινόταν η καλλιέργεια του
σιταριού και το ζύμωμα!





Μέσα στο μουσείο είδαμε όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν παλιότερα οι άνθρωποι όπως ξύλινο αλέτρι, σβάρνα, δρεπάνι, αλλά και αργαλειό, ρόκα, κοφίνια, γκιούμια, σκάφες και άλλα σκεύη εκείνης της εποχής.



Με την επίσκεψή μας στο Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής ήρθαμε σε επαφή με αντικείμενα τα οποία καθρεφτίζουν τον τρόπο ζωής και την τεχνογνωσία του χτες. Γυρίσαμε στο σχολείο μας με το μυαλό μας γεμάτο από εικόνες του χτες!