

Τμήμα 1 Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Διαμαντάκου βασιλική

Μια πολύ όμορφη και ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποίησε την Παρασκευή 17/5/2024 το Νηπιαγωγείο μας στο Μουσείο θεσσαλικής Ζωής ,στο Κτήμα Συρμακέζη.

Αρχικά αφού απολαύσαμε τον υπέροχο εξωτερικό χώρο με τα παραδοσιακά κτίρια, γεμάτο πράσινο, δέντρα και λουλούδια ,κάναμε εκεί πικ-νικ και τα παιδιά ευχαριστήθηκαν τόσο το φαγητό τους στο ύπαιθρο ,κάτι που δεν έχουν την ευκαιρία να βιώνουν συχνά, όσο και το παιχνίδι τους ! Στη συνέχεια περάσαμε στην αίθουσα παρουσιάσεων,για να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα <<ΤΟ ΨΩΜΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ>> με πλούσιο οπτικό υλικό και αναφορές στην καλλιέργεια του σιταριού.

Ακολούθησε το ζύμωμα του ψωμιού , κάνοντας γνωστά τα υλικά που είναι απαραίτητα για την παρασκευή του,αλλά και τα παραδοσιακά σκεύη με την ανάλογη χρήση τους όπως η σίτα , το κόσκινο , το σκαφίδι κλπ. Εκτός απ' το ψωμί, ζυμώθηκε και το πρόσφορο και έτσι τα παιδιά γνώρισαν την διαδικασία και το απαιτούμενο εργαλείο, τη σφραγίδα.

Κατόπιν ξεναγηθήκαμε στο μουσείο , στην αίθουσα του παλιού στάβλου με τα παραδοσιακά αγροτικά εργαλεία , στην αποθήκη με παλαιότερα είδη οικιακής χρήσης, όπως καρδάρες για γάλα, πινακωτές και άλλα...Είδαμε από κοντά τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο και το φούρνισμα του ζυμωτού ψωμιού , το οποίο και γευτήκαμε στο τέλος της επίσκεψης μας με ελιές και λάδι για βούτηγμα.

Ευχαριστώντας τους ανθρώπους της οικογένειας εκεί για την άψογη ξενάγηση και φιλοξενία, αναχωρούμε με πολύ όμορφες εικόνες, με πολύτιμες πληροφορίες,με τις καλύτερες εντυπώσεις και την υπόσχεση ότι θα επανέλθουμε!!

Περάσαμε καταπληκτικά μικροί και μεγάλοι !!