

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟ... ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΑ!

Χριστούγεννα ήρθαν πάλι!

...Και για αρχή στολίζουμε χριστουγεννιάτικα την τάξη μας. Χιονισμένα δέντρα, σπιτάκια, πολύχρωμα και ακούραστα ζωτικά συνθέτουν το χριστουγεννιάτικο χωριό μας.



Ένα ζωτικό που μας επισκέπτεται συχνά μας ζητά να χίνουμε βοηθοί του Άγιου Βασίλη. ΑΛΛΑ, πρώτα πρέπει να περάσουμε από διάφορες «δοκιμασίες», όπως να λύσουμε χριστουγεννιάτικα αινίγματα, να «σπάσουμε» κωδικούς, να μάθουμε τα σχήματα, να διαβάσουμε χριστουγεννιάτικες ιστορίες, να τραγουδήσουμε και φυσικά να παίξουμε!

1^η δοκιμασία: Συνθέτουμε το Δέντρο των Χριστουγέννων

Στόχος: Να μάθουμε τα σχήματα και συγκεκριμένα για το τρίγωνο και τα χαρακτηριστικά του. Να το αναγνωρίζουμε στον περιβάλλοντα χώρο, να ανακαλούμε στη μνήμη μας τρίγωνα και τέλος να το κατασκευάζουμε με διάφορους αλλά και δημιουργικούς τρόπους.

Τα παιδιά προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια ώστε να σχηματίσουν ένα τρίγωνο. Πρώτα το συνθέτουν στο δάπεδο ατομικά αλλά και με συνεργασία κι έπειτα σε χαρτί.



2^η δοκιμασία: Χριστουγεννιάτικες μπάλες στα κλαδιά!

Στόχος: Να μάθουμε για τον κύκλο και τις ιδιότητες του, να τον ανακαλύπτουμε στην τάξη κ.α. Να γνωρίσουμε διάφορα υλικά αλλά και τεχνικές ζωγραφικής. Να φτιάξουμε την πρόσκληση της χιορτής μας.



3^η δοκιμασία: Χριστούγεννα... Τι μαχική λέξη!

Άραγε τι σημαίνει η λέξη Χριστούγεννα; Τι ξέρουμε χι' αυτά; Καταγράψουμε τις ιδέες μας και διηγούμαστε την ιστορία της γέννησης μέσα από μία προβολή παρουσίασης. Φτιάχνουμε μία φάτνη για να στολίσουμε το δέντρο μας.



4^η δοκιμασία: Γνωρίζουμε τον Ρούντολφ!

Στόχος: Να ευαισθητοποιηθούμε απέναντι στη διαφορετικότητα και να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση. Να περάσουμε όμορφα παρέα με τον Ρούντολφ!

Για να βρούμε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής λύνουμε το αίνιγμα, σπάμε τον κωδικό και διαβάσουμε την ιστορία του.





5^η δοκιμασία: Άγιος Βασίλης έρχεται!

Άγιος Βασίλης έρχεται... αλλά τι ξέρουμε χι αυτόν; Μέσα από μία διαδραστική και πολύ διασκεδαστική παρουσίαση μαθαίνουμε χι τον Άγιο Βασίλη, που μένει, τι φοράει, τι κάνει κ.λπ. Έπειτα του στέλνουμε χράμμα και ζωγραφίζουμε το δώρο που θα θέλαμε να μας φέρει.



Δεν ξεχνάμε να τον βοηθήσουμε να γεμίσει τους σάκους του με δώρα που πρέπει να μοιράσει σε όλα τα παιδιά. Δώρα σπουδαία, σημαντικά που ΔΕΝ αγοράζονται με όλου του κόσμου τα λεφτά! ΑΓΑΠΗ, ΥΓΕΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΦΙΛΟΥΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και άλλα τόσα πολλά!!!





Ζωγραφίζουμε το πιο σημαντικό δώρο και το χαρίζουμε με την καρδιά μας!



«Άγιος Βασίλης έρχεται!»...

Όχι από την Καισαρεία, αλλά από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του νηπιαγωγείου μας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά:

A) Για την έκπληξη!

B) Για τη χαρά που έδωσε σε μικρούς και μεγάλους!

Γ) Για την πολυεπίπεδη προσφορά του!



Αδράξαμε λοιπόν την ευκαιρία ώστε να φτιάξουμε κι εμείς τον δικό μας Άγιο Βασίλη. Στην αρχή τον αποδομήσαμε, στη συνέχεια τον συνθέσαμε και στο τέλος ο καθένας, με ψαλίδι, κόλλα και χαρτί έφτιαξε τον δικό του Άγιο Βασίλη.



Ένας απρόσμενος φίλος έρχεται στο σχολείο μας...

...Κι ενώ έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη χιορτή, δύο παιδιά, η Αρετούσα κι ο Έλντι, έρχονται επίσκεψη για να γνωριστούμε, να παίξουμε, και να διαβάσουμε μαζί την «ποδιά της αγάπης». Ένα υπέροχο παραμύθι που μας μιλάει για την αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τη φιλία...



Μαζί με την Αρετούσα, τον Έλντι αλλά και τον κ. Ισαάκ Παπαδόπουλο ζωγραφίζουμε κι εμείς τις δικές μας ποδιές της αγάπης.



«Το δέντρο των Χριστουγέννων»

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη χιορτή. Η νύχτα έχει απλώσει το πέπλο της και τα αστεράκια φωτίζουν στον ουρανό, τα ξωτικά κάνουν τις τελευταίες ετοιμασίες για να βοηθήσουν τον Άγιο Βασίλη που τον περιμένουν από ώρα σε ώρα, αλλά καθυστερεί... Όσοπου έρχεται πολύ προβληματισμένος καθώς βρήκε ένα και μοναδικό αστόλιστο δεντράκι στο δάσος που στεκόταν παραπονεμένο. Αμέσως όλοι τον καθησυχάζουν και τρέχουν να βοηθήσουν μαχικά και Χριστουγεννιάτικα. Οι ευχούλες και τα αστεράκια φέρνουν τις πιο σπουδαίες και πιο σημαντικές ευχές για να στολίσουν τα κλαδιά του. «ΥΓΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΚΑΛΟΣΥΝΗ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΥΧΗ»... κι άλλες τόσες πανανθρώπινες ευχές. Και το δέντρο γίνεται το πιο όμορφο σε όλον τον κόσμο!!!



Και, πράγματι, είναι ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΔΕΝΤΡΟ, γιατί κουβαλάει πολλή προσπάθεια και πολλή αγάπη! Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τους μικρούς μας πρωταγωνιστές και ευχόμαστε σε όλους

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!