



Προστασία  
της Φύσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ



70 χρόνια  
...και συνεχίζουμε

Δράση «Δέντρο – λιχουδιά για ζωάκια & πουλιά» στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση»

# «Δέντρο – λιχουδιά για ζωάκια & πουλιά»

55°

Νηπιαγωγείο  
Λάρισας

Τμήμα 3.3

Υπεύθυνη  
εκπαιδευτικός:

Κωνσταντία  
Γκουντοπούλου



Κι όλα ξεκίνησαν μία  
μέρα του χειμώνα...



...μία μέρα κρύα &  
βροχερή...

Η κουκουβάγια  
έτρεξε και μας είπε  
ότι τα πουλάκια  
αναζητούσαν  
τροφή!!!

Μας διηγήθηκε την ιστορία της Τιτιβίκας, μια ιστορία καλοσύνης και μας έδωσε την αφορμή να προβληματιστούμε αλλά και να αναζητήσουμε λύσεις.



Η λύση δόθηκε στη στιγμή.  
Και το τραπέζι γέμισε με κάθε λογής τροφή!





Φρέσκα μήλα & σποράκια, ποπ κορν, σταφίδες, δαμάσκηνα & βερυκοκάκια. Ρυζογκοφρέτες, ψωμάκια & κουπάκια από πορτοκαλάκια. Λιχουδιές εξαιρετικές για τα άγρια πουλάκια!



Προσκαλέσαμε στην τάξη μας  
κι έναν ειδικό να μας μιλήσει  
με τρόπο επιστημονικό!!!  
Να μας λύσει τις απορίες,  
να μας κατατοπίσει και  
κατάλληλα να μας εξοπλίσει!  
Μας περίμενε μια έκπληξη  
μεγάλη καθώς άνοιξε την  
τσάντα του τη μαύρη!  
Ένα πορτοκαλί καναρίνι  
ήρθε στην παρέα και  
υποσχεθήκαμε  
να το κάνουμε  
να νιώσει ωραία!



Το παρατηρήσαμε  
με προσοχή  
και κάναμε ησυχία  
για να μην φοβηθεί!

Μία ταΐστρα για πουλάκια



Ο κ. Σωτήρης μας  
έφτιαξε μία ταΐστρα στη  
στιγμή  
και μας τη χάρισε  
για να τη βάλουμε  
στη δική μας την αυλή &  
τα πουλάκια να έχουν  
όλο το χειμώνα τροφή!



Ώρα να ετοιμάσουμε φαγητό!







## Menu:

- ☆ Χριστουγεννιάτικη γιρλάντα με μαύρο ψωμί, μήλα και αποξηραμένα φρούτα
- ☆ Τραγανές ρυζογκοφρέτες
- ☆ Ρολά με ταχίνι ολικής άλεσης, πασπαλισμένα με ηλιόσπορους, σπόρους chia και μαύρη σταφίδα
- ☆ Cup cake πορτοκαλιού με σποράκια, ποπ κορν & αποξηραμένα φρούτα



Ώρα για  
σερβίρισμα!



Συναποφασίζουμε  
που θα μπουν  
οι δεντρολιχουδιές!

Βοηθάμε ΟΛΟΙ!  
Μικροί & μεγάλοι!











«Όταν θέλεις κάτι  
πάρα πολύ, τότε  
ολόκληρο το Σύμπαν  
συνωμοτεί  
για να το αποκτήσεις».

«Ο Αλχημιστής»,  
Πάουλο Κοέλιο, 1988

*...Και η βροχερή & κρύα  
μέρα έγινε ηλιόλουστη,  
φωτεινή, χαρούμενη και  
δημιουργική!*

«Ένα πουλάκι το χειμώνα»  
Φτιάχνουμε και  
τα δικά μας έργα

1. Ζωγραφίζουμε ένα πουλάκι και το κόβουμε.
2. Κόβουμε χαρτάκια και με κολλάζ φτιάχνουμε ένα κλαδί.
3. Ζωγραφίζουμε τη φωλιά
4. Βάζουμε το πουλάκι μέσα στη φωλιά του
5. Πασπαλίζουμε με χιόνι!



Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας...

★ Την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης που μέσω του Δικτύου «Μαθαίνω για τα Δάση» μας δίνει υπέροχες ιδέες που μας εξάπτουν τη φαντασία & τη δημιουργικότητα!

★ Τον κ. Σωτήρη Μπογογιαννίδη που με μεγάλη προθυμία αποδέχτηκε την πρόσκληση μας, ήρθε στο σχολείο μαζί με ένα πανέμορφο, πορτοκαλί καναρίνι και συζητήσαμε για τα πουλάκια, μας έλυσε όλες τις απορίες και μας έφτιαξε μία χειροποίητη ταΐστρα για να τη βάλουμε στην αυλή μας ώστε να έχουν τροφή όλο το χρόνο.

★ Τους γονείς που ανταποκρίνονται άμεσα σε ό,τι ζητήσουμε και βοηθούν τα παιδιά να είναι περήφανα για τις πράξεις και τα έργα τους!

★ Την αεικίνητη κ. Στέλλα Μπούρα, την Ευαγγελία & τη Βασιλική που αγκαλιάζουν με κάθε τρόπο κάθε δράση μας!

Τα παιδιά και η νηπιαγωγός του 55<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Λάρισας