

## Κάποτε στο Πολυτεχνείο...

Αναλύσαμε τις έννοιες **ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΧΟΥΝΤΑ, ΕΞΕΓΕΡΣΗ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ, ΕΚΛΟΓΕΣ** αφού πρώτα κάναμε τις διερευνητικές μας ερωτήσεις προς τα παιδιά για να δούμε πως τις αντιλαμβάνονται.

Παρακολουθήσαμε βίντεο και φωτογραφικό υλικό που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτή την αναδρομή στο παρελθόν.







Μιλήσαμε για το πως ζούσαν οι Έλληνες εκείνα τα χρόνια, για τους δικτάτορες και τη συμπεριφορά τους. Κάναμε αντιπαράθεση με το σήμερα και το τι μας προσφέρει η Δημοκρατία.

Διαβάσαμε παραμύθια που μας προβλημάτισαν, μας συγκίνησαν, μας έκαναν πιο σοφούς...



Με αυτά υποδυθήκαμε τους ήρωες, ζωγραφίσαμε, συζητήσαμε. Ζωγραφίσαμε «το δάσος» από το ομώνυμο βιβλίο της Σοφίας Ζαράμπουκα:





**Ντενεκεδούπολη...ντενεκεδούπολη.....σ' αγαπάμε πολύ!!!**

Πώς να προσεγγίσει κανείς έννοιες όπως Δημοκρατία - Δικτατορία για να τις καταλάβουν τα παιδιά καλύτερα, από μια ιστορία ένα παραμύθι ένα τραγούδι ή μια παράσταση κουκλοθέατρου!

Είδαμε κουκλοθέατρο στον υπολογιστή τη «Ντενεκεδούπολη» της Ευγενίας Φακίνου:



Πατήστε επάνω στην εικόνα για να δείτε το κουκλοθέατρο που έπαιξαν οι μαθητές της Γ τάξης Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκέριζας:



Έπειτα γίναμε όλοι ντενεκεδάκια και καταφέραμε όλοι μαζί να διώξουμε τον **κακό Δικτάτορα Λαδένιο!!!**



Ακούσαμε το καταπληκτικό τραγούδι της Ντενεκεδούπολης !!!! (από το κουκλοθέατρο της Ευγενίας Φακίνου σε μουσική του σπουδαίου **Γιάννη Μαρκόπουλου** και στίχους της **Ευγενίας Φακίνου**)

<https://youtu.be/zX8fXucYS7E?si=y-LH7FtGJKQrucDp>

Παρατηρήσαμε προσεκτικά και περιγράψαμε τις φιγούρες της Ντενεκεδούπολης:



Αποφασίσαμε να ζωγραφίσουμε τους ήρωες:









Αντιγράψαμε τη λέξη «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» και μετρήσαμε τα γραμματάκια από τα οποία αποτελείται:



Μάθαμε τι σημαίνει «σύνθημα» και γράψαμε το σύνθημα του Πολυτεχνείου:



Κατασκευάσαμε και μία αφίσα στην οποία τα παιδιά κρατούν πανό με τα συνθήματα:





Μάθαμε το τραγούδι: «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο»

<https://youtu.be/LLOXlhdxDMc?si=zSFAVxuNKfOUlgH->

και το ζωγραφίσαμε:

