

Σκηνή A STORYBOARD



Μουσική Καραγκιόζη.. Ο Καραγκιόζης χορεύει. Σταματά η μουσική.

Καραγκιόζης: Εεεεεε ρε γλέντια! Μπαίνουν τακολλητήρια..

Κολλητήρια: Οπα... οπα...οπα.. Hello daddy!!!

Καραγκιόζης: Hello family! Ε ρε μανούλα μου τι θα γίνει... **Κολλητήρια:** Oh mummy, oh mummy, mummy! blue... oh mummy blue.

*



Τα κολλητήρια σταματάνε να χορεύουν

Καραγκιόζης: Για αφήστε τους χορούς και ταπανηγύρια τώρα εσείς, πολύ αέρα πήρατε!

Και για να έχουμε καλό ερώτημα... Τι καινούργιο μάθατε σήμερα στα εγγλέζικα?

Κολλητήρια New words, daddy, new words.



*

Ο Καραγκιόζης μιλάει και τα κολλητήρια χοροπηδάνε.

Καραγκιόζης Μη μου λέτε εμένα γουότς και ...γουότς! Τζάμπα πληρώνω τα μαθήματα? Ακούω... Τι μάθατε?

Καραγκιόζης: Θα φάμε...

Κολλητήρια: Eat ... eat

Καραγκιόζης: Θα πιούμε...

Κολλητήρια: Drink... drink

Καραγκιόζης: και νηστικοί θα κοιμηθούμε...

Κολλητήρια: Sleep.. sleep

Κολλητήρι 1: Μπαμπάκο, πεινάω... θέλω κάτι να φάω... Δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δε φάω σολωμό με παγωτό.



Ο Καραγκιόζης μιλάει και τα κολλητήρια χοροπηδάνε.

Καραγκιόζης Αχ τι ακούν τα αυτιά μου... Είχατε δεν είχατε μου την ανοίξατε την όρεξη και να δω πως θα τησμμαζέψω πάλι!

Κολλητήρια: Don't worry daddy. Be happy!

Καραγκιόζης Ε όχι που θα πάρω χάπι!... Για πάμε παρακάτω Κυρίες μου, κύριοι και παιδιά... Μεταφράζετερε παιδιά..

Κολλητήρια: Ladies, gentlemen and prits...



Ο Καραγκιόζης μιλάει και τα κολλητήρια χοροπηδάνε. Χαιρετάει και μπαίνει στην παράγκα.

Καραγκιόζης: Όχι πριτς καλέ ... kids ...τζάμπα σας στέλνω αγγλικά. Σήμερα θα δούμε την παράσταση "Ο Καραγκιόζηςστο Μπάμπινγχαμ"

Κολλητήρια: Όχι, Μπάμπινγχαμ καλέ daddy. Μπάκινγχαμ τολένε.

Καραγκιόζης: Καλά .. καλά αυτό... ας ξεκινήσουμε. Ας πάω κι εγώ να βάλω τα καλά μου στην παράγκα και ξαναέρχομαι!

Κολλητήρια Ο.κ. daddy. We are waiting

Καραγκιόζης: Μωρέ! Σαν καλά να τα λέτε! Well done που λένε και στη Μεγάλη Βρετανία!

Κολλητήρια See you soon, daddy.

Καραγκιόζης Πώς τα λέτε! Πώς τα λέτε!

Κολλητήρι 1: Ευχαριστούμε καλέ μας πατέλα.



*

Ο Καραγκιόζης μιλάει μέσα από την παράγκα στην Αγγλαία.

Καραγκιόζης: Ω ρε μανούλα μου... έχουμε δουλειές με φούντες. Αγγλαία... Αγγλαία!!

Αγγλαία: Ναι, εδώ είμαι!

Καραγκιόζης: Αγγλαία, γρήγορα, ετοίμασε τις βαλίτσες, τρία σάβρακα, όχι τα τρύπια, δύο φανέλες και λίγο ψωμοτύρι.

Πετάμε... πετάμε για το Μπάκινγχαμ και θα δούμε τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Αγγλαία: Αχ, τι ωραία!