

Μαθητική Εφημερίδα

ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ

Φύλλο 1- 22/4/2013

Από το Β1 του 50^{ου} Δημ.Σχ.Θεσσαλονίκης

Η ΦΙΛΙΑ

Πως θα κερδίσω το βραβείο της
φιλίας.

- 1.πλησιάζω ένα παιδί που είναι μόνο του.
- 2.είμαι ευγενικός.
- 3.λέω λέξεις που δεν πληγώνουν.
- 4.δεν ζηλεύω.
- 5.συνεργάζομαι και παίζω ήρεμα.
- 6.μοιράζομαι τα παιχνίδια μου.
7. δεν μιλώ μόνο εγώ. Αφήνω και τους άλλους να μιλούν.
- 8.είμαι γελαστός.

9.δεν χτυπάω τους άλλους .

10.αγαπώ όλους τους συμμαθητές μου.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΦΙΛΙΑΣ



Υλικά:

2 άτομα

1 φλιτζάνι κατανόηση

2 κουταλιές εμπιστοσύνη

2 φλιτζάνια βοήθεια

1 λίτρο συμπάρασταση

5 κουταλιές καλοσύνη

1 κιλό σεβασμό & Και πολλή πολλή
ΑΓΑΠΗ!!!

ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ:

Μαραθόπιτες με ταραμά

Υλικά:

3 ματσάκια μάραθο

2 κ.σ. ταραμά λευκό

10 κρεμμυδάκια φρέσκα

½ φλιτζάνια αλεύρι

1κ.σ. μαϊντανό

½ πιπεριά κόκκινη

Πιπέρι, Ελαιόλαδο για τηγάνισμα

Εκτέλεση:

1.Χτυπάμε σε ένα μπολ ταραμά με 1 1/2 φλιτζάνι κρύο νερό. Προσθέτουμε ψιλοκομμένα μυρωδικά - μάραθο, κρεμμυδάκια , μαϊντανό.

Ψιλοκόβουμε την κόκκινη πιπεριά

Και τη βάζουμε στον ταραμά.

Προσθέτουμε λίγο πιπέρι και

ρίχνουμε το αλεύρι.

2.Δουλεύουμε καλά το μείγμα με το χέρι ή με μια σπάτουλα, να ενωθούν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Αν είναι απαραίτητο, προσθέτουμε λίγο ακόμη νερό.Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για 15.

3.Ζεσταίνουμε καλά μπόλικο ελαιόλαδο και ρίχνουμε με μια βαθιά κουτάλα λίγο από το μείγμα. Τηγανίζουμε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσει ομοιόμορφα. Επαναλαμβάνουμε και όταν τελειώσουμε τις βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Σερβίρουμε τις μαραθόπιτες ζεστές ή κρύες.

Από την Κατερίνα Κακαγιάννη

ΕΘΙΜΑ

ΠΙΝΙΑΤΕΣ (LA PINIATA)



Τα Χριστούγεννα στο Μεξικό

τις πινιάτες θα κρεμάσουμε

και με βήμα όλο ρυθμικό

για ελάτε να τα σπάσουμε!

Τις πινιάτες σπάσε και τα δώρα πιάσε.

Χόρεψε και γέλα,

στη γιορτή μου έλα!

Από την Ευσταθία Γκαδάτσου

ΖΩΑ:



Δελφίνια και φώκιες:

Τα δελφίνια έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος με τις συγγενείς τους τις

φώκιες. Ξεχωρίζουν από τη μύτη τους.



Τα δελφίνια έχουν μύτη σαν κασκέτο.

Οι φώκιες έχουν πιο στρογγυλή μύτη χωρίς εξόγκωμα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία με την κοπέλα.

Από την Κυριακή

Πτούλιου



Ελάφια:

Τα ελάφια ζουν σε κοπάδια. Τα θηλυκά και τα μικρά ελάφια φαίνονται ήμερα και έχουν μεγάλα, όμορφα μάτια και τρυφερό βλέμμα. Το αρσενικό είναι πολύ μεγαλύτερο με τεράστια κέρατα. Τα κέρατα φυτρώνουν πρώτη φορά όταν το αρσενικό γίνει ενός έτους. Κάθε χειμώνα πέφτουν και κάθε άνοιξη φυτρώνουν καινούρια και μεγαλύτερα.



Από την Ευσταθία Γκαδάτσου

Η μπλε φάλαινα

Η μπλε φάλαινα είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο από τότε που υπάρχει ζωή στη γη.



Το μήκος της φτάνει μέχρι και τα 30 μέτρα, ενώ το βάρος της φτάνει τους 200 τόνους, δηλαδή όσο ζυγίζουν 30 ελέφαντες μαζί.

Από τη Σοφία Διαμαντίδου

Φίδια:

Τα φίδια δεν έχουν πόδια, ούτε βλέφαρα.



Μερικά είναι μικρά όσο ένα μολύβι, αλλά ορισμένα μπορεί να είναι τόσο μακριά όσο ένα φορτηγό. Τρώνε κρέας, από σαλιγκάρια μέχρι κατοίκες. Σκοτώνουν τη λεία τους με δηλητήριο ή σφιγγοντάς τη με το σώμα τους. Τα περισσότερα φίδια δεν είναι δηλητηριώδη.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ:

1.



Έχει φουντωτή ουρά
Και δυο μάτια πονηρά
Και μουσούδα και
μουστάκι

Στέκεται καμαρωτά.

Τι είναι; (η αλεπού)

2. Έχει μακριά ουρά και μάτια όχι πονηρά

Τρώει χορταράκι και μας δίνει γαλατάκι.

Τι είναι;

Από την Παναγιώτα Εγινλόγλου

3. Γράμματα γράφει

Γραμματικός δεν είναι

Σαμάρι φοράει
γάιδαρος δεν είναι

Κέρατα έχει βόδι
δεν είναι.

Τι είναι; (το σαλιγκάρι)



4.

Μικρή μικρή νοικοκυρά

Μεγάλη πίτα κάνει.

Τι είναι;
(η μέλισσα)



Τι είναι;

5. Ψηλός ψηλός
καλόγερος

Και κόκαλα δεν έχει.

(ο καπνός)

6. Τι είναι μαύρο,

μετά γίνεται κόκκινο

και μετά άσπρο;

(το κάρβουνο)



7. Την άνοιξη σ' ευχαριστώ,

Το καλοκαίρι σε δροσίζω

Σε τρέφω το φθινόπωρο,

χειμώνα σε ζεσταίνω.

Τι είναι;

(Το δέντρο)

8. Είμαι τόπι κόκκινο

Αν με καθαρίσεις

Άσπρο νόστιμο καρπό

Αμέσως θ' αντικρίσεις.

Τι είναι;

(το μήλο)



Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλέ τι μας λες εκεί!

Δεν είμαι άδειο εγώ σακί

Να μου βάζουν στο κεφάλι

Ό,τι κι όσα θέλουν οι άλλοι!

Τι θα φάω τι θα πιω

Με τι ρούχα θα ντυθώ

Ποιο παιχνίδι θ' αποκτήσω

Και ποια τσίχλα θα μασήσω!

Όλη μέρα ολόγουρά μου διαφήμιση κυρά μου

Προσπαθείς με κάθε τρόπο

Στην καρδιά μου να βρεις τόπο

Κι όλο πότερο γλυκαίνεις

Κι όλο πιο πολύ ομορφαίνεις

Αλλά...μην πανηγυρίζεις

Γιατί δεν με ξεμουαλίζεις!



ΦΥΤΑ:

Θανατηφόρα Λουλούδια:

Η δακτυλίδα είναι πανέμορφη αλλά πολύ επικίνδυνη. Αν και είναι θανατηφόρα μπορεί να σώσει ζωές.

Από τις χημικές ουσίες που περιέχει φτιάχνονται φάρμακα για την καρδιά.

Από το Χρήστο Κολώνια



ΠΟΙΗΜΑΤΑ:



Σαλιγκάρι

1. Σαλιγκάρι έβγα στο χορτάρι

Βγάλε τα κερατάκια σου

Που είναι τα ποδαράκια σου;

Δεν έχω ποδαράκια

Μον' έχω κερατάκια

Και σπιτάκι κουβαλώ

Όπου στέκω κι όπου πάω!

Δήμητρα Φλόρα.

2. Το μικρό το
σαλιγκάρι

Πήγε βόλτα στο
φεγγάρι

Για να βρει ένα
μανιτάρι

Και το κόκκινο το ψάρι

Ψάχνοντας για ένα ζάρι

Βούτηξε μες στο πιθάρι,

Άναψε και το λυχνάρι

Κι έγειρε στο μαξιλάρι!



3. Το μικρό το
σαλιγκάρι

Κάθισε κοντά στο
τζάκι

Με μπουφάν μ' ένα



τοεπάκι.

Κοίταξε και το φεγγάρι

Κι όπως έπαιζε το ντέφι

Το 'πιάσε μεγάλο κέφι!

Δέσποινα Λέκκα

Ο ρινόκερος



Ο ρινόκερος κι η
ρέγγα

Ράβουν ροζ ριγάτη
τέντα.

Ράβουν στη
ραπτομηχανή

Με ορμή και
τραγουδάνε

«ντο ρε μι και ρε και

ρία ρία ρο»

Τραγούδι που έχει πολλά ρο.

Ο ρινόκερος

Ο ρινόκερος κι η ρέγγα

Ράβουν ροζ ριγάτη τέντα.

Ράβουν στη ραπτομηχανή

Με ορμή και τραγουδάνε

«ντο ρε μι και ρε και ρία ρία ρο»

Τραγούδι που έχει πολλά ρο.

Ο αστροναύτης

Θα γίνω



αστροναύτης

Σε

πύραυλο θα μπο

Ταξίδι

στο φεγγάρι

Θα κάνω αληθινό.

Και στο φεγγάρι πάνω

Θα δεις να περπατώ

Τριγύρω στους κρατήρες

Θα τρέχω να κρυφτώ.

Μπορεί κι εκεί να βρω παιδιά

Μπορεί κι αυτό να γίνει

Και όλοι να χορέψουμε

Κει πάνω στη Σελήνη.



Το λάμδα

Δίχως λάμδα δεν υπάρχουν

Ο λαγός, λιγνός, λυχνάρι

Το λουλούδι, το λουκέτο, το λουτρό και το
λυχνάρι.

Νοστιμίζει λέξεις όπως:

Λουκουμάδες, φασολάδα

Και στη μέση δυο φοράει η πατρίδα μας
Ελλάδα!

Παναγιώτα Ενινλόγλου

Στο μαγαζί του ρολογά

Στο μαγαζί του
ρολογά

Μια μέρα μπήκαμε
κρυφά.

Ρολόγια βρήκαμε
πολλά

Χτυπούσαν όλα ρυθμικά.



Τα πιο μεγάλα και χοντρά
Χτυπούν αργά και δυνατά
Τα πιο μικρά πιο βιαστικά
Πιο σιγανά, πιο ελαφρά.
Και τα ηλεκτρονικά
Προχωράνε σιωπηλά...

Ψηλά πετά και μου γελά
Κι εκεί στα σύννεφα γελά
Γερά τον σπάγγο του κρατώ.
Αχ! Πώς να ακούσει ότι του πω;
Χαρταετό θέλω κι εγώ
Μαζί μ' εσένα ν' ανεβώ.
Να δω κορφές, καρπαναριά
Να δω τα' αρνάκια στην πλαγιά!
Χρύσα Στρέμπλη

Πέντε ποντικοί



Στο σκοτάδι
μαστορεύουν πέντε
ποντικοί.

Τι σκεπάρνια, τι πριόνια, τι μαστορική!
Σε ντουλάπι νοικοκύρη βάλθηκαν να μπουν.
Κρατς ο ένας κριτς ο άλλος
Κόβουν και τρυπούν.
Είναι νύχτα και στον ύπνο το 'ριζαν βαριά.
Κατερίνα Κακαγιάννη

Το ποταμάκι



-από πού είσαι
ποταμάκι;
-από κείνο το βουνό

-πως τον λένε τον παππού σου;
-σύννεφο στον ουρανό
-ποια είναι η μάνα σου;
-η μπόρα
-πως κατέβηκες στη χώρα;
-τα χωράφια να ποτίσω
και τους μύλους να γυρίσω
-στάσου να σε δούμε λίγο
Ποταμάκι μου καλό
-βιάζομαι πολύ να φύγω
Να ανταμώσω τον γιαλό.

Παναγιώτα Εγινλόγλου



Κόσμος μπαίνει κόσμος βγαίνει
Και ανεβοκατεβαίνει
Και κανένας δεν σωπαίνει!
Όλοι τρώνε δεν χορταίνουν
Από το φαϊ παχαίνουν
Και τα πιάτα δεν τα πλένουν
Μα εγώ δεν καταλαβαίνω
Νηστική γιατί όλο μένω,
Και μικραίνω και λεπταίνω
Και τη ζώνη μου μαθαίνω
Όλο πιο σφιχτά να δένω!

ΑΝΕΚΔΟΤΑ:

1^ο

Ο Γιαννάκης πηγαίνει στο ζωολογικό κήπο με τον μπαμπά του να δουν τα παγόνια και του λέει:

«Μπαμπά το πουλάκι άνοιξε!»

2^ο

-Σε παρακαλώ παιδί μου μήπως ξέρεις που είναι η οδός Ολύμπου;

-Ναι Στον Όλυμπο κύριε!

3^ο:

Η κυρία μιλάει για την εκκλησία. Ρωτάει τα παιδιά αν έχουν δει καλόγερο.

-Έχουμε έναν στο σπίτι.

Λέει ο Τοτός.

-Τον φιλοξενείτε;

- Όχι! Κρεμάμε τα μπουφάν μας.

4^ο:

-κωστάκη, κλίνε μου το ρήμα «τρέχω», λέει ο δάσκαλος,

Και ο κωστάκης:

-τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, έπεσα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα και έφυγα!

Δέσποινα Λέκκα



Λίγο ακόμα

*Θα ιδούμε τις αμυγδαλιές να
ανθίζουν,*

Τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο

Τη θάλασσα να κυματίζει.

Λίγο ακόμα

Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα