

ΙΛΙΑΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Μαθητική εφημερίδα
της Γ τάξης του 50 δημ σχολείου
Θεσσαλονίκης.

Φύλλο 7 Δευτέρα 11/03/2013

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΑ:

Η βία υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα στο σχολείο που κάποια παιδιά μαλώνουν κτυπάνε και βρίζουν. Το παιδάκι που το χτυπάνε νιώθει άσχημα επειδή πονάει και επειδή δεν τα θέλουνε οι άλλοι. Γι αυτό πρέπει να βοηθάμε το παιδάκι που το χτυπάνε όπως ο καλός Σαμαρείτης.

Άλλο παράδειγμα είναι η βία στο σπίτι. Μπορεί ο μεγαλύτερος αδελφός να χτυπήσει το μικρότερο αδελφό του. Δεν πρέπει να χτυπάμε τα αδελφάκια μα η τα ξαδελφάκια μας, αλλά να τα αγαπάμε και να τα προσέχουμε.

Το ίδιο και με τους φίλους μας στα πάρκα και στα γήπεδα. Όταν ένα παιδί έρχεται να παίξει μαζί μας δεν πρέπει να του λέμε «όχι μην παίζεις» ή «φύγε, θα φας ξύλο» γιατί θα κλαίει και θα είναι μόνο του. Πρέπει να το κανομε παρέα

Σε κανέναν δεν θα έρεσε να νιώθει έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η βια είναι μια πολύ άσχημη συμπεριφορά.

Ανδρονικίδης Κωνσταντίνος



6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Με αφορμή αυτή την ημέρα...

Αρχικά σκεφτήκαμε συνθήματα κατά της βίας που αργότερα τα γράψαμε σε χρωματιστό χαρτόνι.

Μετά πήραμε ένα μεγάλο χαρτί του μέτρου, το απλώσαμε κάτω και ζωγραφίσαμε εικόνες με αφορμή τη βία. Αυτά που ζωγραφίσαμε αποφασίσαμε να τα παρουσιάσουμε μετά την προσευχή σε όλο το σχολείο.

Αναστάσιος Τσιλογιάννογλου

Το πρωί δείξαμε το πανό που φτιάξαμε στα παιδιά του σχολείου και κατά ομάδες φωνάξαμε τα συνθήματα

«Τα χέρια δεν είναι για να χτυπάμε»

«Οι λέξεις δεν είναι για να φέρνουν θλίψη»

«Η βία πληγώνει»

«Είμαστε διαφορετικοί αλλά νιώθουμε τα ίδια συναισθήματα.»

Τα παιδιά μας χειροκρότησαν και μας όλοι μας έδωσαν συγχαρητήρια. Ήταν πολύ ωραία.

Αργυροπούλου Χριστίνα



ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Την προηγούμενη Παρασκευή ήρθε στο σχολείο μας μια ομάδα ηθοποιών κι έπαιξαν την παράσταση «Τα ρούχα του βασιλιά.»

Στην αρχή μια ηθοποιός μας έκανε αστεία. Μετά άρχισε η ιστορία. Ο Μάπας και ο Μπαγάσας ήταν δυο παιδιά που αποφάσισαν να ξεγελάσουν τον βασιλιά για να γίνουν πλούσιοι. Ο βασιλιάς έψαχνε ράφτες για να του ράψουν καινούρια ρούχα κι εκείνοι του είπαν ότι είναι ράφτες. Όμως δεν έραψαν κανένα ρούχο. Έκαναν πως έραβαν και είπαν στο βασιλιά πως τα ρούχα τους τα βλέπουν μόνο όσοι είναι τίμιοι και άξιοι για το αξίωμά τους.

Αφού και ο ίδιος δεν ήταν ούτε τίμιος ούτε άξιος και δεν ήθελε να φανερωθεί προσποιήθηκε πως έβλεπε τα ρούχα. Τα φόρεσε λοιπόν και βγήκε στην παρέλαση φορώντας μόνο...τα εσώρουκά του. Εγινε ρεζίλι και τον έδιωξαν από βασιλιά. Ο λαός πανηγύρισε που γλίτωσε από αυτόν.

Ουρανία Παπαδοπούλου

Η παράσταση παίχτηκε στη αίθουσα προβολών του σχολείου μας. Οι ηθοποιοί ήταν πολλοί και φορούσαν φανταχτερά κοστούμια. Το ιδιαίτερο στο έργο αυτό ήταν η συμμετοχή του κοινού δηλαδή των μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί πως τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον υποδύθηκε ο μπαμπάς του συμμαθητή μας Κωνσταντίνου Ανδρονικίδη. Στο τέλος συχαρήκαμε όλους τους ηθοποιούς για την όμορφη παράσταση, βγήκαμε φωτογραφίες

μαζί τους και πήραμε από όλους αυτόγραφα!

Ηλίας Αγγέλης

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΩΩΩΩΩ.....



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΡΩΩΩΩΩΩ

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 εμείς δηλαδή η Γ τάξη και τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης πήγαμε εκδρομή στους μικρούς ήρωες στην ευκαρπία. Οι μικροί ήρωες είναι ένα εργαστήριο όπου κάναμε τα εξής: στην αρχή μας υποδέχτηκαν οι γυμναστές και πήγαμε στο χώρο του γηπέδου όπου παίξαμε τοξοβολία, τσουβάλια και μπάλες. Τρέξαμε σε δρόμο που είχε εμπόδια. Περάσαμε τέλεια. Στη συνέχεια πήγαμε σε μια αίθουσα όπου μας έβαλαν σκουφάκια και ποδιές για να φτιάξουμε το δικό μας προφιτερόλ. Μας έδωσαν οδηγίες και αφού γαρνίραμε τα γλυκά με τρούφα σαντιγί και smarties τα γευτήκαμε κιόλας. Στο τέλος φύγαμε από εκεί με χαμόγελο κι ευχαρίστηση!

Κωνσταντίνος Εμμανουήλ
Ουρανία Παπαδοπούλου

ΟΤΑΝ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ...



Την Παρασκευή 1 Μαρτίου η Γ τάξη υποδέχτηκε το νηπιαγωγείο στην αίθουσά της στις 11 η ώρα για να παρακολουθήσουν την έκθεση των ηλιακών μας λεωφορείων.

Τα ηλιακά λεωφορεία τα φτιάξαμε στο μάθημα της γλώσσας. Είναι μαγικά λεωφορεία που μετακινούνται πάνω σε μια ηλιαχτίδα και πηγαίνουν στην φανταστική Λιλιπούπολη.

Ακόμη παρουσιάσαμε στα νήπια κι άλλες κατασκευές κι εργασίες που κάναμε στην τάξη. Εκείνα μας κέρασαν σοκολατάκια, μας χάρισαν μια ζωγραφιά κι ένα στεφάνι και μας τραγουδίσαν τα κάλαντα της Άνοιξης, τα χελιδονίσματα.

Στο τέλος βγήκαμε φωτογραφία και τους αποχαιρέτησαμε. Νιώσαμε χαρά και ικανοποίηση με αυτή την επίσκεψη που οργανώσαμε όλοι μαζί.

Σαββίνα Ζαφειροπούλου

ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ

Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η αγία Αικατερίνη ζούσε στην Αλεξάνδρεια και ήταν κόρη του διοικητή της Αιγύπτου. Ήταν από



πλούσια οικογένεια, αρκετά όμορφη και πολύ μορφωμένη. Παρ' όλου που είχε όλα αυτά ένωθε ένα κενό μέσα της.

Πολλοί ήθελαν να την κάνουν γυναίκα τους αλλά εκείνη αρνιόταν.

Έγινε χριστιανή τη στιγμή που όλοι στην Αλεξάνδρεια ήταν ειδωλολάτρες και βρήκε αυτό που της έλειπε. Η μητέρα της την πήγε σε έναν γέροντα που ήταν χριστιανός και ήξερε πολλά πράγματα για τον χριστό. Από τότε η Αικατερίνη έγινε χριστιανή και ακολούθησε τη διδασκαλία του χριστού.

Προσπαθούσε να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν στο χριστό, όμως ο Μαξιμίνος θύμωσε πολύ και είπε να σκοτώσουν όλους τους χριστιανούς. Η κοπέλα πήγε να μιλήσει στον Μαξιμίνο λέγοντάς του: «ο αληθινός Θεός είναι μόνο αυτός για τον οποίο διδάσκει ο Ιησούς και όχι τα αγάλματα.

Εκείνος θύμωσε τόσο πολύ που διέταξε να την σκοτώσουν παρά την ομορφιά της. Είπε λοιπόν στους ειδωλολάτρες να φτιάξουν ένα τροχό με καρφιά και δίπλα μαχαίρια και έδεσαν την Αικατερίνη σ ένα ξύλο. Ο τροχός άρχισε να γυρνά. Πέθανε όμως η κοπέλα; Μα όχι φυσικά επειδή την προστάτεψε ο Θεός.

Τελικά ο Μαξιμίνος την σκότωσε με ένα αστραφτερό σπαθί. Αντί να τρέξει όμως αίμα έτρεξε γάλα. Το σώμα της

φυλάσσεται στο όρος Σινά. Η μνήμη της τιμάται στις 25 Νοεμβρίου.

Κατερίνα Βυζαρέλη

ΑΝΕΚΔΟΤΑ



Ο Σκοτσέζος...

Ένας Σκοτσέζος φορούσε 30 χρόνια το ίδιο παλτό ώσπου πλέον έγινε κουρέλι. Αποφασίζει λοιπόν ότι πρέπει να αγοράσει καινούριο. Πηγαίνει στο μοναδικό μαγαζί του χωριού, μπαίνει μέσα και λέει: «Να 'μαι πάλι!»