

## «Ο διαφορετικός σάκος του Άι-Βασίλη»

Μια βιωματική δράση και μια ευκαιρία για να παίξουμε, να τρέξουμε, να γελάσουμε και να συγκινηθούμε μέσα από την ψηφιακή μας τάξη. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από τα παιδιά παρά να έχουν έναν σάκο ή υφασμάτινη μαξιλαροθήκη ή έστω μια σακούλα σκουπιδιών.

Χρησιμοποιώντας μια κούκλα Άι-Βασίλη ή μια χάρτινη φιγούρα του και αλλάζοντας τη φωνή μας, ζητάμε από τα παιδιά να γεμίσουν τον σάκο με δώρα. Αυτός ο σάκος όμως θα είναι διαφορετικός, δεν θα έχει μόνο παιχνίδια!

- Όπως ερχόμουν παιδιά από τον Βόρειο Πόλο είδα ένα παιδάκι που κρύωνε. Μπορείτε να βάλετε μία ζακετούλα σας στον σάκο; (τα παιδιά τρέχουν να φέρουν μια ζακετούλα και να την βάλουν στον σάκο τους)
- Όπως ερχόμουν.....είδα ένα αδέσποτο σκυλάκι που διψούσε. Μπορείτε να βάλετε το παγουρίνο σας με νερό στον σάκο για να ξεδιψάσει. (τα παιδιά τρέχουν να το φέρουν)
- Όπως ερχόμουν.....είδα τον παππού και τη γιαγιά σας. Τους λείπετε πολύ! Ζωγραφίστε μια καρδιά και βάλτε την στον σάκο, θα χαρούν πολύ.
- Όπως ερχόμουν.....είδα τον καλύτερό σας φίλο. Φέρτε το αγαπημένο σας παιχνίδι να του το χαρίσετε.
- Όπως ερχόμουν.....να κλαίει γιατί δεν μπορείτε να είστε στο σχολείο. Φέρτε της ένα πακέτο χαρτομάντηλα να σκουπίσει τα δάκρυά της.
- Όπως ερχόμουν.....έναν άνθρωπο που δεν έχει να φάει και πεινάει. Φέρτε ένα φρούτο από την κουζίνα σας και βάλτε το στον σάκο.

Και συνεχίζετε, εμπλουτίζοντας το παιχνίδι...ένα τριγωνάκι που δεν είπε ποτέ τα κάλαντα (ας τα πούμε και ας τα βάλουμε στον σάκο), μια μπαλαρίνα που ποτέ δεν χόρεψε χριστουγεννιάτικα τραγούδια (ας χορέψουμε και ας βάλουμε τον χορό μέσα).

Στο τέλος, τα παιδιά φωνάζουν δίπλα τους όποιον από τους γονείς τους είναι σπίτι, τους δείχνουν τι δώρα είχαν βάλει μέσα στον σάκο για την κάθε περίπτωση και κλείνουμε το παιχνίδι με τον Άι-Βασίλη να λέει:

- Όπως ερχόμουν από τον Βόρειο Πόλο είδα τους ανθρώπους που σας αγαπάνε περισσότερο από κάθε τι στον κόσμο. Το δώρο τους όμως δεν

μπαίνει μέσα στον σάκο γιατί είναι τεράστιο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι γονείς σας και το δώρο που ζητούν από τον Άι-Βασίλη μπορείτε μόνο εσείς να τους το δώσετε.....μια σφιχτή αγκαλιά και ένα γλυκό φιλί! Και οι οθόνες γεμίζουν με παιδιά και μεγάλους αγκαλιά!

*Σημείωση:* Έχει περισσότερη πλάκα να εμφανιστεί στην οθόνη - μετά από διάλειμμα - μόνο η κούκλα Άι-Βασίλης και να τους πει ότι η κυρία τους έφυγε και να κάνει το παιχνίδι μόνος του.

**ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!!!**