





Μια φορά κι έναν καιρό, σ' ένα μαγεμένο δάσος,  
υπήρχε ένα σχολείο για ζωάκια.

Είχε πολλά παιχνίδια και ζωάκια, όπως η αλεπού, το λαγουδάκι, η κουκουβάγια, το σκιουράκι, ο λύκος και άλλα, που μάθαιναν να κυνηγούν και να κάνουν χειροτεχνίες.



Κάθε πρωί πήγαιναν με μεγάλη χαρά στο σχολείο και τους υποδεχόταν η κυρία Καμηλοπάρδαλη.



Μαζεύονταν στην παρεούλα, περνούσαν καλά και ήταν όλοι αγαπημένοι.



Ένα πρωινό ξαφνικά ήρθε στο σχολείο ένα μεγάλο καινούριο ζώο, ο Αρθούρος, ο γκρι ελέφαντας! Όλα τα ζωάκια και η κυρία Καμηλοπάρδαλη τον υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά !!!



Την επόμενη μέρα αποφάσισαν να παίξουν στην αυλή, όμως ο Αρθούρος είπε με δυνατή φωνή!



Εγώ είμαι ο αρχηγός

Τα ζωάκια τρόμαξαν πολύ!!!



STOP

Τα ζωάκια  
τρόμαξαν και  
έτρεξαν όλα μαζί  
στην τάξη.  
Αμέσως,  
κάθισαν όλοι  
πάνω στα  
παγκάκια  
και μερικά ζώα  
πήγαν στην  
αγκαλιά της  
κυρίας.



Μετά όμως σκέφτηκαν ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο ελέφαντας ο Αρθούρος και του είπαν ότι δε μπορεί να κάνει αυτός κουμάντο στο σχολείο και του φώναξαν όλοι μαζί **STOP!**





Γιατί μου λέτε να σταματήσω;  
Είμαι το πιο μεγάλο και δυνατό ζώο  
στο σχολείο!  
Πρέπει να με ακούτε!



# ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΖΩΩΝ



Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό με τον Αρθούρο. Πρέπει να κάνουμε συμβούλιο και να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την συμπεριφορά.

Τα ζώα αποφάσισαν να παίξουν ένα παιχνίδι που θα άρεσε στον ελέφанта, χωρίς να τον παίξουν.  
Η κουκουβάγια είπε να παίξουν μπουγέλο και πήγαν στη λίμνη να γεμίσουν τα κουβαδάκια τους με νερό.



Παίξανε μπουγέλο και ο ελέφαντας ήταν στεναχωρημένος και έκλαιγε, γιατί ήθελε κι αυτός να παίξει μπουγέλο με τα ζωάκια.





Το μικρό ελεφαντάκι  
συνοφρυώθηκε.  
“Αυτό δεν πρέπει να  
περάσει έτσι”, σκέφτηκε.  
Ήταν μεγάλη η προσβολή  
που δέχτηκε. Ήθελε να  
τους εκδικηθεί.  
“Χμμ..τώρα θα δείτε!” είπε.  
Γέμισε την προβοσκίδα  
του με νερό και...

Κατακόκκινος από θυμό και οργή άρχισε να φωνάζει: “Τώρα θα δείτε πόσο δυνατός είμαι!” και να τους βρέχει με το νερό της προβοσκίδας του. Τα ζωάκια από την ταραχή τους άρχισαν να τρέχουν προσπαθώντας να γλιτώσουν. Το νερό έπεφτε πάνω τους σαν δυνατή βροχή! Τα κουβαδάκια χάνονταν στον αέρα από τα χέρια τους!



Τα ζωάκια όλα βρεγμένα και τρομαγμένα έτρεξαν στις φωλιές τους για να σκεφτούν τι έπρεπε να κάνουν για να αντιμετωπίσουν τον Αρθούρο.





Από την άλλη ο ελέφαντας γελούσε που τρόμαξε και έβρεξε τόσο πολύ τα ζωάκια.

Τους εκδικήθηκα, να μάθουν αυτοί! Από δω και πέρα θα κάνουν ό,τι τους λέω!





Τότε τα ζώακια πήραν νερομπαλόνια, τα γέμισαν με νερό και προσκάλεσαν τον ελέφαντα να παίξει μαζί τους. Του πέταξαν τα μπαλόνια κι εκείνος θύμωσε πιο πολύ. Γέμισε την προβοσκίδα του με νερό και άρχισε να τους καταβρέχει. Όμως, τα ζώακια αντί να τρομάξουν ξεκαρδίστηκαν στα γέλια.

Τότε πιάστηκαν όλοι μαζί χέρι χέρι και φώναξαν:

Δε σε φοβόμαστε, γιατί  
είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα  
δυνατή. Δε μας τρομάζει  
πια! Εσύ είσαι μόνος σου.



Ξαφνικά ο Αρθούρος έβαλε τα κλάματα.

Δε θέλω να είμαι  
μόνος μου. Φοβάμαι!  
Θέλω να έχω παρέα.



Τότε η κουκουβάγια πέταξε και κάθισε στην πλάτη του.

ΜΠΟΥΓΕΛΟΠΑΡΕΑ

Ε τότε τι περιμένουμε;  
Γιατί δεν κάνουμε μια μεγάλη  
μπουγελογιορτή;

Ναι!!!

Ναι!!!

Ναι!!!



Κι έζησαν οι φίλοι μας καλά και ...μούσκεμα!





Τα ζώακια περνούσαν ωραία στο σχολείο του δάσους. Ώσπου μια μέρα εμφανίστηκε ο μεγάλος γκρι ελέφαντας που ήθελε να γίνει αρχηγός και τα τρομοκρατούσε. Τα ζώακια στην αρχή φοβήθηκαν και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Μετά όμως σκέφτηκαν ότι όλοι μαζί είναι πιο δυνατοί από εκείνον.



Το παρόν παραμύθι δημιουργήθηκε συνεργατικά από όλα τα 4α Νηπιαγωγεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης  
4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου  
4ο Νηπιαγωγείο Δράμας  
4ο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης  
4ο Νηπιαγωγείο Καβάλας  
4ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής  
4ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης  
4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας  
4ο Νηπιαγωγείο Σουφλίου  
4ο Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης