

Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων.

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Α ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΉ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΈΟΥ ΨΥΧΙΚΟΎ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΔΆΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αρχικά αναρωτηθήκαμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Είναι φίλοι μας καλοί που τους συναντάμε κάθε μέρα και χρειάζονται τη βοήθεια μας.

Δε μένουν σπίτι μας αλλά τριγυρνάνε κοντά σε αυτό.

Διαβάσαμε το βιβλίο

ΞΟΥΤ:

<https://www.youtube.com/watch?v=119pagFPI2k&t=5s>



Και αφού περιγράψαμε τα συναισθήματα που μας δημιούργησε αυτό το βιβλίο, σκεφτήκαμε τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει οι άνθρωποι που συνάντησε ο Ξουτ.

Τι ήταν αυτό που χρειαζόταν ο Ξουτ.

Και επειδή εμείς γνωρίζαμε αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για να το μάθουν και οι άλλοι άνθρωποι. **Μια αφίσα!**

Αποφασίσαμε τον τίτλο και τι θα γράψουμε ότι χρειάζονται τα αδέσποτα ζώα, σαν τον Ξουτ.



Και επειδή δε γνωρίζουν
όλοι οι άνθρωποι να
διαβάζουν
αποφασίσαμε να το
αποτυπώσουμε και σε
εικόνες.

Επιλέξαμε τι θα
αποτυπώσει ο κάθε
ένας για να
βοηθήσουμε τους
ανθρώπους να τα
μάθουν πως θα
φροντίσουν τα
αδέσποτα ζώα και
πιάσαμε δουλειά.



Παρουσιάσαμε
αυτά που
φτιάξαμε και
συνθέσαμε την
αφίσα μας!



Έτοιμη η
αφίσα μας!



Και αφού
ανακαλύψαμε την
αγάπη μας για τα
ζώα καλέσαμε στο
σχολείο μας τον
Σπαρκ!
Αξιαγάπητο
σκυλάκι!
Καταγράψαμε τις
ερωτήσεις μας για
τη φροντίδα που
χρειάζεται ο Σπάρκ
και μάθαμε τις
ανάγκες του. Τον
χαϊδέψαμε και
παιξαμε μαζί του!



Και κάπως έτσι
θυμηθήκαμε τα
δικά μας κατοικίδια



Αλλά και τα κατοικίδια που θα θέλαμε να έχουμε. Τα παιδιά αποφάσισαν ότι θα τα έχουμε αυτά τα κατοικίδια, αλλά όταν μεγαλώσουμε!

ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ
ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΜΕ



Γιατί
αξιζουν την
αγάπη
μας!

