



Σήμερα 6/3/2024 είχαμε την χαρά να έχουμε στον χώρο του σχολείου τον συγγραφέα παιδικών παραμυθιών κύριο Παναγιώτη Δημητρόπουλο για μια μέρα αφιερωμένη στην φιλαναγνωσία !!

Συγκεκριμένα μίλησε με τα παιδιά για την αξία των παραμυθιών στην ζωή μας. Με την βοήθεια της κούκλας (ηρωίδα του παραμυθιού ΖΩΗΣ) διηγήθηκε στα παιδιά την ιστορία με τρόπο βιωματικό και όχι απλά μία ανάγνωση του παραμυθιού, στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε πείραμα όπου δείχνει στα παιδιά ότι δεν χρειάζεται να έχεις πολλά υλικά αγαθά στην Ζωή γιατί Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα!! Παίξαμε παιχνίδι τα ΑΓΑΛΜΑΤΑ όπου με το άκουσμα μιας <<άσχημης>> λέξης τα αγάλματα δεν κουνιούνται αλλά αντίθετα με το άκουσμα μιας όμορφης λέξης και συνάμα ευχής τα αγάλματα χορεύουν . Κάθε παιδί έγραψε στο δικό του αστεράκι μια όμορφη λέξη και την κρεμάσαμε στο δέντρο που από την χθεσινή μέρα ετοιμάστηκε για τις ανάγκες του προγράμματος αλλά και για να πάρει την θέση του στην δημιουργία της γωνιάς φιλαναγνωσίας ,παράλαβαμε τα παραμύθια μας με την προσωπική υπογραφή και αφιέρωση του συγγραφέα και στο τέλος κάθε παιδί αποτύπωσε σε χαρτί ότι του άρεσε από το παραμύθι : Πρόσεχε τι εύχεσαι!!!

Μικροί και μεγάλοι το απολαύσαμε , ήταν μία υπέροχη παρουσίαση !!















ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Πρόσεξε Τι Εύχεται

