

4^ο Νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΛΩΣ ΜΑΣ ΗΡΘΕΣ 2024!!!!!!

Υποδεχτήκαμε τη νέα χρονιά με ιδιαίτερη χαρά και όμορφες δραστηριότητες με τους μικρούς μας μαθητές!!! Κόψαμε βασιλόπιτα σε κάθε τμήμα (προσφορά του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων).



Γνωρίσαμε τις φωνούλες του χειμώνα και συνθέσαμε διάφορες λέξεις μέσα από παιχνίδια και κατασκευές!



Συζητήσαμε με τα παιδιά για τους πιγκουίνους, και μαθαίνοντας πληροφορίες γι' αυτούς, φτιάξαμε μια χειροτεχνία σχεδιάζοντας τις πατούσες των παιδιών!



Το κρύο έφτασε για τα καλά και οι μαθητές μας μεταμορφώθηκαν σε μικρούς καλλιτέχνες, δημιουργώντας μοναδικά κάδρα με χιονάνθρωπους.



Εικονογραφήσαμε το ποίημα του Γενάρη και κάναμε αριθμητικές αντιστοιχίσεις, καταμετρήσεις και άλλα παιχνίδια, για να εξοικειωθούν τα παιδιά με προμαθηματικές έννοιες.



Αφού μιλήσαμε για τη χειμερία νάρκη και διαβάσαμε σχετικά παραμύθια, μετρήσαμε και κατηγοριοποιήσαμε τα ζώα και δημιουργήσαμε μια ομαδική εργασία με τις φωλιές που φτιάχνουν πριν πέσουν σε βαθύ ύπνο.....

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν κι από κοντά ένα αγαπημένο ζώακι που ξύπνησε για λίγο και βρέθηκε δίπλα από την αυλή μας.





Αφού πολτοποιήσαμε τα αμύγδαλα, τα μυρίσαμε και ψηλαφήσαμε το τρίμα κατασκευάσαμε την δική μας αμυγδαλιά και για χρώμα χρησιμοποιήσαμε το φυσικό τρίμα από τα αμύγδαλα!!!!



Γιορτάσαμε τη γιορτή της αγάπης στις 14 Φεβρουαρίου. Μιλήσαμε για την έννοια της αγάπης και τα συναισθήματα που μας δημιουργεί όταν τη μοιραζόμαστε και κατασκευάσαμε καρδιάκια με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτόκουτα, φασόλια, ρεβύθια, φακές κ.α.), εκφράζοντας παράλληλα τι σημαίνει αγάπη για τον καθένα από εμάς.



«Άνθισε η αμυγδαλιά μέσα στο Φλεβάρη, σα νυφούλα ντύθηκε με περίσσια
χάρη,

δε φοβάται το βορριά μήτε και τα χιόνια, μόνο σαν της κλέβουνε τ'άσπρα της
τα κλώνια.»

Τα παιδιά επεξεργάστηκαν τα άνθη και τους καρπούς της αμυγδαλιάς που
ανθίζει πρώτη από όλα τα δέντρα μέσα στο Φλεβάρη και έγιναν ζωγράφοι
φτιάχνοντας τις δικές τους αμυγδαλιές εμπνευσμένοι από έργα διάσημων
ζωγράφων.



Με την τεχνική : φυσάω μέσα από το καλαμάκι δημιουργήσαμε τον κορμό της Αμυγδαλιάς και στην συνέχεια τα παιδιά κολλήσανε τα ανθάκια με φύλλα γκοφρέ!! Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό!!!



Οι φίλες μας οι κάμπιες εμφανίστηκαν και φέτος στην αυλή μας και στάθηκαν αφορμή για να ξεκινήσει ένας όμορφος κύκλος δραστηριοτήτων μέσα στη τάξη. Διαβάσαμε το

παραμύθι «Μία κάμπια πολύ πεινασμένη» παρακολουθήσαμε εκπαιδευτικά βίντεο για τον κύκλο ζωής της πεταλούδας και επεξεργαστήκαμε γράμματα και αριθμούς μέσω παιχνιδιού. Τέλος, κατασκευάσαμε τις δικές μας κάμπιες με διάφορα υλικά.



**Φτιάξαμε ομαδική και των δύο τμημάτων : Την γιγάντια κάμπια!!!
όπου ο κάθε κύκλος του σώματος της είναι και μία δημιουργία ενός
παιδιού!! Και με αυτόν τον τρόπο υποδεχόμαστε την Άνοιξη!!**



Δημιουργήσαμε μια νέα γωνιά για το ελεύθερο παιχνίδι της τάξης μας, τη γωνιά της πλαστελίνης. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς καλούνται να δημιουργήσουν πολύχρωμα σχέδια με την αγαπημένη τους πλαστελίνη, βοηθώντας παράλληλα στην ενδυνάμωση της λεπτής κινητικότητας τους.



ΤΕΛΟΣ