

«Η ιστορία της Πέρδικας»



Τ.Χάτσιος

Κείμενο: Οι μαθητές/μαθήτριες του 4^{ου} Νηπιαγωγείου Κοζάνης.

Εικόνες: Τάκης Χάτσιος.

Φεβρουάριος 2023

«Η ιστορία της Πέρδικας»

«Η ιστορία της Πέρδικας»



Έναν καιρό κι ένα ζαμάνι, μία πέρδικα καθόταν σ' ένα βράχο και μιλούσε:

«Η πέρδικα είμαι εγώ
κι έχω πολλά να σας πω,
για ένα βασιλιά και μια βασίλισσα,
για ένα κοριτσάκι και μια μάγισσα,
για μαγικά πουλιά και έντομα
κι ένα μεταμορφωμένο πρίγκιπα.
Κάντε ησυχία, ξεκινά η ιστορία!»



Μια φορά κι έναν καιρό, σ' ένα μακρινό βασίλειο, στο βασίλειο του «Πέρα - πέρα», ζούσαν ένας βασιλιάς και μία βασίλισσα.



Αυτοί είχαν ένα πανέμορφο κοριτσάκι, τη μικρή Χρυσή. Τα μακριά χρυσά μαλλιά της Χρυσής δίνανε ζωή και ομορφιά σε όλα γύρω της κι έτσι όλοι στο βασίλειο ζούσαν ευτυχισμένοι.



Κοντά στο βασίλειο «Πέρα - πέρα» υπήρχε ένα δάσος πυκνό και σκοτεινό, που τα δέντρα του είχαν μαύρα φύλλα και το είχε μαγέψει μία κακιά μάγισσα, που ζούσε σ' αυτό σε μία ξύλινη καλύβα. Αυτή η μάγισσα ήταν άσχημη με πολλές ρυτίδες. Ζούσε στην «κακύβα» της με τα μαγικά πουλιά της.



Μία μέρα τα μαγικά πουλιά της μάγισσας άκουσαν τις φήμες για τη δύναμη της Χρυσής να δίνει ζωή και ομορφιά σ' όλα γύρω της και το είπαν στη μάγισσα. Τότε η μάγισσα έστειλε τα μαγικά πουλιά να κλέψουν τη Χρυσή από το βασίλειο και να τη μεταφέρουν στο σκοτεινό δάσος, στην «κακύβα» της, όπου την φυλάκισε. Από τότε κάθε μέρα, η μάγισσα ακουμπούσε τα μαλλιά της και ξανάνιωνε ολόκληρη. Και...ο καιρός περνούσε.



Μετά από καιρό, ένας πρίγκιπας πέρασε έξω από την «κακύβα», όπου ήταν η Χρυσή φυλακισμένη, έμαθε γι' αυτήν από τα ζώα του δάσους και πήγε να τη σώσει. Η μάγισσα όμως τον είδε και τον μεταμόρφωσε σε σαλιγκάρι. Ο καημένος ο πρίγκιπας ήταν πολύ λυπημένος, αλλά έμεινε εκεί να ζει γύρω απ' την «κακύβα».



Πίσω στο βασίλειο του «Πέρα - πέρα», ο βασιλιάς και η βασίλισσα ήταν λυπημένοι και ψάχνανε τη Χρυσή. Έστειλαν σ' όλο το βασίλειο τα μαγικά έντομα, μέλισσες και πεταλούδες, να πετάξουν και να βρουν τη Χρυσή.



Καθώς πετούσαν στον αέρα βαστούσαν ένα πανό, που έγραφε ένα μήνυμα για τη Χρυσή: «Χρυσή σε ψάχνουν οι γονείς σου και σε περιμένουν να γυρίσεις στο βασίλειο».



Η Χρυσή διάβασε το μήνυμα στον ουρανό κι άνοιξε το παράθυρό της. Εκεί στεκόταν ο μεταμορφωμένος πρίγκιπας-σαλιγκάρι. Η Χρυσή έσκυψε, τον χάιδεψε κι αμέσως αυτός ξαναέγινε πρίγκιπας. Ο πρίγκιπας ελευθέρωσε τη Χρυσή και αμέσως τα μάγια λύθηκαν.

Η μάγισσα μεταμορφώθηκε σε δέντρο κερασιάς. Το σκοτεινό δάσος φωτίστηκε. Όλα τα πλάσματα του δάσους έγιναν καλά και τα δέντρα ξαναπρασίνισαν. Η καλοσύνη ξαναγύρισε στο δάσος.

Ο πρίγκιπας πήρε τη Χρυσή και γύρισαν στο βασίλειο. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα τους δέχτηκαν με χαρά. Ο πρίγκιπας παντρεύτηκε τη Χρυσή κι έζησαν πια ευτυχισμένοι στο βασίλειό τους.

Ούτε εγώ ήμουν εκεί,

Ούτε και 'σεις να το πιστέψετε!

«Η ιστορία της Πέρδικας»



Κείμενο: Οι μαθητές/μαθήτριες του 4^{ου} Νηπιαγωγείου Κοζάνης.

Εικόνες: Τάκης Χάτσιος.

Φεβρουάριος 2023