

**4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ**

**Λίγα λόγια για τους γονείς.....**



**Η δανειστική βιβλιοθήκη ξεκινάει στο Νηπιαγωγείο μας!!** Η αγάπη για το βιβλίο δε μεταδίδεται κληρονομικά ούτε αποτελεί μια έμφυτη ανθρώπινη λειτουργία! Αντίθετα, αποκτάται μέσω μιας μακροχρόνιας και συστηματικής παιδείας που δεν έχει καταναγκαστικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα αλλά καλλιεργείται ως αυθόρμητη και αβίαστη δραστηριότητα, σαν μια αξία ζωής, από την πολύ μικρή ηλικία!

Η καλλιέργεια της **φιλιαναγνωσίας** είναι μέλημα τόσο του σχολείου όσο και της οικογένειας. Μπορούμε να «οδηγήσουμε» τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο και το διάβασμα-αρχικά ως ακροατές και «αναγνώστες» της εικόνας –παρατηρητές της αναγνωστικής συμπεριφοράς των γονέων και στην συνέχεια σαν ενεργοί αναγνώστες, δείχνοντάς τους πόσα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε με **ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ**.....Να γελάσουμε ή να κλάψουμε, να χαρούμε ή να λυπηθούμε, να προβληματιστούμε, να συζητήσουμε, να ρωτήσουμε, να σκεφτούμε, να φανταστούμε, να ταξιδέψουμε, να ζωγραφίσουμε, να παίξουμε θέατρο ή κουκλοθέατρο ή μουσική, να γίνουμε ήρωες, συγγραφείς, εικονογράφοι, παιχνιδοκατασκευαστές και ότι άλλο μπορούμε να σκαρφιστούμε, για να περάσουμε καλά!

Να **ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ!!!**

**Το διάβασμα βιβλίων είναι κατά πρώτον ένα βασικό μέσο ψυχαγωγίας του ελεύθερου χρόνου, τρόπος αισθητικής –αισθητηριακής απόλαυσης, και κατά δεύτερον ένα μέσο απόκτησης γνώσεων.**

**Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** λοιπόν, ένα βιβλίο επιλεγμένο από το παιδί θα...φεύγει από το ράφι της σχολικής μας βιβλιοθήκης και θα κάνει επίσκεψη στο σπίτι σας, με την... επιθυμία να τρυπώσει στο.... σαλόνι, στην.... κουζίνα, στην.... ντουλάπα, στο.... κρεβάτι,,,, και να διαβαστεί μπροστά στα μάτια των παιδιών,,, των μαμάδων ή των μπαμπάδων που θα βρίσκεστε αγκαλιασμένοι, καθιστοί, ξαπλωμένοι, μπρούμυτα ή ανάσκελα, ή όπως σας βολεύει!!!!!!

Μαζί με το βιβλίο το παιδί θα φέρνει στο σπίτι και ένα **φυλλάδιο συνεργασίας** και επικοινωνίας που θα το κάνει μαζί με όποιον ενήλικα του διαβάσει το βιβλίο. Τα φυλλάδια θα είναι ποικίλης μορφής και περιεχομένου ώστε να δίδονται ιδέες, ευκαιρίες και δυνατότητες, να ασχολείστε με το βιβλίο, ως αντικείμενο, ως τεχνική ή ως περιεχόμενο, να συζητάτε με το παιδί, να καταγράφετε τα λόγια του και να συν-δημιουργείτε! Βιβλίο και φυλλάδιο επιστρέφουν στο σχολείο **κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ!** **Και κάτι ακόμα:** Αν το παιδί έχει μαζί του την καρτέλα **ΑΦΗΓΗΤΗΣ/ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ** σημαίνει ότι θα είναι ο ΑΦΗΓΗΤΗΣ/ ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ της εβδομάδας και μπορεί να προετοιμαστεί- με την βοήθειά σας φυσικά – να αφηγηθεί το βιβλίο του διάβασε, στην ολομέλεια των συμμαθητών του.

Η «αφήγηση» της ιστορίας μπορεί να γίνει με όποιους τρόπους μπορείτε να φανταστείτε: με λόγια, με φωνές «αλλιιώτικες» που ταιριάζουν στους ήρωες της ιστορίας, με ζωγραφιές, με κούκλες -φτιαγμένες από πλαστελίνη ή από χαρτί- με αντικείμενα ή ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε!

Καλή μας διασκέδαση!