

« Η ελπίδα οδηγός μας..»

Μετά το τέλος κάθε πολέμου, υπάρχει ελπίδα πως κάτι θα αλλάξει, όπως τονίζει και ο Σαμαράκης στο έργο του « Ζητείται Ελπίς».

Δυστυχώς όμως μέχρι και σήμερα τίποτε δεν άλλαξε προς το καλύτερο!!! Οι ελπίδες των ανθρώπων διαψεύδονται διαρκώς, όπως τονίζει και ο συγγραφέας μας στο ομώνυμο έργο του, χωρίς να χρησιμοποιεί τα ονόματα των ηρώων του. Άλλωστε στη θέση τους θα μπορούσε να είναι καθένας από εμάς!

Προβλήματα όπως φτώχεια, αδικία, απανθρωπιά ανηθικότητα, αβεβαιότητα, απομόνωση, απελπισία, μοναξιά εξακολουθούν να υπάρχουν και οδηγούν τους ανθρώπους στον προβληματισμό, στην απόγνωση και τον πανικό για το μέλλον τους. Δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιεί τον τίτλο « Ζητείται Ελπίς». Όμως μέσα από την απελπισία του ήρωα, αφήνει να ειπωθούν πράγματα που δείχνουν πως τελικά υπάρχει ελπίδα ότι θα βγούμε από το σκοτάδι στο φως!! Η τελική του απόφαση να μιλήσει, η αναφορά του στην εφημερίδα και η βιασύνη με την οποία έτρεξε να την πραγματοποιήσει δείχνουν την ελπίδα του!!

Στόχος λοιπόν, του Σαμαράκη είναι να μας ευαισθητοποιήσει και να μας κινητοποιήσει ώστε να μη «σβήσει» η ελπίδα πως η κοινωνία μας μπορεί να γίνει καλύτερη για την αρμονική συμβίωση όλων!!

Αισιόδοξο τελικά το μήνυμά του;

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ4

Η Αναζήτηση της Ελπίδας

Φέτος ένας σκοπός υπάρχει
ένα πράγμα σημαντικό
να βρεθεί ο μόνος στόχος

Για αυτό τον στόχο
πήγε να το βγάλει εφημερίδα
για να βρει αυτό που αναζητά

«Ζητείται Ελπίς» είναι ο τίτλος
Κάθε δρόμος και κολόνα
όλα με μια εφημερίδα στολισμένα

Έχοντας μια ελπίδα
για να βρει αυτό που τόσο πολύ ζητεί
θα την βρει; Είναι η ερώτηση αυτή!

Κ.Α.