

**Η άνοδος του Γεωργίου Α και τα πολιτικά προβλήματα της χώρας
μέχρι την εμφάνιση του Τρικούπη**

Πολιτική αστάθεια πριν την εμφάνιση του Γεωργίου Α

- Μετά την έξωση του Όθωνα από την Ελλάδα επικράτησε μία **περίοδος έντονης αναταραχής**. Οι αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις προσπαθούσαν να επιβληθούν η μία στην άλλη, πολιτικοί έφευγαν από το ένα κόμμα και μεταπηδούσαν σε κάποιο άλλο, συνήθως με κριτήριο το προσωπικό τους όφελος. Ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση που η χώρα σχεδόν έφτασε στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου.



Η άνοδος του Γεωργίου Α

Στους Άγγλους δεν άρεσε καθόλου η πολιτική αστάθεια της Ελλάδας (αφού μπορούσε να οδηγήσει σε δρόμους αντίθετους προς τα συμφέροντά τους) γι' αυτό, σε συνεργασία με τους πολιτικούς τους υποστηρικτές στην χώρα μας, **επέβαλαν ως βασιλιά των Ελλήνων τον Δανό πρίγκιπα Γεώργιο τον Α΄.**

Ο Γεώργιος Α παντρεύτηκε τη μεγάλη Δούκισσα της Ρωσίας η οποία ήταν μόλις 16 χρονών όταν γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος Κωνσταντίνος , τον Αύγουστο του 1868.



Η ενσωμάτωση των επτανήσων στην Ελλάδα

Η Αγγλία έφερε τον βασιλιά μαζί με δώρο: τα Επτάνησα. Στην πραγματικότητα, όμως, μάλλον τα "ξεφορτωνόταν" από πάνω της, αφού τα προβλήματα που της δημιουργούσαν με τις συνεχείς εξεγέρσεις του ήταν μεγαλύτερα από τα οφέλη που είχε κρατώντας τα στην κυριαρχία της.

Άσχετα πάντως από τους λόγους που οδήγησαν την Αγγλία σ' αυτήν την πράξη, η **Ελλάδα μεγάλωσε την έκτασή της κατά 2.500 τ.χμ. περίπου και κάποιες χιλιάδες Ελλήνων ενώθηκαν με την μητέρα-πατρίδα**



Τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα της χώρας

- Μαζί με την χώρα, μεγάλωσαν και τα **προβλήματα** που είχε να αντιμετωπίσει η χώρα.
Σε πολιτικό επίπεδο, η Ελλάδα βασανιζόταν από μεγάλες αντιθέσεις και έχθρες μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών.
Σε εθνικό επίπεδο, έπρεπε να κάνει κάτι ώστε το κράτος να ενσωματώσει στην επικράτειά του τις "αλύτρωτες περιοχές", τις ελληνικές περιοχές δηλαδή που κατείχε ακόμα η Οθωμανική αυτοκρατορία.
Σε κοινωνικό επίπεδο, έπρεπε να αντιμετωπίσει τις μεγάλες αντιθέσεις της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, με τους τσιφλικάδες (βλ. παρακάτω) από την μια και τον φτωχό λαό από την άλλη.
- **...στην διακυβέρνηση**
- Τον ίδιο χρόνο που ήρθε ο Γεώργιος **ψηφίστηκε νέο σύνταγμα**, που περιόριζε την δύναμη του βασιλιά και αναγνώριζε την ελευθερία του τύπου. Το σύνταγμα εκείνο διατηρήθηκε για πολλά χρόνια και θεωρούνταν **από τα πιο προοδευτικά της εποχής του**.
Η Ελλάδα ανακηρύχθηκε **βασιλευόμενη δημοκρατία** και ο βασιλιάς παραχώrouσε αρκετές αρμοδιότητες στην Βουλή.

Στην πραγματικότητα, ανεπίσημα συνέχισε να διαμορφώνει τις πολιτικές εξελίξεις, παύοντας και διορίζοντας κυβερνήσεις της επιλογής του.



Τα εσωτερικά κοινωνικά προβλήματα

- Μετά την Απελευθέρωση, όσοι είχαν λεφτά επί Τουρκοκρατίας και όσοι πλούτισαν κατά την διάρκεια της Επανάστασης, βρέθηκαν να κατέχουν πολλά χωράφια ο καθένας. Έτσι, λοιπόν, η περισσότερη καλλιεργήσιμη γη βρέθηκε στα χέρια πολύ λίγων ανθρώπων, που ονομάστηκαν **τσιφλικάδες**.

Από την άλλη πλευρά βρισκόταν η πλειοψηφία του λαού: φτωχοί αγρότες με ελάχιστα ή καθόλου χωράφια, οι οποίοι για να ζήσουν αναγκάζονταν να δουλεύουν, με ελάχιστο κέρδος, στα κτήματα των τσιφλικάδων. Οι **κολλήγοι**, όπως ονομάζονταν, ζούσαν μια ζωή πολύ άσχημη, χωρίς καθόλου δικαιώματα απέναντι στον αφέντη-τσιφλικά.

- Ο Γεώργιος, για να περιορίσει το φαινόμενο αυτό και να μειώσει τον κίνδυνο εξεγέρσεων των φτωχών κολλήγων, άρχισε να **παραχωρεί εθνικά κτήματα σε ακτήμονες γεωργούς**. Από τότε, η μικρή γεωργική ιδιοκτησία που την καλλιεργεί μία οικογένεια θα κυριαρχήσει στην ελληνική αγροτική οικογένεια.

Η αγροτική παραγωγή συνέχισε να είναι η κύρια απασχόληση των Ελλήνων, αφού 8 στους 10 εκείνη την περίοδο ήταν αγρότες.

Μετά το 1860 άρχισαν να αναπτύσσονται η ναυτιλία και η βιοτεχνία, καθώς και να δημιουργούνται τα πρώτα εργοστάσια.

Άρχισε να αναπτύσσεται η αστυφιλία (η στροφή των ανθρώπων προς τις πόλεις).

Η δολοφονία του Γεωργίου Α και τα συμπεράσματα που βγάζουμε με βάση τον τρόπο διοίκησής του

Ο Γεώργιος Α΄ δολοφονήθηκε το 1913, σε μία επίσκεψή του στην Θεσσαλονίκη.

Λένε πως πίσω από την δολοφονία του **κρυβόταν η Γερμανία**, η οποία δεν συμφωνούσε και πολύ με τις ενέργειες του Έλληνα βασιλιά.

Το θέμα είναι πως ο δολοφόνος του , Αλέξανδρος Σχινάς , σκοτώθηκε στην ανάκριση - έπεσε από το παράθυρο και αυτοκτόνησε είχε ανακοινώσει η αστυνομία, η κατάθεσή του δεν δόθηκε ποτέ στην δημοσιότητα και οι φάκελοι με το ανακριτικό υλικό κάηκαν όταν στο καράβι που τους μετέφερε στον Πειραιά ξέσπασε πυρκαγιά από μέσα από την καμπίνα στην οποία φυλάσσονταν αυτοί!

Σε γενικές γραμμές, ο Γεώργιος Α΄ ήταν ένας βασιλιάς που ενέπνεε τον σεβασμό στους ξένους ηγέτες και ταυτόχρονα δεν φέρθηκε ποτέ με τέτοιο τρόπο ώστε να φανατιστεί ο λαός υπέρ του ή κατά του. παραμένει σεβαστή από τον πολιτικό κόσμο.



**ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ:
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΖΩΗ
ΤΟΥ**

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ

- Γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1832.
- Ήταν γιος του Σπυρίδωνα Τρικούπη και της Αικαταιρίνης Μαυροκορδάτου.
- Ανάδοχος του ήταν ο ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης.



ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ

- Σπούδασε Νομική στο πανεπιστήμιο Αθηνών όπου μετά από τριετή φοίτηση συμπλήρωσε τις σπουδές του στο Παρίσι και αναγορεύθηκε διδάκτωρ Νομικής.
- Μετά το τέλος των σπουδών του χρημάτισε ιδιαίτερος γραμματέας του πατέρα του, Σπυρίδωνα.



ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

- Το 1864 παραιτήθηκε από τη διπλωματική υπηρεσία για να συμμετάσχει στις εκλογές.
- Το 1865 εκλέχθηκε βουλευτής Μεσολογγίου.
- Το 1866 ανέλαβε τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου.
- Για τέσσερα χρόνια (1868-1872) πολιτεύτηκε ανεξάρτητα από τα κόμματα που υπήρχαν και ίδρυσε το «Πέμπτο Κόμμα».

ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΟΜΜΑ

- Ο Τρικούπης αποφάσισε να μη συμμετάσχει σε άλλη κυβέρνηση και να δημιουργήσει ένα νέο, δικό του κόμμα, το "Πέμπτο Κόμμα".
- Ήταν το πρώτο κόμμα αρχών στην ελληνική πολιτική ιστορία και μέσω του δικομματισμού ο νέος πολιτικός σχηματισμός πρέσβευε τον αστικό εκσυγχρονισμό της χώρας.



ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ

- Τον Ιούνιο του 1874, ο Τρικούπης δημοσίευσε ένα άρθρο στην εφημερίδα «Οι Καιροί» με τίτλο «Τίς Πταίει». Ο πολιτικός κατηγορούσε τον βασιλιά Γεώργιο Α' ότι διορίζει τους κυβερνήτες σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα και χωρίς να τηρεί τις δημοκρατικές διαδικασίες.
- Το πρόβλημα αυτό έλυσε λίγο αργότερα με την "αρχή της δεδηλωμένης", σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση πρέπει να έχει τη "δεδηλωμένη" εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής.



**ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
ΤΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ**

Οι στόχοι του

- Οι στόχοι του Χαρίλαου Τρικούπη συνοψίζονταν στην δημιουργία ενός κράτους σύγχρονου και οικονομικά αναπτυγμένου.
- Για να πέτυχει αυτούς τους στόχους του ο Τρικούπης:
 - επέβαλε αυστηρότατα μέτρα φορολόγησης (βαριά δίδακτρα στα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια, ακόμα και στα ζώα που σφάζονται)
 - σύναψε μεγάλα δάνεια με τράπεζες του εξωτερικού
 - πρόσφερε στους Έλληνες κεφαλαιούχους του εξωτερικού προνομιακούς όρους για επενδύσεις.



Τα δάνεια και οι επιπτώσεις

- Από το 1879 έως το 1893 ο Τρικούπης σύναψε από το εξωτερικό εννέα δάνεια.
- Με την διαμόρφωση της φορολογίας εξαιτίας της πολιτικής του αυτής, η δυσαρέσκεια και οι αντιδράσεις του λαού μεγάλωσαν. Ο ίδιος όμως επέμενε στη συγκεκριμένη φορολογική πολιτική θεωρώντας ότι έτσι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του κράτους.



<Κάτω οι Φόροι>

- Στα τέλη του 1884 σε όλη την χώρα επικρατεί το σύνθημα :



<< *Κάτω οι Φόροι* >>

Καλλιεργητής αυτού του κόμματος ήταν ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ο οποίος εκμεταλλευόταν τη δυσφορία του λαού για τους φόρους που είχε επιβάλει ο τότε πρωθυπουργός.



Η πτώχευση

- Την περίοδο 1882-1884 η διεθνής κρίση της Ελλάδος έπληξε το εμπόριο. Την χρεοκοπία επιτάχυνε και η αναγκαστική μείωση των εξαγωγών, εξαιτίας της κρίσης όπου επικρατεί στην χώρα, με τα έσοδα να μειώνονται αντίστοιχα.

Οι βασικότερες αιτίες για την πτώχευση ήταν:

- 1) Οι παρεμβολές των μεγάλων δυνάμεων
 - 2) Η οικονομική κρίση
 - 3) Τα μεγάλα ανοίγματα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους
 - 4) Η πολιτική αστάθεια
- Έτσι ο Τρικούπης το 1893 κήρυξε την χώρα υπό πτώχευση.



Κονταροχτύπημα με τα πολιτικά άρθρα των εφημερίδων που εκπροσωπούσαν τα κόμματά τους.

Η ήττα στις εκλογές

- Στις εκλογές της 16^{ης} Απρίλιου 1895 το κόμμα του παθαίνει πανωλεθρία και ο ίδιος αποτυγχάνει να εκλεγεί βουλευτής. Χάνει την έδρα για τέσσερις ψήφους από την Άσημο Γουλιμή και αποχωρεί από την πολιτική γεμάτος πικρά, με την κλασική φράση <<Ανθ' ημών Γουλιμής...Καληνύχτα σας >>

Στη συνέχεια αποχωρεί για ένα ταξίδι στην Ευρώπη αλλά η απουσία του από την πολιτική καθίσταται εμφανής.



Η δεύτερη ευκαιρία

- Οι πολιτικοί του φίλοι τον εκθέτουν υποψήφιο για την εκλογή της επαρχίας Βάλτου, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Εκλέγεται σχεδόν παμψηφεί στις 17 Μάρτιου 1896, αλλά πέντε μέρες αργότερα η Αθήνα μαθαίνει ότι ασθενεί βαρέως στις Κάννες.

Ο θάνατός του

- Ο Χαρίλαος Τρικούπης άφησε την τελευταία του πνοή στο γαλλικό θέρετρο στις 30 Μάρτιου 1896, την ώρα που η Ελληνική πρωτεύουσα φιλοξενούσε τους Α΄ Ολυμπιακούς αγώνες. Ετάφη με την παρουσία των βασιλέων και του συνόλου του πολιτικού κόσμου, χωρίς επισημότητες όπως το είχε ζητήσει, στον οικογενειακό τάφο των Τρικούπηδων στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.



ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΚΤΕΝΙΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΛΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΗΜΑΡΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΛΓΚΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΕΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΤΣΑΜΠΟΥΙΚΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ