

Από τους μαθητές της Ε' τάξης 2023-2024

Τα Παραμύθια του μελιού.



Παραμύθια για το
μέλι

Τα
Παραμύθια
Του
Μελιού



Από τους μαθητές της Ε' τάξης 2023-2024

Κληματσίδες και μέλι

Άρια Βιολιτζή

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε ένας μελοποιός. Κάθε πολίτης του χωριού τον θεωρούσε προικισμένο, καλόκαρδο και δημοφιλή. Αν κάποιος χωρικός δε έχει μέλι, ο μελοποιός είναι η μόνη τους λύση.

Ο μελοποιός ξέμεινε από μέλι και γι αυτό πήγε στο βαθύ μελόδασος να το μαζέψει. Το δάσος ήταν τρομακτικό αλλά είχε και πάρα πολλές κληματσίδες! Εκείνος αντιστάθηκε και αποφάσισε να προχωρήσει. Λίγα λεπτά αργότερα μια κληματσίδα εμφανίστηκε από το πουθενά. Ο μελοποιός τρόμαξε αλλά ήταν προετοιμασμένος. Έβγαλε το μαχαιράκι του και έκοψε την κληματσίδα. Μόλις έφτασε στον προορισμό του, οι κληματσίδες τον περίμεναν. Έβγαλε τα δυο του ψαλίδια και έτρεξε στον μαγευτικό χώρο με το γλυκό μέλι. Οι κληματσίδες του επιτέθηκαν άγρια! Ο μελοποιός κατάφερε να κόψει όλες τις κληματσίδες, αλλά μια εμφανίστηκε από πάνω του και του τύλιξε τον λαιμό. Του μελοποιοού του κόπηκε η ανάσα και μετά από λίγα δεύτερα πέθανε.

Οι χωρικοί έμαθαν τα νέα και λυπήθηκαν πολύ. Έκαναν μια εξαίσια κηδεία, σε μια ξεχωριστή εκκλησία.

Ο Γουρλοτούλης

Ράνια Βασιλειάδου - Εβίτα Κουτσογεωργάκη

Ένα συνηθισμένο βράδυ μια κοπέλα έτρεχε αμέριμνη και ασταμάτητα στα χωράφια. Ο λόγος ήταν ότι ένας κύριος, με το όνομα «Ο ΓΟΥΡΛΟΤΟΥΛΗΣ» την κυνηγούσε για πολλή ώρα. Κάποια στιγμή η κοπέλα είδε ένα σπίτι και άρχισε να ψάχνει στις γλάστρες παντού για να βρει το αντικλείδι.

«*Το βρήκε!!!*». Ξαφνικά, ασυναίσθητα, γύρισε και τι να δει, τον Γουρλοτούλη να την κοιτάζει κατάματα και μέσα στην ψυχή της. Όταν η κοπέλα μπήκε στο σπίτι, πήγε στην κουζίνα, όπου υπήρχαν 4 βαζάκια μέλι και ένα κουζινομάχαιρο πολύ κοφτερό. Αργότερα, μπήκε στο μπάνιο και κοιτούσε έξω από το παράθυρο για να δει που είναι. Τότε γυρνάει, τον βλέπει και ανοιγοκλείνει τα μάτια της για να δει αν το φαντάζεται. Το κακό είναι ότι δεν ονειρευόταν και αποφάσισε να ρίξει απορρυπαντικό στα μάτια της, για να μην τον βλέπει. Μετά πήρα το μαχαίρι και το κάρφωσε στα αυτιά της για να μην τον ακούει. Αργότερα η κάτοικος του σπιτιού, μέσα στο οποίο ήταν η κοπέλα, την είδε και την πήγε στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Η κοπέλα ήταν με επιδέσμους και με ακουστικά στα αυτιά της, επειδή δεν μπορούσε να ακούσει αλλιώς. Μετά από λίγο, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού έφυγε και πήγε να μιλήσει με τον γιατρό. Τότε η κοπέλα έβγαλε όλα αυτά που φορούσε πάνω της, άνοιξε τα μάτια της και είδε πάλι τον ΓΟΥΡΛΟΤΟΥΛΗ!

Στο μέλλον η κοπέλα ονειρεύτηκε πως περπατούσε σε ένα δωμάτιο με μέλια και συνάντησε τον ΓΟΥΡΛΟΤΟΥΛΗ. Αυτός έτρωγε πολύ μέλι και έγινε άνθρωπος. Τότε η κοπέλα δοκίμασε λίγο μέλι και εξαφανίστηκε.



Ο ΓΟΥΡΛΟΤΟΥΛΗΣ

και η κοπέλα

Ράγια
Εβίτα

Το μέλι γιατρεύει

Φαίη Βαχάρη - Σουζάννα Αλεξανδρίδου

Κάποτε ήταν μια μέλισσα που αρρώστησε βαριά. Δεν μπορούσε να δουλέψει και ήταν πολύ λυπημένη γι αυτό. Η βασίλισσα μέλισσα την κάλεσε για να της ανακοινώσει πως πρέπει να φύγει από την κυψέλη, αφού δεν μπορεί να δουλέψει. Η μέλισσα έφυγε λυπημένη.

Στον δρόμο σκεφτόταν τις υπόλοιπες μέλισσες και όλα αυτά που της είπε η βασίλισσα. Ξαφνικά δεν μπορούσε να κουνηθεί. Κοίταξε προς τα κάτω και είδε τον ιστό μιας αράχνης. Προσπάθησε να ελευθερωθεί αλλά τίποτα. Τότε η αράχνη εμφανίστηκε από το πουθενά και είπε:

« Αν θέλεις να φύγεις, θα μου δώσεις πρώτα λίγο μέλι.» Η μέλισσα αναστέναξε αλλά δεν είπε τίποτα. Η αράχνη έφυγε και άφησε τη μέλισσα παγιδευμένη.

Είχε σχεδόν βραδιάσει όταν μια άλλη μέλισσα ήρθε και είπε:

-Ευτυχώς που σε βρήκα! Έλα, πάμε! Γρήγορα!

-Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα γλύτωνα αν δεν ήσουν εσύ.

Έφυγαν γρήγορα και κατευθύνθηκαν προς την ανατολή. Εκεί βρήκαν μια πεταλούδα.

-Γεια σας, μήπως ξέρετε που είναι η κυψέλη με το όνομα «Μέλι παντού»; ρώτησε η μια μέλισσα.

-Τι; Του καλού; ρώτησε η πεταλούδα προβληματισμένη.

-Η κυψέλη «Μέλι παντού», ξέρετε πού είναι; είπαν πιο δυνατά οι μέλισσες.

-Πλύνε! Απάντησε η πεταλούδα και ακόμα μια φορά με απορία στο βλέμμα.

-Τι έχει πάθει; ρώτησε η άρρωστη μέλισσα.

-Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε.

Πετούσαν για μέρες. Μια μέρα αντίκρισαν το ουράνιο τόξο των ευχών. Τότε ακούστηκε μια φωνή: «Όποιος ανάγκη έχει, μια ευχή κατέχει».

Η άρρωστη μέλισσα το σκέφτηκε για λίγο. Μερικές στιγμές αργότερα πήγε κοντά στο ουράνιο τόξο και είπε παρακλητικά: «θέλω λίγο μέλι». Τότε ένα βάζο μέλι εμφανίστηκε μπροστά της. Η άρρωστη μέλισσα έφαγε μια κουταλιά και γιατρεύτηκε.

Αυτή και η φίλη της επέστρεψαν στην κυψέλη πιο χαρούμενες από ποτέ.



Το αηδιαστικό μέλι

Βερονίκη Θεοφανοπούλου – Χάρης Γιαννακοπούλου

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια οικογένεια με έναν γιο , τον Τόνι. Ο Τόνι ήταν 13 χρονών και κάθε μέρα παράγγελνε από έξω γιατί έλεγε ότι τα φαγητά της μαμάς του είναι αηδία!

Πιο πολύ όμως μισούσε το μέλι γιατί έλεγε ότι μοιάζει με σάλια δράκου. Μια μέρα τα Χριστούγεννα, ο Τόνι και η μαμά του πήγαν διακοπές. Η μαμά ήθελε ο Τόνι να δοκιμάσει τα μελομακάρονά της, αλλά ο Τόνι αρνήθηκε. Έτσι η μαμά του σκέφτηκε να παίξουν ένα παιχνίδι που λέγεται «το μέλι σε κυνηγάει» . οι κανόνες είναι να ρίχνουν τα ζάρια και άμα τύχουν πάνω από τρία, να τρώνε μια κουταλιά μέλι ή αλλιώς να μην ξαναπαραγγείλουν για τρεις μέρες.

Έτσι η μαμά τον έβαλε να παίξουν. Ο Τόνι στάθηκε τυχερός και τύχαινε 1 ή 2, αλλά η μαμά τύχαινε 4 ή 5 και έτρωγε μια κουταλιά μέλι. Κάποια στιγμή ο Τόνι έτυχε 6 και σκεφτόταν τι να κάνει. Έκλεισε τα μάτια του , πήρε μια κουταλιά μέλι και το έφαγε. Για μια στιγμή δεν του άρεσε, αλλά τελικά του άρεσε πολύ. Κατάλαβε ότι το μέλι δεν ήταν και τόσο άσχημο. Η μαμά του, του έδωσε και τα μελομακάρονα και ξετρελάθηκε. Έτσι ο Τόνι σταμάτησε να παραγγέλνει και έτρωγε ότι είχε στο σπίτι.

Το αηδιαστικό μέλι



Ο κλέφτης του μελιού

Αγγελική Καφάζη

Μια μέρα, πέντε φίλοι, ο Σταύρος, η Μελίνα, ο Ηλίας, ο Χρήστος και η Όλγα, βρισκόντουσαν στο σπίτι του Σταύρου. Οι πέντε φίλοι είχαν βαρεθεί μέχρι που ο Σταύρος θυμήθηκε ότι είχε αγοράσει ένα παιχνίδι, το «θάρρος ή αλήθεια». Όμως αυτό το παιχνίδι δεν είναι σαν τα κανονικά. Υπάρχει ένα κόκκινο κουμπί ώστε όταν κάποιος πει «θάρρος», θα πρέπει να το πατήσει και θα εμφανιστεί στο μέρος που θα κάνει το θάρρος του. Επίσης υπάρχει ένα άλλο κουμπί που είναι πράσινο και είναι για την αλήθεια, ώστε αν κάποιος το πατήσει, θα ακουστεί ένας ήχος αρνητικός ή θετικός για αλήθεια ή ψέμα. Τέλος πάντων, ο Σταύρος τους το εξήγησε και όλοι συμφώνησαν να παίξουν. Ο Ηλίας είπε ότι θα ρωτήσει αυτός πρώτος. Ο Ηλίας ρώτησε τον Σταύρο:

-Θάρρος ή αλήθεια Σταύρο; είπε.

Ο Σταύρος απάντησε «θάρρος». Και του λέει ο Ηλίας να πάει να κλέψει μέλι από μια αρκούδα. Ο Σταύρος συμφώνησε κι ως φοβόταν και είπε να το δοκιμάσει. Πάτησε λοιπόν το κόκκινο κουμπί και ξαφνικά βρέθηκε δίπλα από μια σπηλιά. Ο Σταύρος δίσταζε να πάει αλλά έπρεπε, οπότε μπήκε. Προχωρούσε σιγά και προσεκτικά. Μόλις έφτασε στο βάθος της σπηλιάς είδε ένα βάζο μέλι. Το πήρε, αλλά μόλις γύρισε να φύγει είδε μια αρκούδα πολύ θυμωμένη μαζί του. Ο Σταύρος φοβήθηκε ακόμη περισσότερο κι άρχισε να τρέχει και να φωνάζει δυνατά:

-Το έκανα το θάρρος!

Μετά από λίγο εμφανίστηκε ο Σταύρος στο σπίτι του. Οι υπόλοιποι τον ρώτησαν αν έκλεψε το μέλι και τους απάντησε πως ναι.

Όλοι ήταν χαρούμενοι εκτός από τον Σταύρο που ήταν ακόμα τρομαγμένος, αλλά έζησε αυτός καλά κι εμείς καλύτερα!

Χρυσά



ΠΕΝΟΣ

Ένας άνθρωπος τρώει
μέλι και οι μεθι-
σες του παίρνουν
ψωμί