

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε να τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Η ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Επίσης η ημέρα αυτή υπενθυμίζει σε όλους εμάς ότι ο **σεβασμός στη διαφορετικότητα** του κάθε ανθρώπου και το **δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή** είναι αδιαπραγμάτευτο για όλους και για όλες.

Κατηγορίες ατόμων με αναπηρία



ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ



ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΜΠΟΔΙΟ
ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΝΟΥΝ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΡΑΪΓ



ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΜΑΤΙΑ» ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ



ΕΝΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΡΑΪΓ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΝΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ
ΑΝΕΤΑ
ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ.



ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ



ΟΙ ΔΥΟ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΖΗΤΑΝΕ

ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΟΥ ΒΑΖΟΥΝ **ΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ** ΠΟΥ ΤΟ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ



ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΝΕ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΚΑΛΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ



ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ



ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.



ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ.

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ Η ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.



Η ΚΟΠΕΛΑ ΧΟΡΕΥΕΙ



ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ



ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή ζωή, διότι η κοινωνία πολλές φορές δε λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις ειδικές τους ανάγκες. Τα άτομα αυτά βιώνουν συχνά το φαινόμενο του **"Κοινωνικού Αποκλεισμού"**. Αισθάνονται δηλαδή την περιθωριοποίηση και στέρση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, που πρέπει να είναι κοινά σε όλους τους πολίτες ενός κράτους.



Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ΙΣΗ με τη δική μας. Έχουν επιθυμίες και ανάγκες όπως εσύ...ενδιαφέροντα και χόμπι όπως εσύ...

Μπορεί να ξεχωρίσω στα αθλήματα
μπορεί και όχι...

<http://www.Disabled.gr>



ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ Παραολυμπιονίκης: παγκόσμιο ρεκόρ 240 kg



Το να αγαπάμε λοιπόν και να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ας μη ξεχνάμε όμως πως λέξεις όπως **αγάπη** και **αποδοχή** δεν αρκεί μόνο να τις λέμε αλλά και να τις αισθανόμαστε και να τις εννοούμε...



Τσακίρογλου Αναστασία
Εκπαιδευτικός Παράλληλης στήριξης