



Αναμνήσεις μιας βιβλιοθήκης

4ο Δημοτικό Σχολείο Κρουδαλλού

Αφηγείται ο γάτος Γοδεφρίγος

Έχω μια βιβλιοθήκη στο σχολείο μου εγώ...

την φροντίζω, την προσέχω

και πολύ την αγαπώ!



4ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Μπήκε ο Σεπτέμβρης και μετά τις καλοκαιρινές μου διακοπές...έπρεπε να γυρίσω στο 4^ο δημοτικό σχολείο Κορυδαλλού! Εκεί εργάζομαι σαν βιβλιοθηκάριος! Περνάω πολύ ωραία, μέσα στα βιβλία και μέσα στα παιδιά!!! Μάλιστα φέτος με καλωσόρισαν...και χάρηκα πολυυυυυυ!!!!



Κάποιος θα σκέφτει...μα τι κάνει ένας γάτος μέσα σε μια βιβλιοθήκη! Οουου...πάρα πολλά έχω να κάνω!! Πάνω απ' όλα όμως χαίρομαι που βλέπω τι κάνουν τα παιδιά!

Θέλετε να μάθετε κι εσείς πώς περνάνε τα παιδιά μέσα στην βιβλιοθήκη;;;...Διαβάστε παρακάτω και θα μάθετε....

Μήνας Οκτώβριος...

Η βιβλιοθήκη ανοίγει!

Τα παιδιά έρχονται στην βιβλιοθήκη και δανείζονται βιβλία...αλλά όχι μόνο!!! Για τον μήνα Οκτώβριο, τα πρωτάκια μας μπήκαν για πρώτη φορά στην βιβλιοθήκη και έμαθαν τους κανόνες!! Οι υπόλοιπες τάξεις έφτιαξαν από μια ιστορία! Πώς;

Αφού δανείστηκαν βιβλία, τα ξεφύλλισαν και ο καθένας βρήκε μία λέξη από το βιβλίο του. Με όσες περισσότερες λέξεις μπορούσαν, από αυτές, έφτιαξαν όλοι μαζί μια ιστορία!!!

Μπόλικη φαντασία και οι αταίριαστες λέξεις ενώθηκαν και προέκυψαν όμορφες ιστορίες!!

Για να τις δούμε...

Μια φορά και έναν καιρό **100 ακατάστατες νεράιδες** περπατούσανε στον δρόμο. Λίγο παρακάτω **150 δεινοσαυράκια** - **εργάτες**, με έναν **εκσκαφέα** έκαναν μία τεράστια **λακκούβα**.

Ξαφνικά από την λακκούβα πετάχτηκε ένα **θηρίο** ασπρόμαυρο και είπε «Πάω να συμμετάσχω σε έναν **διαγωνισμό** ηλεκτρικών παιχνιδιών. Πήγε στον διαγωνισμό και κέρδισε. Το βραβείο ήταν να κερδίσει **ΦΙΛΟΥΣ**!!

Τελικά έγιναν όλοι φίλοι: νεράιδες, δεινοσαυράκια, θηρίο... και όλοι μαζί τραγουδούσαν, χόρευαν και έφτιαχναν **...κοτσίδες**!!!

Μια φορά και έναν καιρό **8 φαντάσματα** ζούσαν σε ένα εγκαταλελειμμένο **πειρατικό πλοίο**. Αρμένιζαν στην θάλασσα, ώσπου είδαν μια **γοργόνα** με χρυσή **ουρά**. Η γοργόνα τρόμαξε όταν τους είδε και ξαφνικά **άνοιξαν οι ουρανοί** και αστραπές παντού άρχισαν να πέφτουν, έφταναν ως το **φεγγάρι**. Τότε εμφανίστηκε ένας **δράκος** που με την πύρινη ανάσα του έκαψε τα πάντα μέχρι την **σαβάνα**.

Τελικά όλα αυτά τα έβλεπε με την φαντασία της μια **χελώνα** που καθόταν παρέα με μια **νεράίδα** και διάβαζαν ένα **βιβλίο**!!!


B1

Μια φορά και έναν καιρό ένας **δεινόσαυρος** ζούσε σε ένα δάσος λαβύρινθο και παρόλα αυτά **δεν χανόταν ποτέ**. Μια μέρα έφτασαν στο δάσος με ένα μαγικό **χαλί** η **Αλίκη** και η **Γιασμίν** και μόλις είδαν τον δεινόσαυρο τρόμαξαν. Τότε ο δεινόσαυρος τους είπε «Μη φοβάστε, είμαι καλός!!» και έγιναν φίλοι.

Τελικά οι δύο κοπέλες κάλεσαν τον δεινόσαυρο στο **παλάτι** τους για να φάνε όλοι μαζί **12 σοκολάτες**, το αγαπημένο τους γλυκό. Ο δεινόσαυρος έφτασε μπροστά στην **είσοδο** του παλατιού φορώντας ένα **πουά** παπιγιόν και μόλις τον είδαν οι φίλες του, έτρεξαν όλοι μαζί να απολαύσουν τις γλυκύτερες σοκολάτες...

B2

B3



Μια φορά και έναν καιρό ο **Ηρακλής** μπήκε σε μια **σπηλιά**. Εκεί συνάντησε έναν **Τιτάνα**, μία **γάτα** και έναν **δεινόσαυρο** και έπαιξαν όλοι μαζί το παιχνίδι των **αγγλικών**. Τελικά κέρδισε ο Τιτάνας. Όταν η γάτα **Αθηνά** ακούμπησε το μοναδικό **τραπέζι** που υπήρχε στην σπηλιά, άνοιξε μια **πύλη** για μια μαγική **εποχή**. Εκεί περάσαν υπέροχα και έβλεπαν **χελιδονόψαρα**...

Γ2

Μια φορά και έναν καιρό ο **Θησέας** πάλεψε με έναν **ταύρο**. Από την μάχη αυτή νίκησε ο Θησέας που χαρούμενος για την νίκη του ήταν έτοιμος να γιορτάσει τα **Χριστούγεννα**!! Δυστυχώς όμως **αρρώστησε**, στο πλευρό του είχε μια **πριγκίπισσα** που του στάθηκε και τον βοήθησε να αναρρώσει. Όσο ήταν άρρωστος, έβλεπε εφιάλτες με **πουλιά**, **ανθρώπους**, **φίδια** και **φόνους**, αλλά η πριγκίπισσα τον βοηθούσε πάντα να ηρεμήσει. Τελικά του **δοθηκε** μια ακόμη **ευκαιρία** και κατάφερε να γίνει καλά και να συνεχίσει να είναι ο **ήρωας** που όλοι ξέρουμε..

Δ3

Μια φορά και έναν καιρό ο **παππούς** **ντετέκτιβ** Γιώργος πήγε με ένα **φορτηγό** στα **Κακάβρυτα**. Στον δρόμο είδε **βουνά**, **χωριά** και **αετούς** να πετούν. Ξαφνικά είδε να τρέχουν **λύκοι** και **λιοντάρια** για να ξεφύγουν από μια τεράστια **σκιά**. Ήταν η σκιά του **θεού του δάσους** που ήταν **θυμωμένος**, γιατί οι λύκοι και τα λιοντάρια μάλωναν και χαλούσαν την τροφική αλυσίδα. Τότε ο ντετέκτιβ βοήθησε τον θεό του δάσους και όλοι μαζί χαρούμενοι και χαμογελαστοί πήγαν ένα ταξίδι στην **Αλεξάνδρεια**.

Δ2

Μια φορά και έναν καιρό ο **ντετέκτιβ** **Κλουζ** με τις βρωμερές **πατούσες**, πήγε σε ένα **νησί** για να βρει πληροφορίες για έναν **πόλεμο** ανάμεσα σε **γουρούνια**, **ψάρια** και **αετούς**. Από την **μάχη** που παρακολούθησε νίκησαν και πήραν πολύ **χρυσό**, οι αετοί με την βοήθεια των **ιπποτών** που έριχναν στους αντιπάλους βρωμερά **αρώματα**. Μετά την νίκη τους, οι αετοί πήγαν στο σπίτι τους και είδαν μια ταινία **Disney** με έναν άνθρωπο **πεθαμένο** που έγινε φάντασμα..

Γ1

Μια φορά και έναν καιρό ο κύριος **Στίλτον** και ένας **βραδύποδας** πήγαν σε ένα **ποντικονήσι**. Εκεί βρήκαν μια τεράστια **τρύπα** που μέσα έπαιζαν μπάλα ο **Οδυσσέας** με έναν **πειρατή**. Ο Οδυσσέας έβαλε **γκολ** και κέρδισε μια **περιπέτεια** στο **Χόγκουαρτς**. Όταν έφτασε είδε μια **χιονισμένη πόλη** και μια όμορφη **πριγκίπισσα** που έκανε **κούνια** δίπλα σε ένα **θαλασινό** τοπίο. Ο Οδυσσέας αποφάσισε να μείνει μακριά από άλλες περιπέτειες και έζησε μαζί με την πριγκίπισσα. Ο κύριος **Στίλτον** και ο **βραδύποδας** αποχαιρέτησαν τον Οδυσσέα με ένα **πάρτυ** στο οποίο πέρασαν όλοι υπέροχα!!

Δ1



Μια φορά και έναν καιρό ο **Βασιλάκης** πήγε ένα ταξίδι στην Ελλάδα, για να τραγουδήσει σε μια **χορωδία** γιατί είχε πολύ καλή **φωνή**. Στο ταξίδι του χάθηκε, γιατί ο δρόμος ήταν σαν **λαβύρινθος**. Βρέθηκε σε ένα **μουσείο** και είδε ήρωες του '21 και το **σπαθί** του Κολοκοτρώνη. Στην διπλανή αίθουσα της επιστήμης είδε πειράματα για τον **ηλεκτρομαγνητισμό**. Εκεί υπήρχαν και πολλά **παιδιά**. Ένα από αυτά, ο **Πανταξίξ**, που του άρεσε το **ποδόσφαιρο**, είπε στον Βασιλάκη να πάνε στο γήπεδο να παίξουν. Πήγαν σε ένα **χωράφι** και ενώ έπαιζαν έπεσε στην **θάλασσα**, βαθιά στον **ωκεανό**, ένας **αστεροειδής**. Μόλις συνήλθαν, πήγαν στο καφενείο και άκουσαν στην τηλεόραση, στις ειδήσεις, ότι ο αστεροειδής έφερε εξωγήινους: έναν **χιονάνθρωπο** και ένα **μωράκι** με **κεραίες**. Ο ήρωάς μας, ο Βασιλάκης, καλωσόρισε τους εξωγήινους στην γη και όλοι μαζί τον βοήθησαν να πάει στην χορωδία!!

ΣΤ2

Μια φορά και έναν καιρό, ένα **τέρας**, ο **Ρουφ**, ζούσε σε ένα **μοναστήρι**, στο υπόγειο του οποίου, υπήρχε ένας **λαβύρινθος**. Σε ένα δωμάτιο του μοναστηριού, υπήρχαν πολλές **κούκλες**, με τις οποίες το τέρας έπαιζε παραστάσεις και διοργάνωνε **φεστιβάλ** για τους ανθρώπους. Στο τέλος των παραστάσεων, το τέρας τους έτρωγε και κρεμούσε τα οστά τους σε μια **κλωστή** γύρω από το μοναστήρι. Τα οστά έφεραν στην γη έναν **θανάσιμο ιό**, που κατέστρεφε όλα τα χρήματα στον κόσμο. Οι άνθρωποι, λυπημένοι, άρχισαν να **ζωγραφίζουν λεφτά** και να φτιάχνουν και **σπίτια** από αυτά. Τότε το τέρας στενοχωρήθηκε και σκέφτηκε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Τους είπε «**Γεια σας**, ήρθα να βοηθήσω...» και τι έκανε; Κατέστρεψε όλα τα οστά και οι άνθρωποι ξαναβρήκαν τα λεφτά τους. Το τέρας σταμάτησε να τρώει ανθρώπους και άρχισε να τρώει τις κούκλες. Ποτέ ξανά δεν έκανε παράσταση! Και έζησε ευτυχισμένος παρέα με λίγους φίλους- ανθρώπους που είχε αποκτήσει!!

Ε2

Ουαου...τι υπέροχες ιστορίες!!! Μα τι θα γίνει τον Νοέμβρη στην βιβλιοθήκη μας;

Μια φορά και έναν καιρό, στην **Νέα Υόρκη**, ο **Μπάμπης ποντικός**, ξεκίνησε έναν **πόλεμο** με την **πάπια Τζίνα**. Στάθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλον, κρατώντας τις **σημαίες** τους, μια γκρι σημαία με ένα τυράκι ο ποντικός και μια κίτρινη σημαία με καλαμπόκι η πάπια. Πριν ξεκινήσει η μάχη, άρχισε να βρέχει, οπότε έπρεπε να κρατάνε και **ομπρέλα**. Τελικά η βροχή δυνάμωσε και αποφάσισαν να διακόψουν πριν καν ξεκινήσουν. Ο καθένας πήγε στην **καλύβα** του. Ο **Μπάμπης**, ο ποντικός, που είχε και **γενέθλια**, ένιωθε **μοναξιά** και αποφάσισε να πετάξει στον ουρανό 2 **χαρταετούς** που έγραφαν **Disney** και να φωνάξει την φίλη του, την **Γκλόρια ποντίκισ** να δούνε μαζί ταινία. Εκείνη του είπε ότι θα φωνάξει και την πάπια Τζίνα για να τα βρουν και να μην πολεμήσουν. Όταν ήρθε η πάπια Τζίνα, ευχαρίστησε και τα δύο ποντίκια και έδωσε στην **Γκλόρια** ένα **δαχτυλίδι**, για να την ευχαριστήσει που τους ένωσε. Η βραδιά ήταν υπέροχη με πίτσα και **ταινία**, ενώ η βροχή έπεφτε δυνατά. Όλοι ήταν χαρούμενοι!!!

ΣΤ1

Μια φορά και έναν καιρό οι **Βίκινγκς** αποφάσισαν να κάνουν ένα ταξίδι στην **Ελλάδα**. Στο ταξίδι αυτό συνέβησαν **εκρήξεις ηφαιστειών**, **παλίρροιας**, **κατακλυσμοί** και η γη βρισκόταν σε κίνδυνο. Τότε οι Βίκινγκς ταξίδεψαν στα μακρινά **άστρα** για να βρουν **διαστημική τεχνολογία** και να σώσουν την γη. Στο μακρινό αυτό ταξίδι συνάντησαν μια **νεράιδα** η οποία τους βρήκε την λύση. Τους είπε να ψάξουν την **Maserati** η οποία είχε στο πίσω κάθισμα ένα μπουκαλάκι με **άρωμα** που μύριζε πορτοκάλι, να το πάρουν και να ψεκάσουν όλους τους ανθρώπους. Τότε οι άνθρωποι θα μάθουν να **επικοινωνούν** μεταξύ τους και να ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο, αλλά και για τον πλανήτη γη. Η **Maserati** έπρεπε να βρεθεί...

Ε1

