

Επίσκεψη του εκπαιδευτικού Νικ. Σουτόπουλου στο Δημοτικό Σχολείο Έμπας Πάφου και συμμετοχή σε δράσεις του

Μετά την τελετή βράβευσης στο Πανευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο κ. Σουτόπουλος, μετά από σχετική πρόσκληση από τη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Έμπας Πάφου κα Μαρίνα Γρηγορίου, είχε την ευκαιρία να παρευρεθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, στις 8.30 σε ειδική εκδήλωση με διάφορες δράσεις στο Δημοτικό Σχολείο Έμπας Πάφου, που αποτελεί το σχολείο εκπαιδευτικής σύμπραξης μας στον 10^ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό «Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες», με τον οποίο αποσπάσαμε το [1ο βραβείο τραγουδιού](#) με τη δημιουργική ομάδα συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης ο κ. Σουτόπουλος είχε την ευκαιρία να παρευρεθεί τόσο σε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της Ε1΄τάξης και τη διεξαγωγή μαθήματος με «Γονείς και Παιδιά στα ίδια Θρανία» με την εποπτεία και καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Μαρίνας Ματθαίου, όσο και να παρακολουθήσει το ειδικό αφιέρωμα και εκδήλωση του σχολείου στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή.

Κεντρικό πρόσωπο παρουσίασης του αφιερώματος ιστορικής μνήμης στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο του 1974 και τραγικός αυτόπτης μάρτυρας αλλά και πρόσφυγας ήταν η κα Χαρίτα Μάντολες, που μας αφηγήθηκε με μοναδικό και παραστατικό τρόπο την τραγωδία που έζησε κατά την απόβαση των Τούρκων εκείνο το καλοκαίρι του '74 στην ακτή της Κυρήνειας, αλλά και την εν ψυχρώ εκτέλεση συγγενικών της προσώπων.

Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τον κ. Σουτόπουλο να γνωρίσει από κοντά τόσο το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο Πάφου, όσο και μια όψη του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου (εκπαιδευτικές υποδομές, σχολικός εξοπλισμός, αναλυτικά προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό προσωπικό και οργανωτική δομή).

Ωστόσο, είχε την ευκαιρία να συναντήσει εκεί και την μικρή αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών και Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας, που έκαναν εκείνες τις ημέρες τις πρώτες επαφές γνωριμίας εκεί, προκειμένου να αδελφοποιηθούν με το Δημοτικό Σχολείο Έμπας Πάφου, την επόμενη σχολική χρονιά.



Συνάντηση με εκπαιδευτικούς από το 1^ο Δ.Σ. Κόνιτσας στο Δ.Σ. Έμπας Πάφου



«Γονείς και μαθητές στο ίδιο θρανίο» στην Ε΄ τάξη του Δ.Σ. Έμπας Πάφου



Συνεργασία γονέων και μαθητών για μια μέρα με ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία



Αναμνηστική ανάρτηση από την επίσκεψη αντιπροσωπίας 1^{ου} Δ.Σ. Κόνιτσας στην Πάφο



Ο εκπαιδευτικός Ν. Σουτόπουλος συνομιλεί με Κύπριους μαθητές στο Δ.Σ. Έμπας Πάφου



Αναμνηστική φωτο της αντιπροσωπείας του 1^{ου} Δ.Σ. Κόνιτσας με την Ελληνοκύπρια δασκάλα της Ε΄ τάξης Μαρίνα Ματθαίου και τον εκπαιδευτικό Ν. Σουτόπουλο



Χαρακτηριστική διαθεματική προσέγγιση για την ημέρα ιστορικής μνήμης και τιμής προς τους αγνοούμενους και πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο του 1974



Ο εκπαιδευτικός Ν. Σουτόπουλος με την αφηγήτρια και βιώσασα την κυπριακή τραγωδία της τουρκικής εισβολής στην Κυρήνεια της κατεχόμενης Β. Κύπρου το 1974



Επίδοση αναμνηστικών δώρων από την επιτυχή σύμπραξη των δύο σχολείων Ελλάδας-Κύπρου από τον Ν. Σουτόπουλο στη Διευθύντρια του Δ.Σ. Έμπας Πάφου Μαρίνα Γρηγορίου και την εκπαιδευτικό της Ε΄ τάξης Μαρίνα Ματθαίου



Παραστατική ανάρτηση μαθητών για την εκδήλωση ιστορικής μνήμης στο σχολείο τους



Ιστιοφόρο στο όμορφο λιμανάκι της Πάφου



Ο εκπαιδευτικός-Συντονιστής σύμπραξης των δύο σχολείων Ελλάδας-Κύπρου και εκπρόσωπος του 4^{ου} Δ.Σ. Ιωαννίνων Νίκος Σουτόπουλος, κατά την επιστροφή του στο αεροπλάνο, παίρνοντας μαζί του και πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτό το συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι στη Μεγαλόνησο.