



17 Νοεμβρίου 1973

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Ένα παιδί αφηγείται

Ποίημα από τον Βασίλη και τον Μάνο



1050 χιλιόκυκλοι

Ποίημα από την Ελένη και τη Μαρία



14 Νοεμβρίου 1973

N

17/11

By OneWildShark

14^η Νοεμβρίου 1973

Χρονικό από τον Σπύρο



Τα κάγκελα

Ποίημα από την Αθηνά



Ακορντεόν

Απαγγέλει η Βασιλική 🎷



Αν θέλεις να λήγεις
άνθρωπος, δεν θα παύεις
ούτε στιγμή ν' αγωνίζεσαι
για την ειρήνη και για το δικαίωμα

Τ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

Αν θέλεις να λήγεις άνθρωπος

Ποίημα από τη Βάσια και την Εύη



Εδώ πολυτεχνείο

Ποίημα από την Διονυσία



16 Νοεμβρίου 1973



ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ



Ένα παιδί αφηγείται

Ποίημα από τον Βασίλη και τον Μάνο



Δακρυγόνα

N

17/11

Σαν σήμερα

ΚΑΤΟ
ΣΧΟΛΗ

By OneWildShark

15^η Νοεμβρίου 1973

Χρονικό από τον Σπύρο

N

17/11

Σαν σήμερα

By OneWildShark

16^η Νοεμβρίου 1973

Χρονικό από τον Δημήτρη



Έκκληση από τον ραδιοσταθμό των φοιτητών

διαβάζει ο Οδυσσέας



Γενική έκκληση

Διαβάζει ο Οδυσσέας



Χαρμόσυνο γεγονός

“**Α**υτή τη στιγμή, Έλληνες, αυτή τη στιγμή,
στην πόρτα μας σταμάτησε ένα τανκ!
Ο λοχαγός σήκωσε το χέρι και μας χαιρέτησε!
Αυτή τη στιγμή, Έλληνες, αυτή τη στιγμή,
Ο στρατός είναι δικός μας,
δεν θα μας χτυπήσουν!
Αυτή τη στιγμή σήκωσε το χέρι και μας χαιρέτησε
ένας λοχαγός. Δεν θα μας χτυπήσουν!
Μόνο το σίδερο είναι δικό τους,
οι καρδιές είναι δικές μας. Δεν θα μας χτυπήσουν.
Αυτή τη στιγμή,
αδελφώνονται στους δρόμους
πολίτες και φαντάροι.
Δεν θα μας χτυπήσουν!
...ένα άλλο χέρι σηκώθηκε
και διέταξε “μια!” »

Χαρμόσυνο γεγονός

Ποίημα από τον Δημήτρη

N

17/11

Σαν σήμερα

By OneWildShark

Χρονικό 17^{ης} Νοεμβρίου 1973



Χρονικό 17^{ης} Νοεμβρίου 1973



Εκείνη τη νύχτα

Ποίημα από τον μαθητή Κλείβις

Το αγόρι και η πόρτα

Εκεί που έπεσε
είναι μια κόκκινη λίμνη,
ένα κόκκινο δέντρο,
ένα κόκκινο πουλί.
Σηκώθηκε όρθια
η πεσμένη καγκελόπορτα-
χιλιάδες άλογα.
Λαός καβαλίκεψε.

Κομνηνέ! - φωνάξαμε.
Γύρισε και μας κοίταξε
δε φορούσε επίδεσμο
ούτε στεφάνι.
Άσπρα άλογα, κόκκινα άλογα
και μαύρα, πιο μαύρα-
καλπασμός, - η ιστορία
Να προφτάσουμε.



ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Το κέρδος

Ποίημα από τον Κωνσταντίνο



Ένας ζεστός Νοέμβρης

Ποίημα από τον Γρηγόρη

Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του
Πολυτεχνείου έγιναν το σύμβολο
της έκφρασης του δεσμώτη λαού.



Μπήκαν στην πόλη

Τραγούδι από τη χορωδία

Εμείς που μείναμε

Τραγούδι από τη χορωδία

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος.

Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος

Πρώτη εκτέλεση: Βίκυ Μοσχολιού,
ΝΥΝ & ΑΕΙ, 1974.

Εμείς που μείναμε
θα τρώμε το πρωί
μια φέτα από του ήλιου το καρβέλι,
ένα τσαμπί σταφύλι από τ' αμπέλι
και δίχως πια του φόβου το τριβέλι,
μπροστά θα προχωράμε στη ζωή.

Εμείς που μείναμε
θα βγούμε μια βραδιά
στην ερημιά να σπείρουμε χορτάρι
και πριν για πάντα
η νύχτα να μας πάρει
θα κάνουμε τη γη προσκυνητάρι
και κούνια για τ' αγέννητα παιδιά.

Εμείς που μείναμε
στο χώμα το σκληρό
για τους νεκρούς
θ' ανάψουμε λιβάνι
κι όταν χαθεί
μακριά το караβάνι
του χάρου του μεγάλου πεχλιβάνη,
στη μνήμη τους θα στήσουμε χορό.

Χελιδόνι σε κλουβί

Τραγούδι από τη χορωδία

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης



Μαλαματένια λόγια

Τραγούδι από τη χορωδία

Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος

Πρώτη εκτέλεση:

Λάκη Χαλκιά,
Χαράλαμπο Γαργανουράκη
Τάνια Τσανακλίδου

Οι στίχοι του κομματιού γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της Χούντας και υπέστησαν λογοκρισία.

Το κομμάτι αναφέρεται στο εργατικό κίνημα και πρόκειται για μία αφήγηση από την περίοδο της Κατοχής έως και την επταετία της Χούντας.

Μερικοί στίχοι παραποιήθηκαν, όπως για παράδειγμα αντί του «κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία» έχουμε «κομπανία» και αντί του «και ξημερώνοντας Παρασκευή» έχουμε «μέρα κακή». Παρασκευή έγινε το πραξικόπημα, ενώ Παρασκευή δολοφονήθηκε και ο Γρηγόρης Λαμπράκης.

Το κομμάτι απέκτησε μεγάλη φήμη και διασκευάστηκε ή ερμηνεύτηκε από διάφορους Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Γιάννης Χαρούλης

Πηγή: **ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ**, Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια