

Μια φορά στο δάσος.



Σχ. Έτος: 2016-2017 · Τάξη Ε'

Μια φορά στο δάσος...

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μεγάλο δάσος με μικρά και μεγάλα δέντρα. Εκεί ζούσαν χιλιάδες ζώα όπως: Σκύλοι, λύκοι, αλεπούδες και πολλά κουνούπια.

Κάθε απόγευμα μαζεύονταν τα ζώα στο ξέφωτο και έπαιζαν. Το βράδυ όμως αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα. Εκεί που ήταν όλα καλά έρχονταν τα κουνούπια και τους έσπαγαν τα νεύρα και όχι μόνο αυτό, τους τσιμπούσαν και όλοι φαγουρίζονταν. Σαν λύση βρήκαν το κουνουπέλαιο. Εκτός απ' αυτό οι άνθρωποι είχαν κι αυτοί το ίδιο πρόβλημα.

Έτσι αποφάσισαν να ραντίσουν το δάσος με ένα υγρό το οποίο θα σκότωνε τα κουνούπια. Το έκαναν αυτό και πολλά κουνούπια έφυγαν ενώ τα υπόλοιπα πέθαναν.

Παπαχατζίδης Βασίλης



Μια φορά στο δάσος

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα πανέμορφο δάσος της Βραζιλίας ζούσε ένα ξεχωριστό παιδί ο Τζότζο. Επίσης οι δυο καλύτεροι φίλοι της ζούγκλας, ο Μίλτος ο τίγρης, ο Σνέικ το φίδι και ένας υπέροχος δασοφύλακας.

Ένα βράδυ καθώς περπατούσε στο δάσος ο Τζότζο έγινε κάτι πολύ κακό. Ο Μίλτος ήταν πάρα πολύ αγριεμένος και πεινασμένος, και όρμηξε πάνω στον Τζότζο και τον πλήγωσε στο πόδι.

Για καλή του τύχη ο δασοφύλακας ήταν κοντά και έτρεξε αμέσως. Έδιωξε το Μίλτο με το όπλο του και φρόντισε το τραύμα του Τζότζο μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Τελικά μετά από λίγες ώρες ο Τζότζο έγινε καλά και δεν κράτησε κακία στο Μίλτο, γιατί δεν έπρεπε να περπατάει μόνος στο δάσος εκεί που ζούνε τα λιοντάρια.

Ο Μίλτος βρέθηκε με το φίλο του τον Σνέικ στο δάσος και έτσι τελείωσε η μικρή ιστορία μας.

Γιώργος Λουλουδάκης



Μια φορά στο δάσος...

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα όμορφο και χαρούμενο δάσος. Εκεί ήταν κι ένα κορίτσι που μιλούσε στα ζώα και το έλεγαν Φωτεινή. Η Φωτεινή γνώρισε ένα πάντα που το έλεγαν Λένα. Η Φωτεινή και η Λένα έγιναν φίλες πολύ αγαπημένες.

Μια μέρα οι δυο τους συνάντησαν μια κακιά μάγισσα. Μια πάρα πολύ κακιά μάγισσα... Ένα πρωινό η Λένα έχασε τη μαμά της. Την είχε πάρει η κακιά μάγισσα! Γιατί; Ήθελε να πάρει εκδίκηση. Η Λένα πήγε αμέσως στη φίλη της τη Φωτεινή, και της είπε όσα είχαν συμβεί. Η Φωτεινή είπε: «Θα βρούμε τη μαμά σου Λένα!» Την άλλη μέρα η Λένα και η Φωτεινή πήγαν στο σπίτι της μάγισσας. Μόλις την είδαν να φεύγει μπήκαν στο σπίτι και είδαν τη μαμά-πάντα. Δεν πρόλαβαν να τη σώσουν και η μάγισσα γύρισε και τις έπιασε κι αυτές.

Τότε όμως ήρθε ο μπαμπάς-πάντα, σκότωσε τη μάγισσα και ελευθέρωσε τη Λένα, τη μαμά-πάντα και τη Φωτεινή.

Έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Μαρία Σταύρου



Μια φορά στο δάσος...

Μια φορά και έναν καιρό σε ένα δάσος
ζούσαν πολλά ζώακια.

Σε ένα μεγάλο δέντρο ζούσε μια σοφή
κουκουβάγια. εκεί επίσης ζούσε και ο
Ντάμπο το ελάφι.

Έγιναν αμέσως φίλοι.

Ισιδώρα Σταυρουλάκη



ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ...

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια εξωτική χώρα, τη Βραζιλία, υπήρχε ένα όμορφο δάσος. Σε αυτό το δάσος ένας παράνομος κυνηγός πήγε για να κυνηγήσει αλεπούδες.

Ένα παιδί ο Μέσι είχε βγει για μια βόλτα. Εκεί τον βρήκε ένα πουλί ο Ερωδιός και του είπε:
ΕΡΩΔΙΟΣ: Έλα γρήγορα! Ένας παράνομος κυνηγός θέλει να χτυπήσει τον κύριο Αλεπούδη.

ΜΕΣΙ: Εντάξει, θα φωνάξω την αστυνομία και θα έρθει να τον συλλάβει.

ΕΡΩΔΙΟΣ: Γρήγορα γιατί η κυρία Ερωδιού θα λιποθυμήσει και δεν είναι αυτό το πρόβλημα αλλά ότι είναι εκατό κιλά και αν πέσει πάνω μου θα με λιώσει.

ΜΕΣΙ: Εντάξει, θα κάνω ότι μπορώ. Σε 10 λεπτά θα έρθω με την αστυνομία για να συλλάβει τον παράνομο κυνηγό.

Ραφαήλ Γουδουσάκης



Μια φορά στο δάσος...

Μια φορά κι έναν καιρό είχα πάει με τους γονείς μου σε ένα όμορφο δάσος. Που είχε λουλούδια, πεταλούδες, κουκουβάγιες, λαγούς και σκαντζόχοιρους.

Εκείνη την ώρα ένας περαστικός πέταξε ένα τσιγάρο και αμέσως άναψε μια μεγάλη φωτιά. Μετά εγώ με τους γονείς μου πήραμε την πυροσβεστική. Ήρθε η πυροσβεστική έσβησε την φωτιά και μετά έφυγε.

Όταν είδα το δάσος να καίγεται ένιωσα πολύ χάλια και στεναχωρήθηκα. Και θα ήθελα οι άνθρωποι να είναι πολύ προσεκτικοί

Ελένη Χαρίτογλου



Μια φορά στο δάσος...

Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από εκατοντάδες χρόνια, υπήρχε ένα δάσος όπου ζούσαν πλάσματα μικρά και μεγάλα όπως έντομα, πουλιά, λύκοι, αρκούδες και φίδια.

Η ζωή κυλούσε ήρεμα και οι μέρες, οι μήνες και τα χρόνια περνούσαν γρήγορα. Κάποτε όμως εμφανίστηκαν στο δάσος άνθρωποι. Είχαν φέρει μαζί τους μεγάλα μηχανήματα και άρχισαν να κόβουν τα δέντρα. Από το θόρυβο όμως ξύπνησε η μεγάλη καφέ αρκούδα που κοιμόταν στη σπηλιά της. Όταν οι άνθρωποι την είδα να έρχεται κατά πάνω τους το έβαλαν στα πόδια. Φοβήθηκαν τόσο πολύ που δεν ξαναφάνηκαν στο δάσος.

Από τότε οι άνθρωποι δεν ξαναήρθαν στο δάσος, η αρκούδα κοιμάται ήσυχη στη σπηλιά της και τα υπόλοιπα ζωάκια χαίρονται τη ζωή στο όμορφο δάσος τους.

Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Αναστασία Μπακιρτζή



Μια φορά στο δάσος...

Μια φορά σε ένα δάσος της Ρωσίας ήτανε χειμώνας . Ο ήρωάς μας εδώ είναι ο Τιμ η τίγρης. Ο Τιμ και οι φίλοι του έπαιζαν κρυφτό όπου μετά από λίγο βράδιασε και όλοι πήγανε στα σπίτια τους να κοιμηθούν.

Το πρωί ο Τιμ άκουσε να χτυπά η πόρτα. Η μαμά του άνοιξε και είδε το φίλο του Τιμ τον Τζόνι το σκιουράκι μαζί με τους γονείς του. Ο μπαμπάς του Τζόνι άρχισε να διηγείται γιατί ήρθανε εδώ. «Όλοι μας κοιμόμασταν όταν μας ξύπνησε ο Τζόνι και είπε πως άκουσε έναν περίεργο θόρυβο. Μετά τον ακούσαμε κι εμείς. Βγήκαμε να δούμε και είδαμε κάτι ανθρώπους να κόβουνε το δέντρο μας. Φύγαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Κοιμηθήκαμε στο κρύο. Το πρωί είδαμε ένα σπίτι. Ο Τζόνι είπε ότι κάπου το ήξερε το σπίτι αυτό. Χτυπήσαμε την πόρτα και άνοιξε. Μετά είδαμε εσάς.» Ο μπαμπάς του Τιμ φώναξε όλα τα ζώα και τους είπε αυτό που έγινε. Τα ζώα ενώθηκαν όλα μαζί για να νικήσουν τους Ξυλοκόπους.

Μετά από λίγες μέρες τα ζώα βρήκαν τους ξυλοκόπους και τους όρμησαν. Οι ξυλοκόποι φοβήθηκαν τόσο πολύ που δεν ξαναέκοψαν κανένα δέντρο. και έτσι οι φίλοι μας έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Δημήτρης Βαλαβάνης



Μια φορά στο δάσος...

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν στο δάσος ένας παπαγάλος, ένα φίδι και μια αλεπού που ήταν κολλητές φίλες.

Μια μέρα ήρθαν στο δάσος κάποιοι άνθρωποι για να κάνουν πικ νικ. Αφού έφαγαν σκόρπισαν τα σκουπίδια τους παντού. Ο παπαγάλος είδε τους ανθρώπους που βρώμιζαν το περιβάλλον και πήγε να βρει την αλεπού και το φίδι.

ΑΛΕΠΟΥ: Γιατί είσαι αναστατωμένος παπαγάλε;

ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ: Αλεπού, ήρθαν άνθρωποι στο δάσος και βρωμίζουν το περιβάλλον.

ΦΙΔΙ :Τι πρέπει να κάνουμε;

ΑΛΕΠΟΥ :Έχω μια ιδέα! Γιατί δεν πηγαίνει ο παπαγάλος κοντά στους ανθρώπους να τους πει να μην πετούν τα σκουπίδια τους στο δάσος;!

ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ: Καλή ιδέα, πηγαίνω αμέσως!

Αφού ο παπαγάλος πλησίασε αρκετά τους ανθρώπους άρχισε να τούς μιλάει με ανθρώπινη ομιλία. «Παιδιά, μη μολύνετε το περιβάλλον. Το δάσος θα καταστραφεί και θα γίνει ένας σκουπιδότοπος!» Οι άνθρωποι τα έχασαν όταν άκουσαν τον παπαγάλο να μιλάει, κατάλαβαν το λάθος τους και μάζεψαν αμέσως όλα τα σκουπίδια.

Από τότε έζησαν αυτοί καλά και τα ζώα του δάσους καλύτερα.

Τζίντεμ Αμέτογλου



Μια φορά στο δάσος...

Μία φορά κι έναν καιρό σε ένα όμορφο δάσος της νότιας Αμερικής Ζούσαν οι μικροί μας φίλοι ο Sam το φίδι και ο Nick το σαλιγκάρι.

Ήταν μια συνηθισμένη μέρα και ο Sam με το Nick πήγαν μαζί στο σχολείο. Όταν άρχισε το μάθημα είπε η δασκάλα: « Παιδιά, σήμερα θα πάμε εκδρομή στην εξοχή».

Μόλις όμως έφτασαν στον προορισμό τους ξέσπασε μια τρομερή καταιγίδα. Αστραπές και κεραυνοί έπεφταν συνέχεια. Ένας κεραυνός έπεσε τόσο κοντά τους ώστε το σαλιγκάρι κινδύνεψε να καεί.

Τα ζωάκια ήταν τρομοκρατημένα αλλά η δασκάλα τους έδινε θάρρος. Έτρεξαν γρήγορα κι ευτυχώς βρήκαν καταφύγιο σε μια κουφάλα δέντρου. Όταν τελείωσε η καταιγίδα βγήκε στον ουρανό ένα πανέμορφο ουράνιο τόξο.

Όταν τελικά η εκδρομή τελείωσε οδηγήθηκαν όλα τα ζωάκια στα σπίτια τους με ασφάλεια. Αυτή η εκδρομή θα τους έμενε για πάντα αξέχαστη.

Έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Πασχάλης- Άγγελος Κατσιακούδης



Μια φορά στο δάσος...

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα πολύ όμορφο δάσος με πολλά λουλούδια και πευκόδεντρα.

Στο δάσος αυτό ζούσε ένας σκίουρος μαζί με το φίλο του το σκαντζόχοιρο. Μια μέρα εκεί που κάθονταν κάτω από τη σκιά ενός πεύκου είδαν ένα γίγαντα με τους βοηθούς του, τα κακά ξωτικά, να πλησιάζουν. Όταν έφτασε κοντά τους ο γίγαντας τους ανακοίνωσε ότι θα κόψει όλα τα δέντρα του δάσους και θα ξεριζώσει όλα τα λουλούδια.

Οι δυο φίλοι φοβήθηκαν με όσα άκουσαν και γι' αυτό φώναξαν τις δυο αρκούδες και όλα τα ελάφια του δάσους για να σκεφτούν πως θα διώξουν το γίγαντα από το δάσος. Μόλις τα έμαθαν αυτά τα ζώα έδρασαν πολύ γρήγορα. Οι αρκούδες δάγκωσαν τα πόδια του γίγαντα και τα ελάφια τα έβαλαν με τα ξωτικά.

Τελικά ο γίγαντας και τα ξωτικά έφυγαν και δεν πείραξαν ποτέ το δάσος αυτό. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου



Μια φορά στο δάσος...

Μια φορά κι έναν καιρό εγώ με την ξαδέλφη μου πήγαμε μια εκδρομή στο δάσος.

Εκεί είδαμε μια χελώνα και ακούσαμε τα πουλάκια που κελαηδούσαν. Είδαμε και πολλές μέλισσες που πήγαιναν από λουλούδι σε λουλούδι.

Ξαφνικά άρχισε να βρέχει. Ευτυχώς είχα πάρει μαζί την ομπρέλα μου και δε βραχήκαμε.

Όταν σταμάτησε η βροχή κάναμε κι άλλες βόλτες και αργότερα γυρίσαμε στο σπίτι.

Αϊσέ Δεμερτζή Χασάνογλου



Μια φορά στο δάσος...

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα δάσος μαγικό. Ήτανε μαγικό γιατί τα ζώα που ζούσαν εκεί είχανε και από ένα μαγικό ραβδί. Ένα ραβδί που τους είχε δώσει η νεράιδα του δάσους για να προστατεύονται από τους κακούς ανθρώπους.

Ο κύριος αρκούδος, ο κύριος σκίουρος, ο Ράκης ο περιστεράκης, ο Λάκης ο σκουλικάκης και η Ρίτσα η περιστερίτσα ήτανε πολύ καλοί φίλοι και μια μέρα όπως κάθε μέρα έκαναν τον περίπατό τους στο δάσος. Ξαφνικά εμφανίστηκαν πολλά τεράστια φορτηγά με κακούς ανθρώπους που ήθελαν να κόψουν τα δέντρα του μαγικού δάσους τους.

Στην αρχή φοβήθηκαν. Ο κύριος σκίουρος κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο μαζί με τον κύριο αρκούδο ενώ οι υπόλοιποι κρύφτηκαν στα φύλλα των δέντρων. Σύντομα όμως κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν κάτι για να σώσουν το δάσος. Έτσι έβγαλαν όλοι τα ραβδιά τους και, με αρχηγό τον αρκούδο, άρχισαν να κυνηγούν τους ανθρώπους μέχρι να τους διώξουν.

Αφού τα κατάφεραν σκέφτηκαν πως δεν πρέπει ν' αφήσουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Μεταμόρφωσαν λοιπόν, με τη βοήθεια των ραβδιών τους, μερικά λουλούδια σε δασοφύλακες για να τους προστατεύουν συνέχεια. Από τότε το δάσος τους έμεινε για πάντα μεγάλο και καταπράσινο και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Χρήστος Κηπουρός

