

Γειά σας αγαπημένα μου παιδιά!

Μπήκε η Άνοιξη για τα καλά! Έρθε ο Μάης, ο τελευταίος μήνας της άνοιξης.. ο ομορφότερος όλων και γέμισε η πλάση λουλούδια και μυρωδιές...

Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε μερικά λουλούδια μέσα από το αλφαβητάρι των λουλουδιών!















Πόσα διαφορετικά λουλούδια.. πόσα χρώματα ξεχωριστά..

Τοιο λουλούδι σου άρεσε περισσότερο από αυτά που είδες και γιατί; Μπορείς να το περιγράψεις με δικά σου λογάκια;

Τώρα θα γνωρίσουμε τον παρακάτω πίνακα του πολύ γνωστού ζωγράφου Πικάσο! (ανεύρεση πίνακα στον παρακάτω σύνδεσμο.

<http://www.picasso.com/picasso-line-art.aspx> )



Pablo Picasso ©, "χέρια με λουλούδια", 1958

Κοιτάξτε! Ένα χέρι κρατάει ένα μπουκέτο λουλούδια. Θα θέλατε να το κάνετε κι εσείς; Βάψτε με τέμπερα την παλάμη σας ή σχεδιάστε με ένα μολύβι το σχήμα της παλάμης σας και χρωματίστε τη. Μέσα στην παλάμη ζωγραφίστε λουλούδια, σαν να τα κρατάτε! Που θα θέλατε να τα προσφέρετε αλήθεια; Γίνετε και εσείς ζωγράφοι!

**Και τώρα μουσική!**

Ακούμε την «Άνοιξη» από τις «Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι.

Μαζί με την μαμά και τον μπαμπά θα μπειτε στο YouTube και στην αναζήτηση θα γράψεις με τη βοήθεια των γονιών σου τις λέξεις άνοιξη βιβάλντι και θα ακούσεις το μουσικό αυτό κομμάτι.

Ακούστε τη μουσική ξανά και χορέψτε όπως νιώθετε τη μελωδία!

Και με αφορμή τα λουλούδια.. το τραγούδι «Γεια σου Κύριε Μενεξέ» σε στίχους Οδυσσέα Ελύτη, τραγουδισμένο από την Ελένη Βιτάλη. Με τον ίδιο τρόπο όπως είπαμε παραπάνω.

**Ας παίξουμε:**

Μέτρησε τις μαργαρίτες

<https://learningapps.org/watch?v=pg12tva3k20&fbclid=IwAR2BhjaZNnf2Ct5h7SbFWnLRIoDhBD3Vildp74c6dfGDlbAJjW6IK-qNnXU>

Βάλε στη σωστή σειρά τις παπαρούνες

<https://learningapps.org/watch?v=ppjn1ykr320>

Σας στέλνω πολλά φιλιά!!!