

Παιδάκια γεια σας,

Είναι απαραίτητο να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο σπίτι μας. Άλλωστε το κάνουμε εδώ και πολλές εβδομάδες και σίγουρα καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό. Ποιο είναι αυτό;

Να σταθούμε απέναντι σε έναν ιό και να τον αντιμετωπίσουμε. Αυτός ο ιός θέλει να μας κάνει όλους φίλους αλλά εμείς δεν θέλουμε, για αυτό και του κρυβόμαστε. Ξέρετε όπως το κρυφτό που παίζουμε στο σχολείο, στο σπίτι και οπουδήποτε αλλού θέλουμε!

Πλησιάζει ο καιρός όμως που θα τον νικήσουμε γιατί έχουμε μάθει τις πονηριές του και εμείς του ξεφεύγουμε. Έτσι απλά!!

Τι κάνουμε λοιπόν και του ξεφεύγουμε; Πάμε όλοι μαζί να δούμε;

Είναι πολύ εύκολο. Αρκεί να περάσουμε το ποντίκι μας πάνω από τα **παρακάτω υπογραμμισμένα γράμματα** και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες.

Μας περιμένει μια απίστευτη ιστορία για αυτόν τον **κύριο** που θέλει να μας πλησιάσει.

Εμείς τι πρέπει να κάνουμε;

Διαβάστε προσεκτικά με τα ματάκια σας την κάθε εικόνα και προσπαθήστε να πείτε στους γονείς σας τι καταλάβατε.

Στη συνέχεια διαβάστε με τη βοήθειά τους τι γράφει από κάτω. Γυρίστε σελίδα και συνεχίστε.....

Σε κάθε σελίδα σας περιμένει και μία έκπληξη (**Ουάου!!!!**)

Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον!!!!!!

https://www.minedu.gov.gr/Corona_GREEK_version.pdf

Ναι!!! Αλλά κάπου εδώ είναι και τα συναισθήματά μας. Ξέρετε αυτό που νοιώθουμε την κάθε στιγμή!!

Τα συναισθήματα μας λοιπόν δουλεύουν συνέχεια όπως και η καρδιά μας.

Μπορείτε να ζωγραφίσετε τα συναισθήματά σας στις φατσούλες που σας δίνονται ή να φτιάξετε τις δικές σας φατσούλες και να ζωγραφίσετε σε αυτές.

Έπειτα μπορείτε να ζωγραφίσετε αυτόν τον περίεργο ιό, όπως εσείς τον φαντάζεστε.

Είστε μεγάλοι ζωγράφοι. Το έχετε αποδείξει άλλωστε!!!!!!

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ