

Αθήνα, 26/1/2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε για μία ακόμα φορά, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό: να προετοιμαζόμαστε αιφνιδιαστικά, μεταμεσονύκτια, μετά την -προφορική- εξαγγελία της Κυβέρνησης, για τηλεκπαίδευση, με αφορμή τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

Η απαίτηση αυτή των αρμοδίων και ιδιαίτερα ο εμπαιγμός από πλευράς Υπουργείου, ότι δηλαδή τάχα "όλα δουλεύουν ρολόι", μας ωθεί στη σύνταξη του κειμένου αυτού. Είναι μια διαμαρτυρία για το φιάσκο που κάποιοι τολμούν να ονομάζουν εκπαίδευση και για την διαδικασία που εκβιάζει τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν από το σπίτι τους την τηλεκπαίδευση, με τα δικά τους μέσα, ή να προσέρχονται στο σχολείο για να διαπιστώνουν για μια ακόμη φορά τα μεγάλα τεχνικά προβλήματα και την ουσιαστική αδυναμία να γίνει μάθημα. Αφήνουμε στην άκρη τον κίνδυνο φυσικής προσέγγισης των σχολικών κτιρίων, αλλά και τα άλλα προβλήματα που δημιουργούν σε μας τους γονείς η έλλειψη ειδικής άδειας για τους εργαζόμενους, η απουσία παροχής βοήθειας σε τεχνικά μέσα κλπ. Σχολεία με παμπάλαιους ή/και χωρίς καθόλου υπολογιστές ή με «χαμηλές ταχύτητες» στο Διαδίκτυο, αφού καμία μέριμνα δεν υπήρξε για τις ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και μία «ριμάδα» διαδικτυακή σύνδεση ικανή να «σηκώνει» πάνω από τρία μηχανήματα. Αυτό τουλάχιστον συμβαίνει στο δικό μας σχολείο...

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας για υλοποίηση της "τηλεκπαίδευσης" μόνο από το χώρο του σχολείου και με τα μέσα που αυτό προσφέρει μας βρίσκει σύμφωνους. Ας γνωρίζουν ότι εάν η απόφασή τους παραμείνει η ίδια και για τις επόμενες εξαγγελίες (ενδεικτικά, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές έχει ήδη παρθεί από το Υπουργείο απόφαση για τηλεκπαίδευση την Πέμπτη και Παρασκευή 27 και 28-1-2022) ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 40^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αθηνών θα σταθεί στο πλευρό τους.

Από την άλλη θεωρούμε ότι υποτιμάει την νοημοσύνη μας το υποκριτικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για απώλεια διδακτικών ωρών εξαιτίας της κακοκαιρίας, ενώ η ολιγοήμερη

ενεργοποίηση του Γολγοθά της τηλεκπαίδευσης εξυπηρετεί μόνο επικοινωνιακές ανάγκες του Υπουργείου και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, παρά προσφέρει λύσεις.

«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» φρόντισαν να μας μάθουν οι δικοί μας δάσκαλοι... Και επειδή κατά πως φαίνεται για κάποιους τα λάθη δεν είναι διδακτικά, ας αποφασίσουν οι αρμόδιοι, έστω και την ύστατη ώρα, την αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό αυτές τις συνθήκες και ας σκεφτούν άλλους τρόπους να καλύψουν τις χαμένες διδακτικές ώρες... όπως ας πούμε καλύπτοντας τα λειτουργικά κενά που υπάρχουν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και τα κενά λόγω Covid που συνεχώς δημιουργούνται με αποτέλεσμα την απώλεια πολλών ωρών μαθημάτων.

Η Πρόεδρος



Μάγδα Ζήνδρου



Ο Γραμματέας



Ιωάννης Σαλούστρος