

Τζότζο, ο μικρός σκαντζόχοιρος και ΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

της Ειρήνης Πετρίδου

(ένα παραμύθι για το περιβάλλον)

Εικόνες από Google clipart

<http://mikromikronip.blogspot.com/>





“Τζότζο , Τζότζο ξύπνα!!” φώναξε
αναστατωμένη η Άρια η πεταλούδα.
” Τι συμβαίνει Άρια τι έπαθες, γιατί
φωνάζεις;” ρώτησε ο Τζότζο που είχε
τρομάξει από τις φωνές της.
” Τζότζο όλοι οι φίλοι μας αρρώστησαν
κάτι κακό συμβαίνει πρέπει να τους
βοηθήσουμε! Πάμε Τζότζο! Πάμε στη
λίμνη να δεις!”
Ξεκίνησαν γρήγορα για τη λίμνη με τον
Τζότζο να είναι πολύ ανήσυχος. Τι να είχε
συμβεί άραγε;

Έφτασαν στη μικρή λίμνη και βρήκαν τον βάτραχο να κλαίει. Δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Η λίμνη ήταν γεμάτη σκουπίδια. “Τι έγινε Ιγκόρ; Είσαι καλά;” ρώτησε ο Τζότζο. “Τζότζο πάει το σπίτι μου χάθηκε, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Η βατραχίνα και τα παιδάκια μας αρρώστησαν” είπε αναστενάζοντας ο Ιγκόρ και συνέχισε. “ Μία μεγάλη παρέα ανθρώπων ήρθε εκδρομή στη λίμνη και φεύγοντας άφησε όλα τα σκουπίδια της εδώ. Τι θα κάνουμε Τζότζο;” “Θα βρούμε μία λύση Ιγκόρ πάω να δω πως είναι οι άλλοι και θα τα πούμε το απόγευμα στο ξέφωτο” είπε ο Τζότζο και συνέχισε.



Ειρήνη Πετρίδου

Όταν έφτασε στο ποταμάκι, βρήκε την Πίτσα την αρκουδίτσα σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το ποτάμι μύριζε άσχημα και πολλά ψάρια είχαν πεθάνει. Δίπλα στο ποτάμι είδε έναν αγωγό από όπου έβγαινε βρώμικο τοξικό νερό. Κατάλαβε....

“Τζότζο πρέπει κάτι να κάνουμε...” ψιθύρισε η Πίτσα που πονούσε γιατί μάλλον είχε φάει κάποιο δηλητηριασμένο ψάρι.

“Κάτι θα σκεφτούμε αρκουδίτσα θα συναντηθούμε όλοι το απόγευμα στο ξέφωτο” είπε ο Τζότζο και έφυγε βιαστικός.



Το κακό συνεχίστηκε. Στην μεγάλη λίμνη βρήκε την Πουπού την αλεπού, το Μπο τον ασβό τον Σφυρίχτρα το φίδι και τη Ρίνα τη σκαντζοχοιρίνα εξαντλημένους και άρρωστους. Η λίμνη ήταν γεμάτη σκουπίδια. Σίγουρα θα ήπιαν νερό και θα αρρώστησαν. Δεν πίστευε στα μάτια του. “Μα υπάρχουν τόσο ασυνείδητοι άνθρωποι;” σκέφτηκε.

“Φίλοι μου κάντε υπομονή, θα σκεφτούμε μία λύση. Θα σας περιμένω το απόγευμα στο ξέφωτο” είπε ο Τζότζο και κατευθύνθηκε στο κοντινό δασάκι.



Ειρήνη Πετρίδου

Κατεβαίνοντας την πλαγιά είδε πολλά δέντρα κομμένα και τον φίλο του τον σκίουρο να κλαίει. “Τι έπαθες φίλε μου Άκη; Ποιος έκοψε όλα τα δέντρα της πλαγιάς;” ρώτησε.

“ Αχ Τζότζο πάει το σπίτι μου... άνθρωποι Τζότζο, άνθρωποι έκοψαν τα δέντρα..” είπε το σκιουράκι. “ Κι εγώ έχασα την φωλιά μου και φοβήθηκα!” συνέχισε.

“Το απόγευμα θα συναντηθούμε όλοι στο ξέφωτο, έλα κι εσύ Άκη θα βρούμε μία λύση!” είπε ο Τζότζο θέλοντας να καθησυχάσει τον φίλο του. Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί.




Στο δασάκι βρήκε την Λόνα τη χελώνα. Έδειχνε να είναι άρρωστη και πολύ λυπημένη. “Πρόσεχε Τζότζο, ένα σπασμένο μπουκάλι να μην κοπείς” φώναξε με όση φωνή μπορούσε να βγάλει.” Δες Τζότζο, δες, αυτοί οι άνθρωποι δεν μας σκέφτονται καθόλου....”

Ο Τζότζο δεν ήταν πλέον μόνο λυπημένος αλλά άρχισε και να θυμώνει.

“ Λόνα θα σε περιμένω το απόγευμα στο ξέφωτο, πρέπει να βρούμε μία λύση” είπε ο Τζότζο και πήγε προς το μονοπάτι που οδηγούσε στην κυψέλη.





Είδε τη Μελένια να κρατάει το κεφάλι της. “Μελένια είσαι καλά;” ρώτησε. “Αχ Τζότζο, ο αγρότης που έχει δίπλα το χωράφι του χρησιμοποίησε εντομοκτόνα που δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μολύνθηκαν τα λουλούδια εδώ γύρω. Πέταξα το πρωί να ρουφήξω λίγο νέκταρ και μάλλον δηλητηριάστηκα και δεν έχω δυνάμεις ούτε να πετάξω.” είπε η Μελένια.

“Μελένια αν μπορέσεις έλα το απόγευμα στο ξέφωτο, θα μαζευτούμε όλοι εκεί να δούμε τι θα κάνουμε” είπε ο Τζότζο που τώρα ήταν ακόμα πιο θυμωμένος.

Στο λιβάδι με τις γαλάζιες ανεμώνες συνάντησε το λαγό που έτρεχε φοβισμένος. “Τζότζο κήκε το σπίτι μου κάποιιο άνθρωποι έβαλαν φωτιά και καταστράφηκαν όλα” είπε φοβισμένος ο λαγός “Πως έγινε αυτό λαγέ;” ρώτησε ο Τζότζο.



“ Αχ Τζότζο, μία παρέα ανθρώπων ήρθε δίπλα στο σπίτι μου το βράδυ, άναψε φωτιά, έψησε, τραγούδησε αλλά όταν έφυγαν δεν έσβησαν καλά την φωτιά και κάηκαν δέντρα και η φωλιά μου. Στο τσακ τη γλίτωσα. Ευτυχώς που έβρεξε χθες βράδυ και δεν κάηκε όλο το δάσος.” είπε ο λαγός. “Ευτυχώς λαγέ. Έλα μαζί μου στο ξέφωτο να δούμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε” είπε ο Τζότζο και ξεκίνησαν για το ξέφωτο όπου θα συναντιόντουσαν με όλους τους φίλους του.



Όταν έφτασαν ήταν όλοι ήδη εκεί. “Λοιπόν φίλοι μου, σε όλη τη διαδρομή, σκεφτόμουν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να σώσουμε τα σπίτια μας και τους εαυτούς μας. Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι το σπίτι το δικό μας είναι και σπίτι των ανθρώπων, είναι η γη μας, ο πλανήτης μας. Αν καταστραφεί το δικό μας σπίτι, θα καταστραφεί και το σπίτι των ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι άμυαλοι και ασυνείδητοι και ότι θέλουν όλοι να καταστρέψουν τη Γη. Τα παιδιά μας αγαπάνε! Τι θα λέγατε να μιλήσουμε στα παιδιά και αυτά μετά στους μεγάλους;” πρότεινε ο Τζότζο. Όλοι βρήκαν την ιδέα υπέροχη.



Γεια σας παιδιά! Αυτή
είναι η Γη μας. Πως
σας φαίνεται; Τι
νομίζετε ότι σας λέει;




**ΒΟΗΘΗΣΤΕ
ΜΕ!!!**




Συζητάμε με τα παιδιά και καταγράφουμε
όλες τις απόψεις τους

Ειρήνη Πετρίδου



Ας ρωτήσουμε τη
Γη μας γιατί
αρρώστησε και ας
ακούσουμε
προσεκτικά τι έχει
να μας πει!



Παιδιά θα με βοηθήσετε; Αν καταλάβετε εσείς
σίγουρα θα σωθώ! Είμαι ο πλανήτης σας, το σπίτι
σας και εσείς είστε το μέλλον αυτού του πλανήτη!
Είστε έτοιμοι να με ακούσετε;
Λοιπόν παιδιά υπάρχουν κάποιοι ασυνείδητοι
άνθρωποι που δεν σκέφτονται και τα
καταστρέφουν όλα....

Ειρήνη Πετρίδου

Αυτοί οι άνθρωποι
παιδιά, καίνε τα
δάση μου!

HELP



Και πολλά ζώα
κινδυνεύουν....



Αυτοί οι άνθρωποι
ρίχνουν σκουπίδια στη
στεριά και στη θάλασσα
μου!



Ειρήνη Πετρίδου



Επίσης, ρίχνουν τοξικά υγρά
από τα εργοστάσια στους
ποταμούς και τις θάλασσες!

HELP



Ειρήνη Πετρίδου

Πολλά ζώα
κινδυνεύουν και
πεθαίνουν

HELP

Ένα παράδειγμα είναι και η
χελώνα καρρέτα- καρρέτα που
τρώει τις πλαστικές σακούλες
που βρίσκει στον ωκεανό γιατί
τις περνάει για μέδουσες που
είναι το αγαπημένο της
φαγητό. Και ξέρετε τι παθαίνει;
Ασφυξία, δηλαδή δεν μπορεί
να αναπνεύσει και πεθαίνει κι
αυτή!



Ειρήνη Πετρίδου

Αυτοί οι άνθρωποι παιδιά,
μολύνουν τον αέρα μου με τα
καυσαέρια από τα αυτοκίνητα
και τα εργοστάσια!

HELP

Και όλοι εμείς, αλλά
κι εσείς παιδιά
αναπνέουμε
μολυσμένο αέρα
και
αρρωσταίνουμε!



Ειρήνη Πετρίδου

Και όλα αυτά τα καυσαέρια, η μόλυνση του αέρα, το κόψιμο των δέντρων που καθαρίζουν τον αέρα μας, οδηγούν στην **κλιματική αλλαγή**.



Μπορείτε να δείτε τα βίντεο:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

<https://youtu.be/Yz6HJNfpHeo>


SAVE OUR PLANET!!!

<https://youtu.be/L99QWDWjpyk>



Πλημμύρες, φωτιές, λιώσιμο των πάγων, ξηρασία, ισχυρές καταιγίδες, υπερθέρμανση του πλανήτη μας, είναι τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής!

Ειρήνη Πετρίδου

A cartoon illustration of a sad Earth with a speech bubble and a hedgehog. The Earth is on the left, looking down with a frown. A speech bubble above it contains text. On the right, a brown hedgehog is looking towards the Earth. Another speech bubble above the hedgehog contains text. The background is a bright blue sky with a sun, clouds, and a green grassy field.

Καταλάβετε παιδιά γιατί
αρρώστησα; Πως νομίζετε ότι
μπορείτε να με βοηθήσετε;
Πείτε μου τις ιδέες σας!

Μπράβο παιδιά!
Είστε υπέροχοι!
**ΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ
ΓΗΣ!**
Για να δούμε παρακάτω
τα βρήκατε όλα;

Ειρήνη Πετρίδου

Τι μπορώ να κάνω για το περιβάλλον ...



αναδασώνω



προστατεύω τα δέντρα



αποφεύγω να ανάβω
φωτιά στο δάσος



προστατεύω τα ζώα



φροντίζω τη
θάλασσα



διατηρώ την παραλία καθαρή



Εικόνα από: <http://dreamkindergarten.blogspot.com/2013/05/5.html>

Τι μπορώ να κάνω για το περιβάλλον ...



αποφεύγω να μετακινούμαι
με αυτοκίνητο



χρησιμοποιώ για τις
μετακινήσεις μου το ποδήλατο



επιβάλλω στα εργοστάσια να
ελέγχουν την εκπομπή ρύπων



φυτεύω λουλούδια



ποτίζω τα φυτά



αποφεύγω να χρησιμοποιώ
το κλιματιστικό



Ειρήνη Πετρίδου

Εικόνα από: <http://dreamkindergarten.blogspot.com/2013/05/5.html>

Τι μπορώ να κάνω για το περιβάλλον ...



ανακυκλώνω



δεν πετώ σκουπίδια
κάτω



διατηρώ το
περιβάλλον καθαρό



εξοικονομώ ενέργεια ! Κλείνω
το διακόπτη !



χρησιμοποιώ εναλλακτικές
μορφές ενέργειας



δε σπαταλώ το νερό

ZHEI ANGH - <http://dreamkindergarten.blogspot.gr/>



Τι λέτε παιδιά θα τα
καταφέρετε να κρατήσετε
καθαρό το περιβάλλον; Ας
ακούσουμε το τραγούδι:



<https://youtu.be/8UiXw8b9jCw>

Ειρήνη Πετρίδου

Η Γη μας παιδιά άρχισε να χαμογελάει. Για σκεφτείτε τώρα πως θα μπορούσατε να ευαισθητοποιήσετε τους μεγάλους;



Φτιάξτε τα περικάρπια των **ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ**, φορέστε τα και ξεκινήστε τις δράσεις. Είμαι πολύ περήφανη για σας παιδιά και πολύ σίγουρη ότι μαζί θα τα καταφέρουμε!



● REDMI NOTE 9 PRO
● AI QUAD CAMERA



Ειρήνη Πετρίδου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ



ΥΛΙΚΑ: Ρολό από χαρτί υγείας ή κουζίνας, χρωματιστά χαρτιά, σύμβολα που μπορείτε να σκεφτείτε μόνοι σας που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, ψαλίδι, κόλλα, χρώματα

Ειρήνη Πετρίδου

Εμείς παιδιά γράψαμε κι ένα σύνθημα σε ένα μεγάλο πανό! Γράψτε κι εσείς το δικό σας μαζί με μια ζωγραφιά για να ευαισθητοποιήσετε τους μεγάλους! Σας ευχαριστούμε παιδιά! Με τη βοήθειά σας το δάσος μας θα σωθεί και οι περιπέτειες με τον αγαπημένο μας Τζότζο θα συνεχιστούν.



ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ!
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!



Ειρήνη Πετρίδου

Δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε

- Φυτέψετε ένα ή περισσότερα δέντρα στο σχολείο σας ή στον κήπο σας.
- Φυτέψετε λουλούδια και άλλα φυτά και μάθετε να τα φροντίζετε
- Φτιάξτε κουτιά ανακύκλωσης και ανακυκλώστε υλικά.
- Οργανώστε με την τάξη σας ή με την οικογένεια και τους φίλους σας μία εθελοντική δράση καθαρισμού μιας περιοχής.
- Ζωγραφίστε τη Γη των ονείρων σας



**Ας γίνουμε όλοι
ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ για την
ΓΗ μας, για το σπίτι μας!**



Ειρήνη Πετρίδου