

Ώρα για παραμυθοσαλάτα!

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο
Παπουτσωμένος Γάτος που ζούσε σε
ένα ωραίο κάστρο!



Μια μέρα αποφάσισε
να επισκεφθεί τη φίλη
του τη Χιονάτη που
έμενε σε ένα μικρό
σπιτάκι στο δάσος!



Στον δρόμο του για εκεί, άκουσε
φωνές και είδε από μακριά τον λύκο
να κυνηγάει την Κοκκινοσκουφίτσα η

οποία κρατούσε ένα καλάθι και πήγαινε το φαγητό στη γιαγιά της.



Τότε ο Παπουτσωμένος Γάτος αναστατώθηκε και σκέφτηκε ότι κάτι πρέπει να κάνει για να βοηθήσει την Κοκκινοσκουφίτσα.

Έτσι, έτρεξε πολύ γρήγορα προς τα

σπίτια που είχαν χτίσει λίγο πιο κάτω
οι φίλοι του, τα τρία γουρουνάκια.



Φτάνοντας εκεί, τους εξήγησε τι είχε
γίνει και αποφάσισαν όλοι μαζί να
στήσουν μια παγίδα στον
λύκο. Έκοψαν δρόμο από το
μονοπάτι και με τα εργαλεία που
είχαν μαζί τους άνοιξαν μια μεγάλη

τρύπα, την κάλυψαν με κλαδιά,
άχυρα και πετρούλες για να μη
φαίνεται κι αφού βρήκαν την
Κοκκινοσκουφίτσα, κρύφτηκαν όλοι
μαζί πίσω από κάτι δέντρα και
περίμεναν να εμφανιστεί ο λύκος!



λοιπόν, εκείνος εμφανίστηκε
τρέχοντας και κατα'ι'δρωμένος,
κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια
και μπισκότα στα χέρια. Έπεσε μέσα
στην τρύπα και άρχισε να φωνάζει

"βοήθεια"...

Εκείνη τη στιγμή βγήκαν από την κρυψώνα τους όλοι και είπανε στον λύκο: "Σε είδαμε , λύκε, να κυνηγάς την Κοκκινοσκουφίτσα και γι'αυτό φτιάξαμε αυτήν την παγίδα!"

Ο λύκος με τρεμάμενη φωνή τους εξήγησε ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στην Κοκκινοσκουφίτσα αλλά ήθελε να της δώσει τα λουλούδια και τα μπισκότα...κι αμέσως τους τα έδειξε!

Τότε όλοι κατάλαβαν ότι ο λύκος έλεγε αλήθεια κι έτσι αποφάσισαν να πάνε όλοι μαζί στη Χιονάτη να φάνε τα μπισκότα και να δώσουν σ'εκείνη

την ανθοδέσμη με τα λουλούδια!

'Ετσι κι έγινε...

Η Χιονάτη χάρηκε πάρα πολύ που
είδε τους αγαπημένους της φίλους.

'Όλοι μαζί πέρασαν όμορφα!

...και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς
καλύτερα....