

Ώρα για...παραμυθοσαλάτα!

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Χιονάτη , ένα κατάλευκο κορίτσι που ζούσε με τους εφτά νάνους , κάτι μικρά αγόρια που την αγαπούσαν πολύ!





Δίπλα στο αγρόκτημα που ζούσαν ,
έμεναν τρία γουρουνάκια που
περνούσαν τη μέρα τους παίζοντας
αλλά πάντα μακριά από τον κακό
λύκο.



Μια μέρα ,
λοιπόν , εκεί που έπαιζαν ,
συνάντησαν την κακιά μάγισσα η
οποία δεν αγαπούσε καθόλου τη
Χιονάτη αλλά ούτε και τα
γουρουνάκια, γενικότερα κανέναν

παιδικό ήρωα ή πρωταγωνιστή
παιδικού παραμυθιού.



Τότε άρχισαν να
τρέχουν για να μην τα πιάσει και τους
δώσει πιέζοντάς τα, το
δηλητηριασμένο μήλο. Ευτυχώς
κατάφεραν να ξεφύγουν και λίγο πριν
μπουν ξανά στη φωλίτσα τους ,
εμφανίστηκε μπροστά τους ο
Πινόκιο!

Ο Πινόκιο ήταν ένα αγόρι που του
άρεσε να λέει ψέματα ,
στενοχωρώντας έτσι τη νερα'ι'δούλα
του και τον φίλο του τον Τζεπέτο.



Ο Πινόκιο και τα τρία γουρουνάκια,
λοιπόν, ξεκίνησαν να πάνε μία βόλτα

στο ποτάμι κι εκεί συνάντησαν τη Χιονάτη. Η Χιονάτη εκείνη τη στιγμή μάζευε αγριολούλουδα. Χάρηκε που είδε τους φίλους της κι αποφάσισαν να πάνε όλοι μαζί στο σπίτι του Παπουτσωμένου Γάτου.

Εκείνος δε γνώριζε κάτι και χάρηκαν όλοι με αυτήν την έκπληξη. Σε πολύ λίγα λεπτά πρόλαβε κι έφτιαξε ένα πλούσιο~σε εδέσματα~τραπέζι, έφαγαν, γέλασαν και πέρασαν

ευχάριστες στιγμές...

Λίγο πριν αποχωριστούν για βράδυ ,
υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν να
είναι όλοι τους πηγή έμπνευσης για
πολλούς παλιούς και νέους
συγγραφείς ώστε να μη
σταματήσουν ποτέ να
δημιουργούνται νέα παραμύθια
γεμάτα χαρά , τόλμη , αγάπη ,
γενναιότητα , κάστρα , ιππότες και
νεράιδες...

'Ετσι κι έγινε.....και γίνεται...

Η υπόσχεσή τους τηρείται ακόμα.....