

Η ζωή αλλιώς...



4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων





Μια φορά κι έναν καιρό σε μια μικρή,
παραθαλάσσια και διάσημη πόλη
ζούσαν κάποια πανέμορφα,
πανεξυπνα, πλούσια, δυναμικά και
επιτυχημένα Σκυλιά!



Η Ζωή κυλούσε υπέροχα... έβγαιναν τις βόλτες τους στην παραλία ντυμένα με την τελευταία λέξη της μόδας, είχαν κινητά τελευταίας τεχνολογίας, απολάμβαναν τον καφέ τους και το φαγητό τους στα υπέροχα καφέ και εστιατόρια της πόλης...







...και είχαν πάντα μαζί τους
τα αγαπημένα τους Ανθρώπιακια, όλα ράτσας,
που δεν τα άφηναν μόνο τους στο σπίτι,
γιατί ήταν ιδιαίτερα φιλόανθρώπια!



Τα Ανθρώπια αυτά ζούσαν δίπλα στα Σκυλιά
ζωή χαρισάμενη...

δεν είχαν κανένα παράπονο... τα είχαν όλα...
άψυχο φαγητό και νερό, ιατρική φροντίδα και
περιποίηση, πολλές βόλτες στη φύση, ταξίδια, άνετη
ζωή, χωρίς ανασφάλεια και άγχος!




Ένωσαν την αγάπη των Σκυλιών,
χόρταιναν χάρδια και αγκαλιές
και ποτέ δε φαντάζονταν
ότι αυτό, θα μπορούσε κάποια στιγμή,
να αλλάξει!







Κι όμως... Ξημέρωσε μια μέρα που η ζωή ήταν αλλιώς...

Τα Σκυλιά απορροφημένα από τις δυσκολίες της καθημερινότητας, από το άγχος που έφερνε το κυνήγι της επιτυχίας και της αναζήτησης της τελειότητας, από την έλλειψη χρόνου ενασχόλησης με τα αγαπημένα τους Ανθρώπιακια άλλαξαν...





Μειώθηκαν οι βόλτες με τα Ανθρωπάκια στην παραλία, περιορίστηκαν οι δαπάνες για καλή τροφή και περιποίηση, τα Σκυλιά άρχισαν να αδιαφορούν για τα Ανθρωπάκια τους, δυσκολεύονταν να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί τους και το χειρότερο... έψαχναν τρόπους να τα ξεφορτωθούν!






Η μικρή, παραθαλάσσια και διάσημη πόλη
έχασε την ομορφιά της!

Σε κάθε στενό, σε κάθε οικόπεδο, σε
κάθε πάρκο, σε κάθε πεζοδρόμιο υπήρχε
και ένα παρατημένο Ανθρωπάκι...





...με κατεβασμένα τα αυτάκια του και με ένα λυπημένο προσωπάκι, να περιμένει λίγο φαγητό, ένα χάδι, ένα βλέμμα, ένα ενδιαφέρον, αλλά κυρίως να ελπίζει ότι το αφεντικό του, ο Σκύλος, θα έρθει να το ξαναπάρει, να ξαναγιώσει ασφάλεια, θαλπωρή και αγάπη!





Το συναίσθημα του φόβου και της απελπισίας
γιγαντώθηκε, οι κακές συνθήκες στις οποίες
ζούσαν τα Ανθρωπάκια τα έκαναν να γεμίζουν
την ψυχή τους με πόνο και θλίψη...



...και όταν έβλεπαν τα Σκυλιά να περπατούν δίπλα τους αμέριμνα και αδιάφορα ο πόνος διπλασιαζόταν και τα “γιατί” πολλαπλασιάζονταν.

Κάποιοι Σκύλοι μάλιστα τα καημένα τα ανθρωπάκια τα κακομεταχειρίζονταν, τα χτυπούσαν, τα κυνηγούσαν γιατί “ένιωθαν απειλή”, όπως έλεγαν!

Υπήρχαν βέβαια κάποια λιγοστά Σκυλιά που ευαισθητοποιήθηκαν πάνω σε αυτό το κοινωνικό θέμα και ανέλαβαν δράση... έψαξαν φιλόνομα σωματεία και συλλόγους, δημιούργησαν καταφύγια για τα βασανισμένα και ταλαιπωρημένα Ανθρωπιάκια,




προσπαθούσαν να εξοικονομούν το φαγητό
της ημέρας για πολλά απ' αυτά...
αλλά δυστυχώς η βοήθεια αυτή, αν και ήταν
σημαντική, αποδείχτηκε λίγη...



Κι έτσι περνούσαν οι ώρες, οι μέρες,
οι μήνες, τα χρόνια...

τα Σκυλιά συνέχιζαν την υπέροχα κανονική ζωή τους
και τα Ανθρώπιακια συνέχιζαν να ζουν στον δρόμο,
να χάνονται, να είναι δυστυχισμένα και παρατημένα!





Τα ανθρωπιάκια δεν είχαν επιλογή: δεν μπορούσαν να μιλήσουν, να φωνάξουν, να αντιδράσουν, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να επιστρέψουν στο σπίτι τους...

...το έχασαν ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ,
όπως ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ πίστευαν ότι θα είχαν και
την αγάπη των αφεντικών τους!
Έγιναν ΑΔΕΣΠΟΤΑ!



Η πόλη αυτή δεν υπάρχει, τα Σκυλιά δεν έχουν
Ανθρώπια για συντροφιά και τα Ανθρώπια δεν
έχουν Σκυλιά για Αφεντικά...
ευτυχώς θα πουν κάποιοι...



γιατί ακόμα κι αν ξέρουμε ότι αυτό που διαβάσαμε
είναι μια φανταστική ιστορία,
θα πρέπει να μας αγγίζει την ψυχή
και να μας βάζει σε σκέψεις...
γιατί σε αυτό το παραμύθι
δεν έζησε κανένας καλύτερα...



3ο Λ.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ



Σχ. έτος 2023-2024

Κείμενο -Επιμέλεια παρουσίασης:

Ολυμπία Γιαννακοπούλου

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Για την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων



Η ιστορία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό των μαθητών και μαθητριών πάνω στο θέμα της εγκατάλειψης των ζώων από τον άνθρωπο και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών από όλους μας!