

Καλώς ήρθες άνοιξη!



Θέλεις να
παιζουμε
Παρέα ;



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

Αφού δείτε την προηγούμενη ανάρτηση συνεχίστε μαζί με την μαμά το παιχνίδι των λέξεων.

Αναγνωρίζεται τα πουλιά της εικόνας;



Να σε βοηθήσω με το αίνιγμα:

Από πάνω σαν τηγάνι
Από κάτω σαν βαμβάκι
Από πίσω σαν ψαλίδι.
Ποιο πουλί είναι;

Γράψε το όνομά μου:

χελιδόνι

Τώρα μπορείς να με ζωγραφίσεις;

Ζήτα από την μαμά σου ένα χαρτί και ζωγράφισέ με
όπως μπορείς.

Μπορείς να βρείς λέξεις που αρχίζουν από Χ.

- Η μαμά θα γράψει τις λέξεις που βρίσκεις και μετά εσύ θα ζωγραφίσεις όποιες μπορείς.
- Π.χ. χειμώνας, ζωγραφίζω μια εικόνα χειμωνιάτικη.
- Το επαναλαμβάνει σε κάθε λέξη που βρίσκει.

Θυμάστε πως το κάναμε μαζί στο σχολείο;



Μαζί με το χελιδόνι έρχεται και ο



Να σε βοηθήσω; Διάβασε το αίνιγμα .

- Ράμφος πορτοκαλί , λεπτό και μακρύ
- Σώμα με χρώμα λευκό
- Την Άνοιξη θα ρθώ
- Στην κορυφή στις κολώνες της ΔΕΗ
- Ψάξε θα έχω την φωλιά μου εκεί.
- Ποιο πουλί είμαι;

Είμαι ο Πελαργός.

- Μπορείς να βρείς λέξεις που αρχίζουν από Π.
- Η μαμά μπορεί να γράψει τις λέξεις που θα βρείς.
- Εσύ μπορείς να ζωγραφίσεις κάποιες από τις λέξεις που βρήκες.

Η βιβλιοθήκη περιμένει τα δικά σας βιβλία!



Μπράβο! Πολύ ωραία προσπάθεια.

- Μάζεψε όλες τις ζωγραφιές σου να τις κάνεις βιβλίο, να τις δείξεις στους φίλους σου μόλις ανοίξει το Νηπιαγωγείο.
- Θα κάνουμε στην τάξη μας την βιβλιοθήκη του Κορωναϊού με τα δικά σας βιβλία.
- Καλή διασκέδαση!

Ακούστε τα κάλαντα της
άνοιξης πατώντας πάνω στον
σύνδεσμο:

<https://www.youtube.com/watch?v=UQ9vFO9X5ro&list=RD94th-zfBUCo&index=2>