

## 2<sup>ος</sup> ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

### Ενδιαφέρονται και ενεργώ – Κοινωνική Συνείδηση και Ευθύνη

#### Θεματική ενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα

**Τίτλος:** «Είμαστε διαφορετικοί αλλά τα «θέλω» μας μοιάζουν πολύ»

#### Τάξη 1

**Αριθμός μαθητών : 18**

**Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Αικατερίνη Λαδά**

**Χρονική περίοδος : Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022**

Η ιστορία των 9 ζώων που ψάχνουν μέσα στο χιόνι ένα μέρος για να προστατευτούν από το χιόνι και να ζεσταθούν αποτέλεσε μια καλή αφορμή για να διδαχθούν τα παιδιά την έννοια της διαφορετικότητας. Τα ζώα της ιστορίας καταφέρνουν να «συμβιώσουν» μέσα σε ένα πεταμένο γάντι παρά τις διαφορές τους, γιατί όλα είχαν μια κοινή ανάγκη: την προστασία από το κρύο με σκοπό την επιβίωση. Στόχος ήταν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε έχουμε τις ίδιες ανάγκες και να καταλάβουν πως ο σεβασμός στον άλλο όσο διαφορετικός κι αν είναι απαραίτητος για αρμονική συμβίωση των ανθρώπων και την πρόοδο των κοινωνιών.

### ΤΟ ΓΑΝΤΙ



παραδοσιακό Ουκρανικό παραμύθι  
εικονογράφηση: Evgenii Rachev

Το «Γάντι» έδωσε αφορμή για προβληματισμό, συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, έκφραση ,δημιουργία και κυρίως για συνεργασία και επικοινωνία.

«Μπήκαμε» όλοι μέσα στο γάντι και φτιάξαμε το δικό μας σύνθημα:  
«Χίλιοι καλοί χωρούν μαζί κι ας είναι διαφορετικοί»





**Μιλήσαμε για τα δικαιώματα, τα ονομάσαμε, τα καταγράψαμε και τα ζωγραφίζουμε στα μπαλόνια των δικαιωμάτων.....**





*Και όπως πάντα διαβάσαμε πολύ.....*



*....μία ιστορία για την πανανθρώπινα προβλήματα και τα δικαιώματα*



.....για την ισότητα στα όνειρα τα συναισθήματα και τις ανάγκες



.....για την αξία της φιλίας και της ομόνοιας



.....για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή



..... ενσυναίσθηση και συμπερίληψη

**Και κλείσαμε με την υπόσχεση ότι θα βοηθήσουμε όλοι για να φτιάξουμε ένα πιο δίκαιο και ειρηνικό κόσμο!!!!**