

Γιολάντα Τσορόνη-Γεωργιάδη

Βιβλία που
ξεκλειδώνουν τον
συναισθηματικό
κόσμο
των παιδιών

μακάρι να μπορούσα...
να διαβάσω



Μια ιστορία για την επιμονή, το θάρρος και την αγάπη για τα βιβλία


 **Σαβάλας**
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΣΙΡΩΖΗ
ΜΑΡΙΑ

Ο Φέλιξ το γουρουνάκι βρήκε
στο μονοπάτι της φάρμας ένα
βιβλίο. Όμως δεν ξέρει να
διαβάσει κι αποφασίζει να
ζητήσει την βοήθεια των ζώων
της φάρμας.



ΤΣΙΡΩΖΗ ΜΑΡΙ




«Μα ..το βιβλίο το διαβάζεις,
μαθαίνεις ένα σωρό πράγματα
από αυτό!»

«Γεια σου Δαλιδά, βρήκα ένα
βιβλίο, ξέρεις σε τι
χρησιμεύει;» ρώτησε ο Φέλιξ

«Μα δεν θέλω να το κάνω
καπέλο» είπε ο Φέλιξ

«Ναι αλλά εγώ δεν ξέρω να
διαβάζω» είπε ο Φέλιξ


«Θα σε βοηθήσω εγώ, βάλτο
πάνω στο κεφάλι μου»



«Βεβαίως, κάθεται επάνω και σε λίγη ώρα θα κάνεις ένα αυγό;»

«Γεια σου Κοκό κοιτά τι βρήκα ένα βιβλίο, ξέρεις σε τι χρησιμεύει;» ρώτησε ο Φέλιξ

«Μα εγώ θέλω να το διαβάσω» είπε προβληματισμένος ο Φέλιξ



«Αμέ» είπε η κατσίκα, «είναι πολύ εύκολο, το βάζεις στο στόμα και το μασάς»

«Γεια σου κατσίκα μήπως μπορείς να μου διαβάσεις αυτό το βιβλίο;» ρώτησε ο Φέλιξ


«Εεε, το βιβλίο μου δεν είναι φαγητό» είπε και της το πήρε απ' το στόμα

«Εγώ θα σε βοηθήσω αφού το θέλεις τόσο» είπε ένα αγόρι καθώς τον πλησίαζε

«Οοο, αλήθεια, σ' ευχαριστώ» είπε χαρούμενος ο Φέλιξ



ΤΣΙΡΩΖΗ ΜΑΡΙ



«Εδώ είναι ήσυχα και δεν θα
μας ενοχλήσει κανείς»

«Είμαι τόσο χαρούμενος που
θα μάθω να διαβάζω!»

Με ποια σειρά συνάντησε ο
Φέλιξ τα ζώα;



ΤΣΙΡΩΖΗ ΜΑΡΙ

Βάλε τα ζώα της ιστορίας στη
σειρά από το μικρότερο στο
μεγαλύτερο

1

2

3



Τα ονόματα των ζώων
μπερδεύτηκαν.

ΚΟΤΑ

ΚΑΤΣΙΚΑ

ΑΓΕΛΑΔΑ

