

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ



Εκδόσεις: 3^ο Νηπιαγωγείο Αρχάγγελου



ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΔΙΑΚΟΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΑ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΧΙΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΛΕΟΥΓΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΤΣΙΡΑΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Νηπιαγωγός: Γέροντα Βασιλική

Παραμύθι μύθι μύθι,
το κουκί και το ρεβύθι,
εμαλώνανε στη βρύση.
Πέρασε και η φακή
και τα βάζει φυλακή.
Μα η φάβα της φωνάζει:
"Φακή, βγάλτα, δεν πειράζει."



Μια φορά κι έναν καιρό ένα αγοράκι που το έλεγαν Παναγιώτη και ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Κατερίνα έκαναν κούνια στην αυλή του σχολείου τους.



Η αυλή του σχολείου ήταν γεμάτη με παιχνίδια, τσουλήθρες, τραμπάλες και άλλα πολλά.

Ξαφνικά εκεί που έπαιζαν ανέμελα βλέπουν πίσω από τα κάγκελα της αυλής ένα λύκο. Αυτά τρομαγμένα αρχίζουν να φωνάζουν τη δασκάλα τους.



Ο λύκος τους εξηγεί πως δεν έχει σκοπό να τους κάνει κακό απλά τα πλησίασε για να τους ζητήσει λίγο φαγητό, γιατί ήταν πολύ πεινασμένος και εκεί στο δάσος που ζούσε δεν έβρισκε κάτι να φάει.

Α Ε Ο Θ Ζ Η Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω



Έτσι αναγκάστηκε να αφήσει το σπίτι του και να περιπλανηθεί εδώ και εκεί. Μέρες τώρα έψαχνε φαγητό χωρίς επιτυχία, μέχρι που ο δρόμος του τον έφερε έξω από το σχολείο των παιδιών.



Τα παιδάκια όταν άκουσαν την ιστορία του λύκου τον λυπήθηκαν και πλησίασαν σιγά σιγά τα κάγκελα του σχολείου και τον χάιδεψαν στο κεφάλι. Του είπαν να περιμένει εκεί και έτρεξαν μέσα στο σχολείο να πάρουν από τις τσάντες τους λίγο από το κολατσιό που τους έβαλε η μαμά τους για να το μοιραστούν μαζί του.



Ο λύκος ήταν πολύ χαρούμενος που επιτέλους βρήκε κάτι να φάει και για να ευχαριστήσει τα παιδάκια έτρεξε στο κοντινό λιβάδι και τους μάζεψε όμορφα λουλουδάκια. Τα παιδάκια ήταν και αυτά χαρούμενα γιατί είχαν αποκτήσει ένα καινούριο φίλο.



Τα παιδάκια και ο λύκος έγιναν μια όμορφη παρέα.
Έπαιζαν μαζί στην αυλή του σχολείου και κάθε
μέρα ο λύκος τα επισκεπτόταν για να περάσει λίγο
χρόνο μαζί τους.



Σε λίγο όμως πλησίαζε ο χειμώνας και η καμινάδα στο σπίτι του λύκου είχε χαλάσει και έτσι δε θα μπορούσε να ανάψει το τζάκι του για να ζεσταθεί και στο δάσος που έμενε έκανε πολύ κρύο.



Ο λύκος στενοχωρημένος μοιράστηκε το πρόβλημα του με τους φίλους του. Έλπιζε πως τα παιδιά θα έχουν καμιά καλή ιδέα για να το βοηθήσουν.



Τα παιδιά πραγματικά θέλουν πολύ να βοηθήσουν το φίλο τους και έτσι κάθονται και σκέπτονται για να βρουν μια λύση.



Και ξαφνικά η Κατερίνα ξεφωνίζει χαρούμενη:

- Θα του δώσουμε τη σόμπα που δε χρειαζόμαστε
εδώ στο σχολείο αφού έχουμε καλοριφέρ για να
ζεσταινόμαστε και την έχουμε να κάθεται εκεί στην
αποθήκη. Έτσι και αλλιώς την τρώει η σκόνη.

- Ναι φωνάζει χαρούμενα και ο Παναγιώτης.
Μπράβο Κατερίνα!



Έτσι ο φίλος τους ο λύκος θα έχει κάτι για να
ζεσταίνεται το χειμώνα.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ



Τα παιδιά ήταν χαρούμενα που βοήθησαν για άλλη μια φορά το λύκο, εξάλλου για αυτό είναι οι φίλοι, για να βοηθούν ο ένας τον άλλο όποτε χρειάζεται.

Και έτσι έζησαν αυτά και ο λύκος καλά και εμείς καλύτερα!



Εκδόσεις: 3^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

2012-2013