

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ...



ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 3^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

2011 - 2012



ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΓΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ
ΚΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΤΑΡΑΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙΚΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΙΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΙΝΤΖΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΝΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΝΤΑΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΖΟΥΡΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΜΑΝΩΛΑ ΜΑΡΙΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΙΑΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΦΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ





Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ...



Παραμονή πρωτοχρονιάς, ο Άγιος Βασίλης δε νιώθει καλά, κρυώνει πολύ και μάλλον είναι άρρωστος. Οι τάρανδοι του κάθονται εκεί μαζί του στο δωμάτιο του και τον προσέχουν. Ο Άγιος Βασίλης θέλει να βγει να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά, αλλά εκείνοι δεν τον αφήνουν, θέλουν να γίνει πρώτα καλά και ύστερα.

Ο Άγιος Βασίλης διαμαρτύρεται. Τα παιδιά περιμένουν τα δώρα, πρέπει να πάει, αλλά οι τάρανδοι δεν τον αφήνουν με τίποτα να βγει έξω. Θα αρρωστήσει περισσότερο. Καλύτερα να μείνει μέσα στη ζεστασιά του σπιτιού του. Τα δώρα μπορούν να περιμένουν.

Η ώρα περνά και οι τάρανδοι του Άγιου Βασίλη πεινάνε πολύ. Ζητάνε από τον Άγιο Βασίλη να μείνει στο κρεβάτι του και εκείνοι πάνε στην κουζίνα για να φάνε κάτι.

Στην κουζίνα του σπιτιού του Άγιου Βασίλη υπάρχει άφθονο φαγητό. Και οι τάρανδοι τρώνε - τρώνε, χωρίς σταματημό.

Αφού χόρτασαν γύρισαν στο δωμάτιο του Άγιου Βασίλη για να δουν τι κάνει και αν αισθάνεται καλύτερα. Ο Άγιος Βασίλης όμως δεν είναι πουθενά. Ψάχνουν παντού μέσα στο σπίτι αλλά τίποτα. Ο Άγιος Βασίλης έχει εξαφανιστεί.

Που να έχει πάει; αναρωτιούνται οι τάρανδοι. Μήπως έχει πάει να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά και δεν άκουσε τη συμβουλή τους να μείνει μέσα; Αλλά πάλι πώς να μοιράσει τα δώρα; Δεν μπορεί να πάρει το έλκηθρο του χωρίς αυτούς. Ανησυχούν πολύ. Τι να έχει γίνει;

Και ξαφνικά βλέπουν πάνω στο γραφείο του Άγιου Βασίλη ένα γράμμα. Το γράμμα αυτό ήταν από τον ίδιο και τους έλεγε ότι τελικά είχε πάει να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά. Δεν μπορούσε να τα αφήσει, παραμονή πρωτοχρονιάς χωρίς το δώρο τους. Δεν ήταν σωστό.

Αυτή τη χρονιά όμως δε θα μοίραζε τα δώρα, όπως τους έγραφε, με το έλκηθρο του, αλλά με το καράβι του. Τα ξωτικά θα ήταν οι ναύτες του και οι τάρανδοι θα μπορούσαν να ξεκουραστούν για φέτος.

Ο Άγιος Βασίλης προτίμησε να πάει με το καράβι του, γιατί μέσα στο αμπάρι του είχε μια ξυλόσομπα. Η ζεστασιά που έβγαζε θα τον έκανε να νιώθει καλύτερα. Με το έλκηθρο θα κρύωνε πολύ και θα αρρώσταινε περισσότερο, με τη ζεστασιά της ξυλόσομπας όμως θα ένιωθε όλο και καλύτερα. Το κρύωμα θα έφευγε σιγά σιγά.

Φέτος ο Άγιος Βασίλης, έγραφε, δε θα φέρει τα δώρα στα παιδιά μέσα από την καμινάδα, θα τα φέρει από την πόρτα του σπιτιού τους και θα τα αφήσει κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ο Άγιος Βασίλης αφού μοίρασε όλα τα δώρα στα παιδιά γύρισε στο ζεστό σπίτι του και γιόρτασε μαζί με τους τάρανδους και τα ξωτικά του την αλλαγή του χρόνου. Είναι πολύ χαρούμενος που κατάφερε να μοιράσει και φέτος τα δώρα στα παιδιά. Το κρύωμα έχει πια φύγει. Όλα είναι υπέροχα. Όλοι είναι χαρούμενοι, ξωτικά και τάρανδοι χορεύουν γύρω από το τραπέζι και τραγουδάνε τα κάλαντα.

Αλλά και τα παιδάκια είναι χαρούμενα και ευτυχημένα. Ανοίγουν τα δώρα του Άγιου Βασίλη. Πως την περίμεναν αυτή τη μέρα!

Κι έζησαν αυτά καλά και εμείς καλύτερα!

Καλά Χριστούγεννα σε όλους και ευτυχημένος ο καινούριος χρόνος!!!

