

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ



Μια φορά κι ένα καιρό ζούσε σε ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο μια ομάδα καλλιτεχνών. Εκεί ζούσε ο Παναγιώτης, ο Αλέξανδρος, η Αλεξάνδρα, ο Αντώνιος, ο Μάριος, ο Τσαμπίκος, ο Άγγελος, ο Δημήτρης και ο Βασίλης.

Ο Παναγιώτης ήταν γλύπτης και έφτιαχνε αγάλματα. Του άρεσε να φτιάχνει τον Κολοσσό με πηλό. Ο Αντώνιος ήταν από την Αλβανία και ήταν ζωγράφος. Του άρεσε να ζωγραφίζει δέντρα, σπίτια και αυτοκίνητα. Στην ομάδα τους ήταν και ο

Τσαμπίκος που ήταν ηθοποιός. Αυτός όταν δεν είχαν άλλη διασκέδαση τους διασκέδαζε. Τους έπαιζε κουκλοθέατρο για να γελάνε. Μαζί του ήταν και ο μουσικός, ο Δημήτρης και ο μουσικός ο Άγγελος. Ο Άγγελος έπαιζε πιατίνια και το αγαπημένο του τραγούδι ήταν «οι αριθμοί». Ο Δημήτρης τραγουδούσε το «καλημέρα φιλαράκι» κάθε πρωί και κάθε βράδυ τραγουδούσε στους καλλιτέχνες τους αριθμούς. Ο Μάριος ήταν από την Ισπανία και ήταν ζωγράφος. Αυτός ζωγράφιζε μόνο σπίτια. Ο Βασίλης ήταν συγγραφέας και του άρεσε να γράφει βιβλία για τα παιδιά. Είχε γράψει το πράσινο βιβλίο που μιλούσε για το πράσινο χρώμα και του άρεσε να διαβάζει ιστορίες στους άλλους καλλιτέχνες. Μαζί τους ήταν και ο Αλέξανδρος που ήταν ο καθαριστής τους και η Αλεξάνδρα που ήταν η μαγείρισσά τους και τους έκανε πολλά φαγητά.

Το βράδυ ξυπνούσαν τα μαγικά βιβλία των καλλιτεχνών. Ήταν βιβλία που μιλούσαν για τις τέχνες. Αυτά ζωντάνευαν και όλα μαζί πρόσεχαν το σπίτι των καλλιτεχνών για να μην κλέψουν τα εργαλεία και τα έργα τους. Και έτσι ζούσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Οι συγγραφείς,

Μάριος

Τσαμπίκος

Κατερίνα

Βασίλης

Άγγελος

Ασπασία

Αλεξία

Γιώργος

Μιχάλης

Τάνια

Ματίνα

Χριστίνα

Θεοδώρα

Βασιλική