

‘Με Λένε Μαλάλα’ Παρουσίαση



- * Έλενα Κούλια
- * Ανεζίνα Λουλάκη
- * Γιώργος Κοκκινίδης
- * Γιάννης Κονδύλης

***Την Αποκάλεσαν το πιο
γενναίο κορίτσι στον κόσμο.
Το όνομα της Μαλάλα
Γιουσαφζάι.....***

Η Ζωή της

- Γεννήθηκε το 1997 στην πόλη Μινγκόρα του Πακιστάν. Είναι μέλος μίας οικογένειας Σουνιτών Παστούν. Έχει δύο μικρότερα αδέρφια. Οι γονείς της είναι οι Ζιαουντίν Γιουσαφζάι και Τουρ Πεκάι. Ο πατέρας της είναι ιδιοκτήτης σχολείου και ποιητής. Το όνομα της είναι προς τιμήν της Πακιστανής Λαϊκής ηρωίδας Μαλαλάι, ποιήτριας και επαναστάτριας της φυλής Παστούν.

Ο Αγώνας

- Σε ηλικία 11 ετών ξεκίνησε να γράφει με ψευδώνυμο σε μπλογκ, όπου περιέγραφε με μελανά χρώματα τη ζωή των γυναικών στην περιοχή της μετά την κατάληψη της από τους Ταλιμπάν και την εφαρμογή της Σαρία, δηλαδή του ακραίου ισλαμισμού που της απαγόρευε, μεταξύ άλλων, να πηγαίνει στο σχολείο. Αντίθετα, η οικογένειά της την στήριζε και την παρότρυνε να μορφωθεί.

- Η Μαλάλα επέμενε να πηγαίνει στο σχολείο της, αλλά όταν έγινε γνωστή η ταυτότητα της, ένας άνδρας την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι καθώς πήγαινε στο σχολείο της με το λεωφορείο ,στις 9 Οκτωβρίου 2009. Από θαύμα σώθηκε μετά από μία σοβαρή επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Queen Elizabeth. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος,προκλήθηκε ένα παγκόσμιο κύμα αλληλεγγύης προς το πρόσωπο της.

Η αναγνώριση

- Το 2013 της απονεμήθηκε το βραβείο Zaharon και προτάθηκε για το Νόμπελ ειρήνης που της απονεμήθηκε το 2014 για τον αγώνα της για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση παγκοσμίως. Αρίστευσε στο σχολείο της και έγινε δεκτή στην Οξφόρδη το 2017 στα 20 της χρόνια.

Το βιβλίο

- Το βιβλίο της 'Με λένε Μαλάλα' είναι η ιστορία της οικογένειάς της που ξεριζώθηκε εξαιτίας της τρομοκρατίας των Ταλιμπάν. Είναι η μάχη της για ίσα δικαιώματα και εκπαίδευση των κοριτσιών. Είναι φόρος τιμής για τον εκπαιδευτικό πατέρα της που ενθάρρυνε τον αγώνα της κόρης του, που έγινε στα 16 χρόνια της το παγκόσμιο σύμβολο ειρηνικής διαμαρτυρίας. Και αργότερα η νεαρότερη γυναίκα που τιμήθηκε με Νόμπελ.

Για τι αγωνίστηκε η Μαλάλα

- Στις μουσουλμανικές χώρες, όπου είναι δεδομένο το έντονο θρησκευτικό στοιχείο, η θέση της γυναίκας καθορίζεται από το ιερό βιβλίο, το Κοράνι. Παρά το γεγονός όμως ότι με το Κοράνι αναγνωρίζονται στις γυναίκες ορισμένα δικαιώματα (στην μόρφωση, στην περιουσία, στην περίοπτη θέση της μητέρας στην οικογένεια κλπ.) η θρησκεία ως σύστημα οργάνωσης της κοινωνικής, πολιτικής και ιδιωτικής ζωής, δεν στάθηκε ικανή να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα και να αποτρέψει την καταπίεση και τον διχασμό. Αντίθετα, χρησιμοποιήθηκε σαν μηχανισμός καταπίεσης και υποταγής. Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις:
 - Α) Η φιλελεύθερη όπου ισχύουν οι αρχές του δυτικού κόσμου (Τουρκία, Τυνησία, Αίγυπτος σε κάποιο βαθμό) με ίσα δικαιώματα των γυναικών στην μόρφωση, στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην πολιτεία. Οι αρχές αυτές είναι θεσμικά κατοχυρωμένες και σχετικά απαραβίαστες από θρησκευτικές παρεμβάσεις.

- Β) Η συντηρητική, περιοριστική, παραδοσιακή κατεύθυνση, που εφαρμόζεται σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες (Ιράν, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Σ.Αραβία κλπ.) , όπου ισχύουν τα σκληρά μουσουλμανικά καθεστώτα και η αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτό της μόρφωσης και της αυτοδιάθεσης δεν περιλαμβάνει τις γυναίκες. Σε αυτές τις χώρες και στις πατριαρχικά διαμορφωμένες κοινωνίες τους, οι γυναίκες τοποθετούνται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των ανδρών και των θρησκευτικών παραδόσεων, οι οποίες συχνά παρερμηνεύονται και εξωθούνται στα άκρα εις βάρος των γυναικών. Η άρνηση αναγνώρισης βασικών ελευθεριών και δικαιωμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις, στηρίζεται στην Σαρία, σε ένα θρησκευτικό νόμο που υπερισχύει ακόμη και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων (όπου εφαρμόζεται) επειδή θεωρείται θεικής προέλευσης. Η Σαρία εφαρμόζεται σε πολλές πτυχές της κοινωνικής, ατομικής, οικογενειακής ζωής των γυναικών :
 - η γυναίκα είναι υποταγμένη στους άνδρες της οικογένειας, η επιλογή συζύγου γίνεται ερήμην της από τον κηδεμόνα της, εφαρμόζεται η πολυγαμία, σε περίπτωση διαζυγίου τα παιδιά τα παίρνει ο πατέρας, δεν ψηφίζουν, δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν, είναι υποχρεωμένες να καλύπτονται ολοκληρωτικά, η «ανήθικη» συμπεριφορά (που μπορεί να θεωρείται ακόμα και ένα φιλί ανύπαντρου ζευγαριού δημόσια) τιμωρείται ακόμα και με θάνατο για το κορίτσι ή με εξώθηση σε αυτοκτονία από την ευρύτερη οικογένεια που θεωρεί ότι ατιμάστηκε κλπ. Ειδικότερα για την μόρφωση, στην ακραία αυτή ερμηνεία και εφαρμογή του Κορανίου, αυτή αν δεν είναι αυστηρά θρησκευτικής κατεύθυνσης, αποκλείεται για τις γυναίκες.

Επίλογος

- Παρά την αντίθεσή μας σε αυτές τις τελευταίες ακραίες απόψεις, να μην ξεχνάμε ότι στις δυτικές χώρες και κοινωνίες το γυναικείο κίνημα κατάφερε με μακρούς αγώνες μόλις πριν 100 χρόνια να απαιτήσει - και αρκετά αργότερα να εδραιώσει - τα ίσα δικαιώματα των γυναικών στους τομείς της αυτοδιάθεσης, της μόρφωσης, της ψήφου, της εργασίας, της ισότητας γενικότερα, που τώρα οι γυναίκες σαν την Μαλάλα αγωνίζονται να αποκτήσουν και να προστατέψουν. Η βιομηχανική επανάσταση, η αστυφιλία, τα δημοκρατικά καθεστώτα, τα εθνικά κράτη, ο αυστηρά θρησκευτικός ρόλος της Εκκλησίας, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, διευκόλυναν και επέτρεψαν την επικράτηση των δικαιωμάτων αυτών. Το Ισλάμ δεν είναι μια θρησκεία αγριότητων. Επιτάσσει την φιλανθρωπία, τον σεβασμό και στους δύο γονείς, την επιδίωξη του καλού και την αποφυγή του κακού. Επικρατεί όμως κυρίως σε περιοχές με μη δημοκρατικά καθεστώτα, με οικονομική δυσπραγία των κατοίκων και ασθενείς κρατικές οικονομίες, με προσκόλληση του μεγαλύτερου μέρους των πληθυσμών στην παράδοση. Επιφυλάσσει μια διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών, κυρίως επειδή η ερμηνεία του είναι αποκλειστικό ανδρικό προνόμιο και επειδή σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να είναι, με τη μορφή της Σαρία, το κυρίαρχο σύστημα ρύθμισης της προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Η Μαλάλα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των Μουσουλμάνων γυναικών ειρηνικά και χωρίς να απαρνηθεί την πατρίδα και την πίστη της. Στέκεται απέναντι στην θεσμική και θρησκευτική καταπίεση και ζητά το αυτονόητο: οι γυναίκες να μπορούν μόνες τους να αποφασίζουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να διαβάσουν, να φορέσουν, τι μπορούν να πετύχουν με τις δυνάμεις τους χωρίς να απομακρύνονται από την πρόοδο και να οδηγούνται στο περιθώριο.





Thank
you

