

Αγαπητοί μαθητές της Β΄ Γυμνασίου του 3^{ου} Γυμνασίου Πολίχνης,

Πέρασαν κιόλας 19 μέρες από τότε που έκλεισαν όλα τα σχολεία της χώρας μας. Ποιος θα το έλεγε πως ο "μικρός" θα νικήσει τον "μεγάλο"! Ένας ιός δηλ. κατάφερε να "αποσυντονίσει" έναν ολόκληρο πλανήτη! Η ζωή διέκοψε την κανονικότητά της κι όλοι βιώνουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, εξωπραγματική, ασύλληπτη! Κλεισμένοι στα σπίτια μας προφυλάσσουμε τον εαυτό μας, τ' αγαπημένα μας πρόσωπα αλλά και τους συνανθρώπους μας. Γιατί η **ΖΩΗ** είναι η υπέρτατη αξία που όμοιά της δεν υπάρχει! Αυτήν προσπαθούμε να διασώσουμε και να προφυλάξουμε όλοι κάνοντας ο καθένας μας μικρές ή μεγάλες θυσίες. Αλλά καμιά θυσία δεν είναι σπουδαιότερη από μια ανθρώπινη ζωή!

Έτσι ,λοιπόν, βρεθήκαμε –πρώτη φορά είναι αλήθεια-στην ανάγκη να επικοινωνήσουμε «εξ αποστάσεως» ,να διδάξουμε «εξ αποστάσεως»! Αυτές είναι οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και όλοι μας ,εκπαιδευτικοί και μαθητές, θα προσπαθήσουμε ,παρά τις τεχνικού χαρακτήρα-και όχι μόνο-δυσκολίες που ανακύπτουν να πράξουμε το καλύτερο για να κρατήσουμε ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό αποφασίσαμε ν' αναρτούμε στην ιστοσελίδα του σχολείου εργασίες που όλοι μπορείτε να δουλεύετε. Η επικοινωνία μας αυτή θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Την ίδια μέρα κάθε εβδομάδα θα στέλνω τις σωστές απαντήσεις, για να αυτοαξιολογηθείτε (πολύ σπουδαία διαδικασία!) καθώς κι ένα καινούριο φυλλάδιο. Τις απαντήσεις σας θα τις στέλνετε πριν κλείσει η εβδομάδα στο mail μου: **kaslanid64@sch.gr**. Ο στόχος αυτής της διαδικασίας δεν είναι να σας καταπιέσουμε στην παρούσα ασφυκτική φάση που διάγουμε αλλά να διατηρήσουμε τεταμένα τα μαθησιακά σας αντανακλαστικά. Θα δουλεύετε τις ασκήσεις ήρεμα στο σπίτι κάνοντας αναγκαστικά τις απαραίτητες επαναλήψεις. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η «επανάληψις εστί μήτηρ μαθήσεως». Ίσως τελικά, κάτι επωφελές να δημιουργηθεί μέσα σ' αυτήν τη σκοτεινή συγκυρία.!

Εσείς κρατήστε ακμαίο το ηθικό σας, επικοινωνήστε με φίλους, αξιοποιήστε δημιουργικά το χρόνο σας και μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό που ζούμε είναι ένα διάλειμμα- που δε μοιάζει καθόλου, βέβαια, με το χαρούμενο διάλειμμα στο σχολείο!- και ότι η **ΖΩΗ** θα νικήσει και θα πάρει πάλι τη σκυτάλη στα χέρια!

Είθε ν' ανταμώσουμε όλοι υγιείς και αλώβητοι, να εκτιμήσουμε την αξία της κάθε στιγμής που ζούμε και να είμαστε ευγνώμονες για ό,τι και για όσους έχουμε γύρω μας που μας στηρίζουν και μας αγαπούν!

**Με πολλή και ειλικρινή αγάπη
Η καθηγήτριά σας Ασλανίδου Κατερίνα**

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου μας,

Κληθήκατε στην παρούσα συγκυρία να διαχειριστείτε μια πληθώρα αντιξοοτήτων και μεταξύ αυτών την αντιμετώπιση των «έγκλειστων» παιδιών σας. Σαφώς οι δυσκολίες είναι πολλές, αλλά με οδηγό την αδιαμφισβήτητη **ΑΓΑΠΗ** για τα παιδιά σας και επιστρατεύοντας –λίγο παραπάνω- την υπομονή, την εφευρετικότητα και το χιούμορ(*δυνατό όπλο πάντα στα δύσκολα!*) σίγουρα θα ανταπεξέλθετε με επιτυχία και στην παρούσα συγκυρία.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι έχετε την απεριόριστη συμπαράστασή μας και πως είμαστε εδώ για ό,τι μας χρειαστείτε.

Καλή δύναμη σε όλους !

**Με εκτίμηση
Κατερίνα Ασλανίδου**